



Parochie Heilige Augustinus

Berlicum/Middelrode Heeswijk-Dinther Loosbroek



Hoe gaat het nu met pastor Guido?

Beste parochianen,

Zoals u ongetwijfeld weet, ben ik vorig jaar september begonnen als pastor in onze Augustinusparochie.

Hiervoor had ik ruim 20 jaar als pastor gewerkt in de regio Wageningen en daarvoor bijna 10 jaar in de regio Hoorn.

Ik had veel zin om in de Augustinusparochie aan de slag te gaan. Maar na een prachtige start liep het helaas anders dan we allemaal verwacht hadden.

Want half oktober werd ik onverwacht opgenomen in het ziekenhuis. Daar bleek dat ik de ziekte van Kahler heb. Dit is een vorm van beenmergkanker. Gelukkig is deze heel goed te behandelen. De afgelopen maanden heb ik daartoe diverse chemokuren gehad en eind februari volgde de uiteindelijke stamceltransplantatie.

De artsen zijn erg tevreden over het verloop en in medisch-technisch opzicht zijn de behandelingen heel goed geslaagd. Ik zal weer de oude worden, zij het met een ziekte bij me. Maar die kan dankzij de medische wereld onder controle gehouden worden.

Maar het was wel een ingrijpende periode, zowel voor mij als voor mijn vrouw Rieneke. De vele blijken van meeleven, al die voor ons aangestoken kaarsjes, al die vertrouwvolle gebeden, ze zijn ons voor ons een grote steun!

Ik ben nu aan het herstellen van alle behandelingen. Ik moet opnieuw mijn immuunsysteem opbouwen en nieuwe weerstand krijgen. En dat duurt even.

Gelukkig merk ik veel vooruitgang, mijn energie neemt toe en ik kan weer focussen op zaken die mijn aandacht vragen.

Daarom ben ik sinds april weer half-time aan het werk. En daar ben ik erg blij mee. Zo heb ik samen met mijn collega's en veel parochianen Palmzondag, de Goede Week en Pasen mogen vieren.

De komende maanden ga ik verder revalideren, zodat ik weer volledig aan het werk kan in de parochie.

Wat allemaal precies gaat lukken, kan ik niet helemaal inschatten.

Maar de wil, de zin, de interesse en de intentie zijn er. Spannend dus, maar ik heb er veel zin in.

Hopelijk zien we elkaar gauw weer!

Veel groeten van pastor Guido Dieteren

Afbeelding voorkant:
Beeldengroep kerk Loosbroek

Dank

Een mooie dag: 24 april. De zon schijnt, het kerkplein van de Sint Servatiuskerk te Heeswijk-Dinther is versierd met wapperende vlaggen. Zelfs de hoge kerktoren is met vlaggen getooid. Van alle kanten komen mensen voor de eucharistie.

Het is feest. Ik treed op deze dag terug als pastoor en vier tegelijkertijd mijn 25-jarig priester-zijn. De viering is mooi: Amicanto zingt op z'n best, met liefde.

In mijn overweging - aansluitend bij het evangelie van de '(on)gelovige' Thomas - benadruk ik dat wie zijn eigen wonden aankijkt ook barmhartig kan zijn voor anderen, dichtbij en in onze samenleving.

De speeches vanuit de vier locatieraden houden mij een spiegel voor van hoe ik de afgelopen 22 jaar aanwezig ben geweest in de parochie.

De eucharistie wordt gevolgd door een serenade zowel de Koninklijke Fanfare uit Heeswijk als de harmonie van Dinther. Muziek brengt bijeen! Ook de vendelhulde van het Gilde van Heeswijk en het Gilde van Dinther getuigt van de wil tot samen optrekken. Ook ben ik dankbaar voor de receptie en de prachtige bijdrage aan een fonds om het omgaan met de Bijbel te bevorderen. Verhalen verbinden en daar hebben we zeker nu nood aan.

Ieder die zijn betrokkenheid heeft getoond: hartelijk dank. Ik ben graag te midden van u allen en hoop steeds een luisterend oor te zijn en een hart dat meevoelt.

Joost Jansen, norbertijn





Parochie Heilige Augustinus

Pinksteren

Het christendom kent eigenlijk drie feesten die heel uitgebreid gevierd worden: Kerstmis op 25 december, Pasen op die zondag in de lente en Pinksteren vijftig dagen na Pasen. Drie feesten, die zó groot zijn dat zelfs de dag erna nog bijzonder is.

Het zijn drie feesten die natuurlijk heel nadrukkelijk met elkaar samenhangen. Maar toch, wanneer je nagaat wat we nu eigenlijk vieren, dan is er een opmerkelijk verschil tussen Kerstmis en Pasen enerzijds en Pinksteren anderzijds. Want Kerstmis en Pasen hebben met concrete mensen te maken. Met Kerstmis en Pasen kun je je voorstellen wat er gebeurd is. Kerstmis gaat over de geboorte van een Kind, met een moeder Maria, met herders, koningen, een os en een ezel. En Pasen is weliswaar heel wat anders, maar ook daar gaat 't over mensen: het verraad door Judas, de verloochening door Petrus, de veroordeling door Pilatus, het lijden van Jezus. Allemaal mensen met een eigen rol en een eigen karakter. Het zijn dan ook gebeurtenissen die herkenbare emoties bij ons oproepen.

Maar hoe zit dat met Pinksteren?

Want met Kerst zie je kerstkribbetjes en levende kerststallen, met Pasen hebben we The Passion en lopen we de kruisweg. Maar wat doen we met Pinksteren? Wat moet je je bij Pinksteren voorstellen? Wat houdt Pinksteren uiteindelijk in? Het neerdalen van de heilige Geest, ja. Maar wat dat nu precies betekent? De Geest heeft geen lichaam; je kunt haar niet zien. Ze is iets ongrijpbaars. Je kunt haar niet uitbeelden. Met die Geest weten we eigenlijk niet zo goed raad. Daarom worden er vele metaforen gebruikt. De Geest is Licht, de Geest is Lucht, de Geest is Vuur.

Vaak zien we de Heilige Geest dan ook afgebeeld als vurige tongen die neerdalen op Maria en de apostelen. En dat is een krachtig symbool.



Moge die Geest van Pinksteren ons allen in vuur en vlam zetten, mogen we door de Geest werkelijk begeistert worden!

pastor Guido

- 2 Persoonlijk nieuws
- 3 Voorwoord-Inhoudsopgave-Colofon
- 4 Terugblik op de Goede Week
- 5 Nieuws
- 6 Onder de toren
- 7 Vanuit het Parochiecentrum
- 8 Overzicht vieringen va 26 mei
- 9 Overzicht vieringen tm 14 augustus
- 10 Nieuws
- 11 Berlicum - Middelrode
- 12 Heeswijk - Dinther
- 13 Loosbroek
- 14 Diaconie
- 15 Nieuws van de communicanten

COLOFON

Redactie:

Marion van den Boom Ria van Hemmen
Toos van Boxmeer Jozien Klerks
Jolanda van den Elsen Els van Sleuwen

Fotografie:

J vd Bosch †, privébezit, Kerkfotografie

Website:

www.parochieheiligeaugustinus.nl

Redactieadres:

kopij@parochieheiligeaugustinus.nl

Inleverdatum kopij: vóór 1 juli 2022

Volgende editie: vanaf 29 juli 2022

Drukker:

Editoo B.V. te Arnhem

Aan de inhoud wordt de grootst mogelijke zorg besteed, maar de ervaring leert dat fouten nooit helemaal zijn te voorkomen.

Goede Week in onze Augustinusparochie

Half april hebben we in onze parochie natuurlijk het Paasfeest gevierd. De verrijzenis van Jezus Christus is het belangrijkste feest in onze christelijke traditie. Maar ook de dagen ervóór waren heel bijzonder.

Dat begon al een week eerder, op Palmzondag. Voor de kinderen was er die ochtend een gezinsviering in de kerk van Middelrode. Speciaal waren bij deze viering de 47 communicantjes van onze parochie uitgenodigd. En mede hierdoor zat de kerk die ochtend vol kinderen.

Samen met pastor Isabel en leden van de werkgroep hadden de kinderen een paar dagen eerder prachtige Palmpasenstokken gemaakt.

Daarmee liepen de kinderen nu vol trots in processie door de kerk. Tijdens de viering werden de palmtakjes gezegend. Nadat de kinderen deze takjes aan alle kerk-gangers hadden uitgedeeld, gingen pastor Isabel en pastor Guido met de kwast door de kerk om de palmtakjes en alle aanwezigen te zegenen.

Na het prachtige Bijbelverhaal van Jezus' intocht in Jeruzalem voorgelezen te hebben, volgde een gesprekje met de kinderen. Hierbij bleek dat ze eerder die week goed hadden opgelet, want ze konden de uitgebreide symboliek van de Palmpasenstok haarfijn uitleggen.

Na afloop van de viering gebeurde er nog iets bijzonders. De kinderen en hun ouders gingen op weg naar de twee verzorgingshuizen in onze parochie, Berlerode en Laverhof, om daar de Palmpasenstokken te geven aan de bewoners. Alle Palmpasenstokken kregen een prachtig plekje in de woonkamers van de huizen.



Twee dagen later was er nog een speciale Palmpasenviering voor alle Zonnebloemleden van Berlicum en Middelrode.

In een drukbezochte viering in dorps huis De Moerkoal vertelden pastor Isabel en pastor Guido het verhaal van Palmzondag en deelden zij palmtakjes uit.

Op Witte Donderdag begon het Paastriduüm, de drie heiligste dagen van het kerkelijk jaar. In Middelrode was die avond één viering voor de gehele parochie. In een sfeervolle kerk werd het Paastriduüm geopend door pastoor Joost, pastor Isabel en pastor Guido.

Tijdens de viering hielden zij de rituele handwassing, die ons laat zien dat Jezus geen machtige koning wil zijn, maar met ons is als de eenvoudige dienstknecht. Voor deze handwassing waren twaalf parochianen uit de verschillende geloofsgemeenschappen van de parochie uitgenodigd.

Na afloop van de viering was er uitstelling van het Allerheiligste en gelegenheid tot aanbidding. Hiervan werd door velen gebruik gemaakt.

Op Goede Vrijdag herdachten we de kruisdood van Jezus. Op sobere en ingetogen wijze werd in iedere kerk van onze parochie het lijdensverhaal van Jezus verteld.

Maar er bloeit ook nieuwe hoop, een nieuwe toekomst is ons gegeven. Daarvan getuigde de Paaswake, die op zaterdagavond in Middelrode gevierd werd. Aan het begin van de viering staken pastor René, pastor Isabel en pastor Guido de nieuwe paaskaars aan aan het grote paasvuur, dat buiten brandde.

De paaskaars werd vervolgens plechtig naar binnen gedragen onder het zingen van 'Licht van Christus'. Vooraan in de kerk werd de paaskaars voorzien van de vijf wierookkorrels, die verwijzen naar de vijf wonden van Jezus aan het kruis.

Daarna werd de paasjubelzang ingezet.

In de viering werd ook de jaarlijkse Paasproclamatie voorgelezen. Het was een bijzonder moment in een heel speciale viering. Ook in de vieringen op Eerste Paasdag werd deze Paasproclamatie voorgedragen. Zie hiervoor de tekst in het kader op de pagina hiernaast.

Al met al waren het heel speciale dagen, welke we in onze Augustinusparochie op bijzondere wijze hebben mogen vieren.

Parochie Heilige Augustinus Berlicum/Middelrode, Heeswijk-Dinther en Loosbroek

Paasproclamatie

***In het jaar des Heren 2022,
terwijl paus Franciscus de weg opent naar een
Synodale Kerk,
koning Willem Alexander en koningin Maxima
regeren over Nederland,
bisschop Gerard de Korte van 's-Hertogenbosch
iedereen uitnodigt om mee te praten
over de toekomst van de katholieke
geloofsgemeenschap,
het pastoresteam van de parochie heilige Augustinus
de verschillende lokale geloofsgemeenschappen
in eenheid samen wil brengen tot één parochie,
belijden wij op 16 april 2022 in de nacht van Pasen
dat Jezus Christus is opgewekt uit de doden.
Nu het coronavirus nog steeds om ons heen grijpt,
de oorlog in Oekraïne ons doet beseffen dat vrede en
veiligheid dichtbij huis niet vanzelfsprekend zijn,
veel vluchtelingen een beroep op ons doen of
zullen gaan doen,
veel mensen het emotioneel en
financieel zwaar hebben,
de eenzaamheid groter wordt,
geloven wij als christenen
dat het Licht de duisternis overwint,
de Liefde het laatste woord heeft
als wij onszelf kwetsbaar opstellen
en ons toewenden naar de ander
in wie de Liefde tot ons wil spreken.
In deze nacht van Pasen
kijken wij uit naar een wereld
waarin mensen als broeders en zusters
als kinderen van één Vader
betrokken zijn op elkaar
en op het welzijn van onze Aarde
in verbondenheid met onze Verrezen Heer,
Jezus Christus,
die ons in de heilige Geest
wegleidt van de dood naar het leven.
Hem huldigen wij! Alleluja!***

Ons lieve vrouwke

Heel de wereld die kent het beeld van Ons Lieve Vrouwke in de Bossche Sint Jan, in Lourdes, bij ons op 't schouwke. En verlies ik soms efkes de moed, dan vouw ik m'n hande, bid dan zachtjes een Weesgegroet, laot 'n kèrseke brande.

'k Bid vur Ons Lieve Vrouwke, Ave Maria
Moeder van alle mensen en ók van jou en van mèn
Laot men hier efkes zitten, Ave Maria
Bij 'w beeld en de bloemen, efkes veilig zen.

Elk bruidspaar gu nao hun woord van trouw gegeven
mé de kaars nao Maria en vraogt samen hur zegen
Lieve Vrouw gift ons kracht, wil ons helpen in moeilijke
tijden. Bid vur ons, stao ons bij, wil ons steeds in 't leven
begeleiden.

'k Bid vur Ons Lieve Vrouwke, Ave Maria
Moeder van alle mensen en ók van jou en van mèn
Laot men hier efkes zitten, Ave Maria
Bij 'w beeld en de bloemen, efkes veilig zen.

Tekst: Lya de Haas

Doopvoorbereiding

Wilt u uw kind laten dopen?
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het
secretariaat van een van de locaties of bij het
centrale parochiesecretariaat.

Gebedstijden in de Abdij

Metten en lauden zondag	08.00 uur
Metten en lauden weekdagen	07.00 uur
Eucharistieviering zondag	10.30 uur
Eucharistieviering weekdagen	12.15 uur
Vespers elke dag	18.00 uur

Hemelvaartviering in Loosbroek

Voor de hele parochie

Op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei, is er een eucharistieviering voor onze hele parochie in de parochietuin in Loosbroek.

Voor diegenen die van elders komen:
omdat het dauwtrappen met Hemelvaart een traditie kent begint de viering ook dit jaar al om 9.00 uur.
U bent van harte welkom!



Onder de toren

Op bezoek bij Annie van Berkel

Ik word hartelijk ontvangen door Annie (75) in hun woning aan de rand van Berlicum, waar zij al zo'n 40 jaar woont met haar man Reijn. Ze hebben 3 kinderen en inmiddels ook 6 kleinkinderen.

Toen haar kinderen klein waren was Annie betrokken bij de parochie en hielp ze mee met gezinsvieringen en de vormsel-praatpaal. Destijds werd ook een tweejarige toerustingscursus aangeboden voor persoonlijke ontwikkeling voor het pastoraat. Haar motivatie was om zich meer te bekwamen in bijbelkennis. Later is ze gevraagd voor het secretariaat.



Secretariaat

In het begin was het best wennen op het secretariaat. Van oorsprong komt Annie niet uit Berlicum en daardoor kende ze weinig mensen "maar dat wende snel", aldus Annie.

Naast haar werk op het secretariaat had ze ook als taak om de folders achter in de kerk actueel te houden en de wijwatervaatjes te verzorgen en de klok te luiden.

Helemaal alleen in die grote lege kerk aanwezig zijn, dat vond ze prachtig. Daar kon ze dan ook expres lang mee bezig zijn.

Speciale vieringen

In de tussentijd was Annie ook mantelzorger voor haar schoonouders en voor Henk, de broer van Reijn, die een beperking had. Henk ging vaak naar een speciale viering voor mensen met een beperking en Annie werd hierbij gevraagd ter ondersteuning.

Ze vond het echt mooi om te zien hoe mensen die uit een volle drukke groep kwamen zo tot rust konden komen tijdens deze speciale bijeenkomst.

Na het overlijden van Henk begon bij Annie het idee te groeien om ook zoiets te gaan doen voor dementerende mensen uit ons dorp. En dan met name diegenen die in Berlerode woonden. In eerste instantie dacht men in Berlerode dat er geen behoefte aan zou zijn, maar ze hebben het op een gegeven moment toch geprobeerd en het bleek juist heel waardevol te zijn.

Sindsdien verzorgden Annie en Gerry van Helvoort, die zij er intussen bij gevraagd had, iedere dinsdag een kleine viering.

Het thema dat die week in de kerk behandeld werd stond centraal. Het waren eenvoudige vieringen waarbij schriftelijk ondersteuning gegeven werd door de geestelijk verzorger van Vivent. Vooral ook de aankleding was belangrijk, zodat de mensen konden *zien* waar het over ging.

Er werden hoofdzakelijk religieuze liederen gezongen die iedereen nog kende van vroeger en ook werd er klassieke/luisterrijke muziek gedraaid. En tussendoor mocht alles plaatsvinden wat er gebeurde. Er kon verteld worden en gebuurt over het onderwerp of over heel iets anders.

Heel gezellig en de bewoners vonden het prachtig. De sfeer was juist zo ontspannen doordat er altijd een (vrolijke) vrijwilliger bij was ter assistentie. Het was een welkome afwisseling voor deze mensen.

Helaas ligt het sinds de coronatijd stil.

Geloof

Zelf heeft Annie ook altijd fijne herinneringen gehad aan het geloof in haar jeugd. Het is haar van thuis uit nooit opgedrongen; was meer een vanzelfsprekendheid. Zo vond ze het bijvoorbeeld heerlijk om 's middags naar het Lof te gaan. "Dan leek het alsof de zon altijd scheen" zegt Annie. Al haar vriendinnen kwamen dan ook, het was een soort van ontmoetingsplek. "Die sfeer was gewoon heel fijn".

Annie vindt dat ze het secretariaatswerk lang genoeg heeft gedaan en geeft haar tijd nu liever aan andere activiteiten. Annie, bij deze willen wij je alvast heel erg bedanken voor je geweldige inzet. Het is ontzettend mooi om te zien dat het geloof zo'n mooie plek heeft bij jouzelf en dat je dat gevoel ook door weet te geven aan je medemens!



Vele handen --- Licht werk

Het is fijn om iedereen weer vrij te kunnen ontmoeten en dat er weer e.e.a. georganiseerd kan worden:

Voor een groot aantal vrijwilligers die te maken hebben met administratieve taken of die werkafspraken, reglementen of protocollen op moeten kunnen zoeken, hebben er trainingen plaats gevonden om te kunnen werken met SharePoint.

Door dit computerprogramma kunnen diverse werkgroepen hun documenten digitaal opslaan in de cloud (Engels voor 'wolk') en hoeft alles niet meer op hun privé computer opgeslagen te worden.

Zo raken er geen documenten verloren. Het kost nog wel wat inzet en uitzoeken hoe het precies werkt, maar het gaat ons zeker helpen om snel zaken op te zoeken en terug te vinden. We zijn nu dus volop bezig om een goede indeling te maken en het systeem met documenten te vullen. Het is superknop dat ook onze oudere vrijwilligers hiermee aan de slag zijn en hieraan mee willen werken.

Tijdens de coronatijd hebben de werkgroepen steeds hun werkzaamheden aan moeten passen, maar nu zijn de werkgroepen weer volop in beweging. Ik merk dat we de routine waarmee we alles deden soms wat zoek is. Doordat er vaste medewerkers gestopt zijn of dat er nieuwe mensen zitten die nog niet voldoende ingewerkt zijn, maar ook omdat we het ritme wat kwijt zijn. Dat vraagt om opnieuw zaken goed af te stemmen. Alle vrijwilligers doen in ieder geval hun uiterste best om alles goed te laten verlopen. En ja,... het loopt wel eens mis. We hopen op begrip hiervoor. En de voorkomende problemen proberen we zo snel mogelijk op te lossen.

We zijn heel erg blij met al onze vrijwilligers! Het bestuur wilde al onze vrijwilligers speciaal bedanken voor hun inzet voor en bijdrage aan het parochiewerk. Iedereen kreeg een zakje paaseitjes en een bedankje. Om alle vrijwilligers hiervan te voorzien kwam er nogal wat organisatie bij kijken: de locaties hebben de dozen met chocolade en de bedankjes opgehaald en verspreid onder alle werkgroepcoördinatoren.

Zij op hun beurt hebben er voor gezorgd dat ieder lid van de werkgroepen een attentie ontvangen heeft. Vele handen maken licht werk! Dus aan alle locaties en coördinatoren nog een speciaal dank je wel voor hun hulp bij de verdeling.



In ons parochiecentrum hebben we afgelopen tijd een risico-inventarisatie ingevuld en een plan van aanpak gemaakt voor veiligheid van al onze bezoekers. Zo hebben we bijvoorbeeld de EHBO-doos weer helemaal up to date gemaakt, zodat we in voorkomende situaties de juiste middelen voorhanden hebben. Deze liggen ook op een goed zichtbare plaats in de keuken. Ook de elektriciteitsinstallatie wordt opnieuw gecontroleerd.

*Coördinator Parochiecentrum en Vrijwilligers
Petra van Rijsingen*

VACATURE

Beheerder kopieerwerk

Helaas is degene die voor ons het drukwerk verzorgde na vele werkzame jaren wegens gezondheidsklachten gestopt met het regelen van ons kopieerwerk. Heel erg jammer!

Wat wordt er van je verwacht?

We zijn op zoek naar iemand die het kopieerwerk voor ons wil gaan verzorgen op het parochiecentrum in Berlicum. Het gaat voornamelijk om het uitdraaien van boekjes voor de vieringen, diverse brieven voor bijvoorbeeld kerkbalans e.d. Vaak ook het vouwen en nieten van boekjes.

Meestal in de week waarin we de boekjes of brieven nodig hebben ontvang je een telefoontje met de vraag om een afgesproken aantal uitdraaien te maken. Je hebt een paar dagen de tijd om te plannen wanneer je de taak wilt uitvoeren. Naar keuze overdag of 's avonds. We zijn in het bezit van een goed kopieerapparaat dat redelijk eenvoudig te bedienen is.

Wat is de tijdsinvestering?

Het is onregelmatig werk. Met Pasen is er bijvoorbeeld veel kopieerwerk, soms zijn er ook weken dat er geen kopieerwerk is.

Informatie: Coördinator Petra van Rijsingen

Telefoonnummer: 06-21271389

E-mail: Coordinator@parochieheiligeaugustinus.nl

Overzicht vieringen Parochie Heilige Augustinus

Het is raadzaam om voor de actuele stand van zaken voor alle vieringen de website, de digitale nieuwsbrief, MijnRKK-app, Facebook en/of de kerkberichten in weekblad De Brug in de gaten.

do 26 mei	Loosbroek	09.00 uur	Eucharistieviering Open Lucht voor de hele parochie
za 28 mei	Berlerode Berlicum	15.00 uur	Woord- en Communieviering
zo 29 mei	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Woord- en Communieviering
	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering
	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
ma 30 mei	Berlicum/Middelrode	19.00 uur	Rozenkransgebed in de Rots
di 31 mei	Loosbroek	19.00 uur	Mariaviering
za 04 juni	Berlerode Berlicum	15.00 uur	Eucharistieviering
zo 05 juni	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering
Hoogfeest van	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering
Pinksteren	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Woord- en Communieviering
ma 06 juni	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering voor de hele parochie
2e Pinksterdag			Maria, Moeder van de Kerk
za 11 juni	Berlerode Berlicum	15.00 uur	Woord- en Communieviering
zo 12 juni	Berlicum/Middelrode	10.00 uur	Woord- en Communieviering / 55 jaar Carnavalsvereniging
Heilige Drie-Eenheid	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering
	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
za 18 juni	Berlerode Berlicum	15.00 uur	Woord- en Communieviering
zo 19 juni	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Woord- en Communieviering
Sacramentsdag	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering
Vaderdag	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
za 25 juni	Berlerode Berlicum	15.00 uur	Eucharistieviering
zo 26 juni	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering
	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering
	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
za 02 juli	Berlerode Berlicum	15.00 uur	Eucharistieviering
zo 03 juli	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering
	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering
	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Woord- en Communieviering
za 09 juli	Berlerode Berlicum	15.00 uur	Woord- en Communieviering
zo 10 juli	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Woord- en Communieviering
	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering / Donatusbedevaart met gilde en gildekoor Dinther
	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
za 16 juli	Berlerode Berlicum	15.00 uur	Eucharistieviering
zo 17 juli	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering
	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering
	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Woord- en Communieviering
za 23 juli	Berlerode Berlicum	15.00 uur	Woord- en Communieviering
zo 24 juli	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Woord- en Communieviering
	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering
	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Woord- en Communieviering

za 30 juli	Berlerode Berlicum	15.00 uur	Eucharistieviering
zo 31 juli	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering
	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering
	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
za 06 aug	Berlerode Berlicum	15.00 uur	Woord- en Communieviering
zo 07 aug	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Woord- en Communieviering
	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering
	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Woord- en Communieviering
za 13 aug	Berlerode Berlicum	15.00 uur	Eucharistieviering
zo 14 aug	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering
Viering Maria ten	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering
Hemelopneming	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering

Een Joodse familiekroniek

Soms kan één levensverhaal je meer raken dan talloze statistieken en getallen.

Dat overkwam mij bij een documentaire waarbij aan de hand van originele filmopnames uit de periode 1930 - 1942 het leven van een Joods gezin hier in Nederland werd verteld.

Je zag het jonge paar Annie en Max uitstapjes maken, zwemmen, koningin Wilhelmina verwelkomen, je kende hun vrienden, hun ouders, je was aanwezig bij hun huwelijk in 1938, je zag een hoogzwangere Annie rondlopen in 1939. Een volkomen normaal gezinsleven eind jaren dertig, ook voor deze joodse mensen.

En de film eindigt met opnames waar Annie samen met haar moeder spullen aan het inpakken is, ze zoekt kleertjes uit voor haar kinderen en ze laat enkele zelfgemaakte jurkjes vol trots aan haar moeder zien. Die gaan zeker mee. Als je niet beter wist zou je denken dat ze op het punt staan op vakantie te gaan. Maar anno 1942 is de reisbestemming van dit joodse gezin een heel andere: richting Polen, waar kort daarna het hele gezin in de gaskamers van Auschwitz vermoord zal worden.

Het meest indrukwekkende vond ik de opnames, waar een trotse Max zijn jonge dochter aan de camera toont. En even later zie je hoe dit jong meisje rondkruipt door de woonkamer.

Een doorsneefilm, zoals er miljoenen gemaakt zijn en nog steeds gemaakt worden. Maar terwijl je naar de beelden van dit spelend kind kijkt, realiseer je je opeens iets vreselijks: dit kind zal nooit een kleuter worden, nooit een jongvolwassene, dit kind zal spoedig vermoord worden! Want dit kind, dat hier zo onbevangen plezier heeft, is eenvoudigweg in de verkeerde tijd geboren.

En zo maakt één familiekroniek meer duidelijk dan zes miljoen kille cijfers!

Het is dan ook die ervaring, waaraan ik moet denken bij de Bijbelverhalen van Jezus. Want ook het Evangelie is soms net een familiekroniek, waarin we kennismaken en meeleven met een joodse vrouw Maria, haar man Jozef, hun familie, hun vrienden en vooral met haar zoon Jezus.

En soms denk ik wel eens: dit verhaal van die ene mens 2000 jaar geleden, Jezus van Nazareth, Zoon van God, geeft mij vaak meer inspiratie dan honderd theologische verhandelingen.

Een paar jaar geleden bij de dodenherdenking wees een collega-dominee er terecht op, dat we niet kunnen en mogen proberen om de dood van al die schuldeloze slachtoffers uit de Tweede wereldoorlog een zin te geven. Max en Annie, hun ouders, hun kinderen, ze zijn inderdaad voor niets gestorven, slachtoffers van een wreed Naziregime. Want iedere zingeving ontnemt de Holocaust zijn werkelijke gruwel.

Is dat ook niet precies wat wij met het verhaal van Jezus dreigen te doen? We zijn vaak zo gefixeerd op Jezus' Verrijzenis, op zijn Goddelijke bestemming en status, dat we soms zijn volwaardig menselijke kant, zijn gruwelijk lijden en zijn onmenselijke dood tekort doen. Want na Jezus' dood blijven zijn leerlingen diepbedroefd achter, niemand weet hoe het nu verder moet, ze voelen zich verloren, verslagen, eenzaam en alleen.

Hoewel, niet helemaal...

Want op de vijftigste dag zal het Pinksteren zijn...

pastor Guido Dieteren





Pinksteractie 4 en 5 juni

Jaarlijkse terugkerende actie

Elke dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële steun van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de meest kwetsbaren.

Twee van hen staan dit jaar voor het voetlicht.



Frans van Kranen is missionair werker in Natal in het noordoosten van Brazilië. Daar werkt hij voor de rechten van kinderen. Ook coördineert twee opvanghuizen waar kinderen een nieuw thuis vinden.

Deze kinderen zijn allen door de kinderrechtster uit huis zijn geplaatst wegens verwaarlozing, mishandeling, seksueel misbruik, uitbuiting of zwaar drugsgebruik door de ouders. In de opvanghuizen zorgen sociale moeders van de organisatie voor opvang en verzorging.



In mei 2021 lag pater Dick Zwart hoed met malaria in het ziekenhuis van de Congolese stad Lubumbashi.

De artsen adviseerden hem ten stelligste snel naar Europa te gaan voor behandeling.

Van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) kreeg hij financiële steun voor zijn verblijf in Nederland. Inmiddels is hij weer terug in Congo. Lange tijd zette hij zich al in voor straatjongeren. Nu werkt hij aan een project een vakopleiding voor land- en tuinbouw en visserij. Een diploma biedt jongeren de kans om zelf hun dagelijks brood te verdienen.

Steun de Pinksteractie

In de kerken van de H Augustinusparochie wordt in het Pinksterweekend op 4 en 5 juni gecollecteerd.

Steek gewoon eens wat extra geld op zak om te doneren. Nadere informatie over de Pinksteractie is te vinden op www.weeknederlandsemissionaris.nl

Lichtpunt organiseerde paaspakkettenactie

Na 2 jaar Corona crisis was het dit jaar weer mogelijk om een inzamelingsactie van levensmiddelen te houden bij een supermarkt in Heeswijk-Dinther om paaspakketten te maken voor de mensen van Lichtpunt (mensen die moeten leven van een uitkering).

Ook hebben we voor deze Paaspakkettenactie van diverse instellingen geld en levensmiddelen gekregen. De opbrengst was enorm! Lichtpunt heeft in totaal 47 pakketten kunnen samenstellen voor de gezinnen in HDL en ook nog 10 pakketten voor vluchtelingen in HDL. Namens al deze mensen danken wij de inwoners van HDL voor hun medewerking bij deze actie. Jullie hebben heel veel mensen blij gemaakt.

Hulpdienst LICHTPUNT HDL

(vanuit de katholieke en protestante kerken)

Gaat u mee naar Lourdes?

12 tot en met 18 september 2022

De aanmelding voor de 7-daagse bedevaart 2022 per vliegtuig is geopend.

Nu corona voorbij lijkt, zal er in 2022 weer een Lourdesbedevaart worden georganiseerd vanuit Loosbroek, Berlicum/Middelrode en Heeswijk-Dinther.

Dit is in samenwerking met Christoffel Reizen.

Ervaren hotel- en reis Leider Helma Jansen uit Berlicum zal samen met pastoraal werker Lonneke van Vessem deze bedevaart van maandag 12 september tot en met zondag 18 september 2022 begeleiden. De reis gaat dit jaar per vliegtuig. Iedereen kan mee: jong of oud(er), ziek of gezond, gelovig of niet gelovig.

Wie ooit in Lourdes is geweest, zal het beamen:

“Het is een gevoel dat niet in woorden is uit te drukken. Soms lijkt het alsof de hemel de aarde raakt. Je moet het zelf meemaken!”

Een bus vanuit Berlicum zal zondag 12 september vroeg in de ochtend de bedevaartgangers naar Eindhoven Airport brengen. Vandaar wordt de reis vervolgd naar vliegveld Tarbes-Lourdes in Zuid-Frankrijk. Verblijf in Lourdes is in een 3*hotel op basis van volpension.

Op de website van www.christoffelreizen.nl vindt u meer informatie over deze bedevaart en kunt u deze vanaf nu al boeken onder reisnummer: CR220104

Aanmelding en meer informatie kan ook bij contactpersoon Helma Jansen 06-30 72 53 02 helmajansen@live.nl (voor haar wordt het de organisatie van de 9e Lourdesbedevaart).



Berlicum - Middelrode

Sacramentskerk, Driezeeg 38, 5258 LE Middelrode
Parochiecentrum De Rots, Kerkwijk 44, 5258 KC, Berlicum
Secretariaat bereikbaar elke werkdag van 09.30 uur tot 11.30 uur
Mailadres: berlicummiddelrode@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 073-5031215. Dit nummer is in geval van nood 24 uur per dag bereikbaar

Voor wie de klokken luiden...

Overledenen

14 februari	Karin Venrooy - Spierings	62 jaar
16 februari	Dien van Uden - van den Akker	95 jaar
17 februari	Miet van der Aa - Verhoeven	95 jaar
18 februari	Gerard van de Ven	77 jaar
28 februari	Wim Reijnier	92 jaar
22 maart	Corry Achterberg - van Loon	90 jaar
9 april	Martien Brouwers	89 jaar
10 april	Ben Bolk	91 jaar
23 april	Riek Klerkx - van Hoof	95 jaar

Gedoopt

13 maart	Jimmy van der Heijden
10 april	Cato van Hooft

Het Petrushofje

De laatste weken wordt er hard gewerkt aan de afronding van het sociaal/historisch project dat door de commissie Ontwikkeling van de parochie is opgezet.

De sluiting van de kerk in 2012 en de sloop ervan in 2015 en de daarop volgende sloop van de toren in 2017 waren natuurlijk heel ingrijpende gebeurtenissen voor de Berlicumse parochianen. Dat was dan ook de reden dat de parochie iets terug wilde doen voor de Berlicumse gemeenschap.

Daarvoor is het appartementencomplex met 32 woningen in de sociale huursfeer gerealiseerd achter De Rots, in de oude pastorietaan. Dit complex wordt geëxploiteerd door BrabantWonen, zij hebben de grond van de parochie gekocht. 10 van de 32 woningen zijn gereserveerd voor personen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Deze vorm van begeleid wonen staat onder regie van de Stichting Trajectvol.



Het complex heeft de naam "Pastorietaan" gekregen wat heel toepasselijk is op deze plek. Inmiddels zijn eind vorig jaar de appartementen opgeleverd en heeft een ieder zijn intrek genomen in het complex. Ook de bestrating rondom het gebouw en de Rots is inmiddels al enige tijd klaar.

Onder bovengenoemd project valt ook nog de realisatie van een groen element, een parkje op de locatie van de Petruskerk. Het parkje is ontworpen op basis van de contouren van de Petruskerk: het voormalig koor is nu een podium waar eventueel optredens georganiseerd kunnen worden. De vroegere zijbeuken zijn ook terug te vinden en daar komen straks de timpanen te liggen die vroeger boven de kerkdeuren stonden.

Het grasgedeelte bestaat uit 4 driehoeken, die doen denken aan het dak van de kerk. Het parkje krijgt de naam "Petrushofje". Diverse hoveniers zijn thans aan het werk om dit parkje vorm te geven.

Later dit jaar zullen het parkje en de parkeerplaats worden overgedragen aan de gemeente. Zij zijn dan ook verantwoordelijk voor het eeuwigdurend onderhoud.



Heeswijk - Dinther

Sint Servatiuskerk, Sint Servatiusstraat 1, 5473 GA Dinther
Parochiesprekeuur in cc Servaes, Raadhuisplein 24
elke dinsdag 19.00 uur tot 20.00 uur
Mailadres: heeswijkdinther@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 073-5031215. Dit nummer is in geval van nood
24 uur per dag bereikbaar (Parochiecentrum De Rots Berlicum)

Wij namen afscheid van

3 februari	Christ van der Pas	90 jaar
4 februari	Joke van Lijssel	83 jaar
8 februari	Joa Vos	19 jaar
9 februari	Martha Arts - Duighuisen	94 jaar
3 maart	Arie van de Ven	79 jaar
15 maart	Riek van Zutphen - de Visser	90 jaar
25 maart	Adriaan Voets	81 jaar
25 maart	Frans van der Heijden	72 jaar
25 maart	Willy van de Wijgert	82 jaar
26 maart	Wim Meulenbroek	85 jaar
29 maart	Jet van Aspert	97 jaar
30 maart	Sjaan van der Heijden - Weijts	82 jaar
23 april	Paula Luijkx - Terlingen	96 jaar
23 april	Lambert van der Donk	73 jaar
26 april	Nella Kanters - Slegers	96 jaar

Mogen zij voortleven in vrede en geluk bij God.

Locatiesecretariaat

Cultureel Centrum Servaes renoveert.
Daarom is per 17 mei het locatiesecretariaat van de geloofsgemeenschap Heeswijk-Dinther ondergebracht in een heus kantoor.
Als u het gebouw binnengaat ziet u het meteen aan uw rechterhand. Gaat u meteen na de tussendeuren rechts dan kunt u terecht in het kantoor.
Iedere dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur bent u welkom.



Gehuwd zijn

25 maart John van den Berg en Conny Smits

Wij wensen jullie een gezegend leven samen.

Gedoopt is

3 april Lotte van den Heuvel

Welkom in onze geloofsgemeenschap.



St Servatiuskerk - update provider



Sinds 1999 zit er in de Dintherse kerktoeren apparatuur van diverse providers.

Naast een toegankelijke en veilige toren levert dit ook een financiële bijdrage aan huur op.

Door de snelle ontwikkelingen in de telecomsector is er al vaak gemoderniseerd en apparatuur

verwijderd of zijn bedrijven gefuseerd. Onlangs fuseerde T-Mobile met Cellnex Netherlands.

Dit jaar wordt de installatie geüpgraded naar 5G. Daarvoor worden ook de antennes aan de buitenzijde vervangen (zie foto). De vergunning was verleend voor plaatsing in de galmgaten maar daar hebben we net op tijd een stokje voor kunnen steken. Stel je voor dat er ter plaatse van de galmborden antennes zouden komen. Nu worden de iets grotere antennes, die vele mensen nauwelijks zullen opmerken, op de huidige vertrouwde plaatsen aangebracht.

Mari van Zutphen



Loosbroek

Sint Antoniuskerk, Dorpsstraat 49, 5472 PJ Loosbroek
Parochiespreekuur elke donderdag van 18.30 tot 19.30 uur
Mailadres: loosbroek@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar:

Riet Bronts: 0413 229418 of 06 302 649 61

Betsy Kézér: 0413 229791 of 06 152 040 58

Overleden

18 februari Wim van der Zanden 92 jaar



Gemengd Kerkkoor wordt Kerkkoor

Het koor dat het langst in onze kerk actief is, bestond oorspronkelijk alleen uit mannen. Vrouwen zongen vroeger nog niet in de kerkkoren. Toen dit wel werd toegestaan, sloten er zich vrouwen bij aan en ging het koor verder als Gemengd Kerkkoor, nu al bijna een halve eeuw.

Sinds enige tijd bestaat dit koor alleen nog uit dames, omdat de mannen van lieverlee vanwege gevorderde leeftijd zijn gestopt. Elf dames zorgen nu tesamen voor een goede kwaliteit van zang, zie foto van links naar rechts: Tonnie van Driel, Carla Bons (dirigente), Marietje van Pinxteren, Josephien de Mol, Nellie Lunenburg, Christa van Driel, Mien Bosch, Joke Roefs, Nellie Langens, Riek van der Heijden, Mariet van de Velden en Iet Bosch (niet op de foto).

Dit koor zingt op de eerste, derde en vijfde zondag en het repeteert iedere maandagochtend in de kerk. Op de derde zondag bespeelt John Blummel het orgel; op de andere zondagen Dan Loredan. Joke Roefs is voorzitter. Het repertoire bestaat uit de vaste liturgische gezangen, wisselende gezangen in het Latijn en andere vreemde talen en samenzang.

Haag vervangen

Kerkhof en parochietuin worden wekelijks goed onderhouden door een aantal vrijwilligers.

Zo zijn deze mensen met hulp van anderen eind maart/begin april nog onder winterse weersomstandigheden bezig geweest om de coniferenhaag tussen de parochietuin en het nieuwe gedeelte van het kerkhof eruit te halen met een tractor en ketting. De haag gaf geen mogelijkheden meer tot beheersbaar snoeien. Er is een nieuwe beukenhaag teruggeplaatst én een aantal vaste planten. Met dank aan Henk Hanegraaf, Piet van Menzel, Willie Lunenburg, Michel van Wanrooy, Theo de Mol, Eva Buné, Adri van Lieshout, Jan van Lieshout, Mari van der Heijden, Gerard de Mol, Thé van Houtum en Antoon en Ria van der Wijst, die dit karwei klaarden.

Zo biedt onze parochietuin door de seizoenen heen telkens weer een ander aanzicht voor wie er doorheen wandelt, vooral door de planten en struiken die op verschillende tijden bloeien.

Het is ook een prachtige tuin om elkaar te ontmoeten, bijv. bij de Donatusbedevaart, of om bij een speciale gelegenheid foto's te maken bij of op de brug over de vijver of om bij de Mariakapel bij een brandend kaarsje rust en kracht te vinden.



Inzamelingsactie Oekraïne



Door de oorlog in Oekraïne is het leven in dit land en de grensstreken volledig veranderd. Op vele plaatsen zijn er op allerlei manieren hulpacties opgestart. Zo ook in de parochie Augustinus samen met de Protestantse gemeenschap.

Vrijwilligersorganisatie Lichtpunt heeft ervoor gezorgd dat er t/m 19 maart in heel Bernheze een inzamelingsactie gehouden is met als motto: "Het zou zo mooi zijn als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt en we samen steun kunnen bieden aan de inwoners van Oekraïne. Laten we samen de handen uit de mouwen steken en delen wat we kunnen missen".

Lichtpunt is een organisatie die zich belangeloos inzet voor de saamhorig- en barmhartigheid binnen geheel Bernheze en zij zetten zich in voor een inzamelingsactie of om steun te kunnen bieden aan minderbedeelden in Bernheze; dit in samenspraak met de gemeente en ook andere instanties. De organisatie heeft getracht om zoveel mogelijk bij te kunnen dragen aan de behoeftes in het oorlogsgebied. "Iedereen maakt zich zorgen om de situatie en leeft mee met de angst die de mensen daar hebben". Het idee voor de inzameling is ontstaan in samenspraak met Oekraïense inwoners. Lichtpunt heeft een Oekraïens gezin, de familie Fortuna, al eerder geholpen.

Het is hartverwarmend om te zien hoeveel babyartikelen, artikelen voor persoonlijke hygiëne, beddengoed en levensmiddelen er ingezameld zijn bij de kerkportalen van Bernheze, dus ook hier in HDL. Ook hebben velen gedoneerd op vrijboekraïne.eu en dat kan nog steeds. De ingezamelde spullen zijn inmiddels op transport richting Oekraïne. Ze worden gebracht naar het Heilige Familiehuis Orzysz in Polen; een weeshuis waar nu steeds meer kinderen komen die hun ouders verloren zijn door de oorlog. Het huis staat in de omgeving van de grens met Oekraïne. Het familiehuis ontpot zich in deze oorlog tot hulppost aangezien hier de treinen met vluchtelingen aankomen. Alle verzamelde spullen en producten - en spullen van andere inzamelingsacties - zullen daar worden verdeeld onder degenen die het hard nodig hebben.

Daarnaast zijn we bezig om Oekraïense vluchtelingen onder te brengen bij gastgezinnen. Dit doen we in samenwerking met een Oekraïens gezin.

Graag spreken we hierbij onze dank en bewondering uit aan iedereen die ons geholpen heeft. Namens Lichtpunt HDL en Bernheze Lichtpunt: Dankjewel



Gezocht: SchuldHulpMaatjes in Bernheze
Met hulp van een vrijwilliger weer een gezonde portemonnee

In Bernheze is al weer 10 jaar geleden het project SchuldHulpMaatje van start gegaan. Het is een project van de gezamenlijke kerken in Bernheze en het maakt onderdeel uit van een landelijke actie van de gezamenlijke kerken en een vijftal gespecialiseerde bureaus voor schuldhulpverlening.

Een SchuldHulpMaatje is een getrainde vrijwilliger die praktische ondersteuning en persoonlijke aandacht geeft aan mensen met financiële problemen. Hiermee vult hij/zij aan waar medewerkers van sociale diensten en maatschappelijk werkers vaak niet aan toekomen vanwege de hoge werkdruk.

Dankzij deze extra begeleiding heeft iemand aldus aanmerkelijk meer kans van slagen bij een traject van schuldhulpverlening.

Ook om in de toekomst schuldenvrij te blijven.

Zowel de praktijk als wetenschappelijk onderzoek wijzen dat uit. Al ruim 100 gemeenten in Nederland werken met SchuldHulpMaatjes.

Met het project SchuldHulpMaatje willen de deelnemende kerken en organisaties in Bernheze er aan bijdragen dat mensen weer financieel gezond op eigen benen kunnen staan. Ieder die zich meldt voor hulp kan op ons rekenen, ongeacht geloof, levensovertuiging of ras.

U kunt zich ook aanmelden als maatje. Uiteraard bent u daarvoor van onbesproken gedrag en bereid om een drie-daagse cursus te volgen. Voor iemand in nood kunt u het verschil gaan maken. Want echt, geldzorgen raken ieder facet van je leven.

U kunt ook bijdragen aan dit bijzondere project als donateur. Er is geld nodig voor de training van de vrijwilligers en de organisatiekosten.

Meer informatie vindt u op www.schuldhulpmaatje.nl. Voor een hulpvraag, aanmelden als vrijwilliger of als donateur kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de plaatselijke coördinator Jos van Eerd, schuldmaatjesvaneerd@gmail.com, tel: 06-38165967

Vorbereiding op de Communie

Op 12 februari jl. stond er weer een activiteit met de communicanten op de planning.

De afgelopen jaren gingen de groepen 4 naar de bakker of kwam de bakker op school voor de communicanten. Dit jaar mochten de communicanten ruim voor de gezinsviering al naar het kerkplein van Middelrode komen om met zijn allen broodjes te bakken boven een vuurkorf. Toen ze bij het kerkplein aankwamen stonden daar reeds allemaal brandende vuurkorven.

Na het welkomstwoord van pastor Isabel kreeg iedereen een stok met daaraan een broodje om boven het vuur af te bakken. Het bleek nog een kunst om de broodjes goed te bakken, maar er werd veel onderling geholpen en natuurlijk ook veel plezier gemaakt.

Eenmaal klaar kon het broodje belegd worden met een knakworst, chocopasta of pindakaas. Als toetje waren er marshmallows, die eenmaal warm op een chocoladekoekje konden worden opgegeten. Wat een feest was dat, er hing dan ook een heel fijne speciale sfeer op het kerkplein met al die kinderen, ouders en vuurkorven.

Daarna mochten de communicanten liedjes oefenen om aansluitend samen met het familiekoor te zingen tijdens de gezinsviering. Het was een mooie viering met veel kinderen, ouders en overige bezoekers.

Op woensdag 6 april hebben de communicanten Palmpasestokken gemaakt. De kinderen hebben na de uitleg flink zitten knutselen, rijgen en natuurlijk ook weer samen gezongen. Het was een gezellige middag.

Zondag 10 april mochten de communicanten met hun Palmpasestok naar de kerk van Middelrode komen en in processie liepen zij tijdens de opening voor pastor Isabel en pastor Guido uit door de kerk. Het was een mooi gezicht, zoveel kinderen lopend door de kerk met een Palmpasestok en alle glimlachende ouders, zusjes, broertjes, opa's, oma's en overige bezoekers.

Tijdens de viering bleek wel dat de communicanten goed opgelet hadden tijdens de uitleg op woensdag, want ze konden tijdens de overweging van pastor Isabel prima vertellen dat het een kruis is om te herinneren dat Jezus aan het kruis is gestorven, dat de 12 pinda's aan de Palmpasestok voor de 12 apostelen stonden en de 30 rozijntjes voor de 30 zilverlingen die Judas kreeg toen hij Jezus verraden had.

Na de Palmpasenviering gingen de kinderen naar de verzorgingshuizen Berlerode en Laverhof om daar met pastor Isabel en pastor Guido de Palmpasestokken uit te delen op de verschillende afdelingen.

Het was een mooie laatste activiteit om de kinderen klaar te maken voor hun eerste Heilige Communie.

De Eerste Communievieringen zijn op:

Datum	Kerk	Tijd	Communicanten uit
15 mei	Dinther	10.45	Dinther
22 mei	Loosbroek	09.30	Loosbroek
22 mei	Middelrode	11.15	Heeswijk-Berlicum-Middelrode





Fotografie: Lonneke Buijs, Rien van Aarle en privébezi