



Parochie Heilige Augustinus

Berlicum/Middelrode Dinther Heeswijk Loosbroek



Kerstmis

Kom, zei hij, het is tijd
we moeten gaan -
en hij nam haar hand
en zij legde haar ogen in de zijne
en samen gingen ze op weg
hij torste de verwondering
zij droeg een wereld in haar buik.

De tocht was lang en zwaar
en toen de tijd gekomen was
dat zij prijs moest geven
wat haar van elders was toevertrouwd
vonden ze nergens plaats
en zij werd bang
vouwde haar handen om haar buik
en keek naar hem
en woordeloos zei hij:
het zal wel goed worden -
ik zal voor je zorgen.

En zo vonden zij een stal
en gedragen door de winden der tijden
omringd door alles wat was en wat is
brachten zij een zoon ter wereld
en de man keek naar de vrouw
de vrouw keek naar de man
en samen keken ze naar het kind
en wiegden het in hun liefde
en in haar pijn
ze had hem aan de wereld uitgeleverd.

Ze wiegden het kind in haar pijn
en hebben het Jezus genoemd.

In liefde ontvangen
met liefde gedragen
uit liefde gebaad.
Jezus Messias.

Gedicht: Marjo Dohmen



Foto voorkant: interieur kerk Dinther
bron: www.kerkfotografie.nl

Kerst-Inn

Loosbroek

Op vrijdag 14 december is er in de kerk om 19.00 uur een Kerst-Inn met medewerking van musicalgroep Joy, het gemengd kerkkoor, gemengd koor Simul Canto, gemengd koor Servanto en dameskoor La Orféon. Als opening en als afsluiting is er samenzang. Na afloop is er koffie/thee met kerstbrood in De Wis. Iedereen is van harte welkom.

Kerst-Inn

Heeswijk

Op zondag 16 december om 14.30 uur heeft in de H. Willibrorduskerk de jaarlijkse Kerst-Inn plaats.

Hieraan werken o.a. mee pastoraal werkster Isabel van Baal, locatievoorzitter Rob Cremers, Koninklijke Fanfare Sint Willibrord, Jeugdkoor de Vrolijke Noot, koor Vivace en het Willibrorduskoor.

Wij hopen dat velen met ons met samenzang en muziek in de sfeer van kerst zullen komen.

Na de Kerst-Inn is er een gezellig samenzijn in het Willibrordcentrum met koffie en een heerlijk sneetje kerstbrood.

Kerststallen bezichtigen

Ook dit jaar zullen weer veel vrijwilligers zich inzetten om een mooie kerststal op te bouwen.

U wordt van harte uitgenodigd om de kerststallen in onze kerken te bezoeken direct voor en na de vieringen in de kersttijd. Ook zijn de kerken nog extra geopend op:

Berlicum/Middelrode	25 - 26 dec	12.00 tot 15.00 uur
Dinther	25 - 26 dec	11.45 tot 16.30 uur
Heeswijk	25 - 26 dec	12.00 tot 16.00 uur
Loosbroek	25 dec	10.30 tot 12.00 uur

Kerststallenroute door de Kempen

Wilt u in een andere omgeving kerststallen bekijken? Vanuit het Kempenmuseum De Acht Zaligheden in het dorp Eersel wordt een bustocht met uitleg van een gids georganiseerd langs verschillende kerststallen in de Nederlandse en Belgische Kempen in de periode van 26 t/m 31 december 2018 en van 2 t/m 6 januari 2019. Voor reserveringen of inlichtingen kunt u bellen naar dit museum, telefoonnummer: 0497-515649.



Parochie Heilige Augustinus

Verlangen

Zijn er ook mensen die geen verlangens kennen? Ik kom ze amper tegen. En wanneer ik ze tegenkom dan is er werkelijk iets aan de hand, dan zit die mens aan de grond. Ik hoop dat ik niet voor niets contact heb gelegd...

Iedere mens verlangt. Wie niet verlangt is misschien wel bijna dood, ook al leeft hij. De verlangens zijn heel divers. Ik ken iemand die hevig verlangt dat de hoofdprijs van de lotto bij haar valt. Dan zijn haar problemen opgelost, zo meent ze. Ze bidt er zelfs Onze Lieve Heer om. Ik denk: je kunt beter God bidden dat Hij je kracht geeft om met je tekort om te gaan. Er zijn nog veel meer verlangens: naar een goede vriend, vriendin, of om uitkomst bij een ernstige ziekte, of gewoon naar een beetje harmonie en vrede thuis... U vult uw eigen verlangens maar in.

Onderweg naar Kerstmis vieren we 'verlangens', we vieren 'uitzien naar'. Aan het begin van de Advent (zo noemen we de vier weken vóór Kerstmis) vieren we Sinterklaas met zijn - gekleurde - Piet. De kinderen hebben vele verlangens...! In de winkels zien we na het Sinterklaasfeest onmiddellijk de omslag naar Kerstmis. Maken wij ook de omslag? En naar wat dan? Naar wie?

Kerstmis is een belangrijk christelijk feest en het vieren waard. Waarom? Omdat christenen vieren dat God zich bemoeit met mensen. Voor sommigen is God heel ver weg, bijna ongenaakbaar. Dat is Hij niet voor wie Kerstmis viert. Want dan vieren we dat God onder ons verschijnt en met ons gaat meeleven. Is dat het verlangen waard?

Als we vieren dat God onder ons komt leven dan geeft dat mij kracht en ook vreugde om mijn bestaan de moeite waard te vinden. Dat niet alleen: ik kan met enthousiasme leven, wetend dat het woord 'enthousiasme' gelinkt is aan God (Theos = God). Heb ik daar de Advent voor nodig? Niet noodzakelijk maar het helpt wel. Ik word geholpen en omdat het ook veel vreugde oplevert, laat ik me graag helpen. En maak ik werk van mijn verlangens naar het feest van Kerstmis.

Joost Jansen, pastoor

2	Kerstactiviteiten
3	Voorwoord-Inhoudsopgave-Colofon
4	Nieuws
5	Onder de Toren-Vormsel-Doop
6	Nieuws-Vacature
7	Thema avonden-Wereldgebedsdag
8	Overzicht vieringen vanaf 8 december
9	Overzicht vieringen t/m 6 maart
10	Diaconie
11	Berlicum-Middelrode
12	Dinther
13	Heeswijk
14	Loosbroek
15	Kinderhoekje

COLOFON

Redactie:

Toos van Boxmeer	Jozien Klerks
Wilma Brekelmans	Els van Sleuwen
Jolanda van den Elsen	Truus Wagenaar
Ria van Hemmen	

Fotografie:

J.vd.Bosch, privébezit

Redactieadres:

kopij@parochieheiligeaugustinus.nl

Inleverdatum kopij: vóór 1 februari 2019

Volgende editie: Week 9 - 2019

Website:

www.parochieheiligeaugustinus.nl

Drukker:

Editoo B.V. te Arnhem

Aan de inhoud wordt de grootst mogelijke zorg besteed, maar de ervaring leert dat fouten nooit helemaal zijn te voorkomen.

Bezoek vanuit de parochie

Berlicum/Middelrode

Stelt u bezoek op prijs vanuit de parochie of kent u misschien iemand in uw omgeving die bezoek op prijs zou stellen, bel dan met het parochiesecretariaat, 073-503 1215 of stuur een mail naar

berlicummiddelrode@parochieheiligeaugustinus.nl.

U wordt dan in contact gebracht met de bezoekgroep van de geloofsgemeenschap Berlicum-Middelrode.



Carnaval en Aswoensdag

In Heeswijk, Dinther en Loosbroek begint carnaval met een viering op zaterdag 2 maart om 9.11 uur in de kerk van Dinther. Dit gebeurt in samenwerking met stichting carnaval Heeswijk-Dinther-Loosbroek. Het is een viering met muziek, feestpreek, met de prins, jeugdprins en hun gevolg en natuurlijk u als kerkganger. U bent van harte welkom, en uw carnivalsoutfit mag aan.

In Berlicum/Middelrode is de carnivalsmis op zondag 3 maart om 10.11 uur in de kerk van Middelrode.

Hierbij zijn de prins, de jeugdprinses en de prins(es) van Adora met hun gevolg aanwezig.

Het gelegenheidskoor, de hofkapel en de jeugdhofkapel verzorgen de muziek en de zang.

Na carnaval volgt op 6 maart aswoensdag, de eerste dag van de veertigdagentijd of vastentijd.

In Berlicum/Middelrode kunt u in de viering van 19.00 uur een "askruisje" halen. In de kerk van Dinther is er ook een aswoensdagviering om 19.00 uur.

Vanzelfsprekend is iedereen in deze vieringen van harte welkom.

Opgeven misintenties

Berlicum/Middelrode

Een intentie voor een dierbare overledene kunt u aan het parochiesecretariaat doorgeven vóór donderdagochtend 11.30 uur. Dan is het mogelijk om deze nog mee te nemen voor plaatsing in de Brug de week erop.

Hoeft de intentie niet in de Brug geplaatst te worden, dan is aanleveren op donderdag voor 11.30 uur, voorafgaand aan het voorlezen in het weekend in de kerk, voldoende.

Dinther

Er kan op een bijzondere wijze voor iemand gebeden worden tijdens de vieringen in de kerk.

Opgeven van de intenties kan bij het locatiesecretariaat Dinther in cc Servaes. U kunt daar iedere dinsdag terecht van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Tot 1 januari 2019 hanteren wij een bedrag van € 11,00 per intentie om op deze manier mee te bouwen aan onze geloofsgemeenschap. Na die datum vragen wij conform de nieuwe bisdomtarieven een bedrag van € 12,00.

Wilt u dat uw intentie opgenomen wordt in de kerkberichten die verschijnen in De Brug, dan is het aan te raden deze drie weken te voren in te leveren.

Er liggen voorgedrukte enveloppen voor de misintenties in de kerk.

Heeswijk

Intenties voor de vieringen kunt u opgeven tijdens het wekelijkse spreekuur in het parochiebureau op woensdag tussen 19.00 uur en 20.00 uur, of door het ingevulde intentie-formulier daar in de brievenbus te doen.

Intenties die zijn opgegeven tijdens het spreekuur of vóór het spreekuur in de brievenbus zijn gedaan (dus vóór woensdag 19.00 uur), worden die avond met de kerkberichten opgestuurd naar de Brug. Maar let op: deze kerkberichten worden pas geplaatst in de Brug van de week daarna.

Loosbroek

Misintenties kunnen worden opgegeven op de pastorie bij Annie van Santvoort, tel. 0413 229345 of bij Riet Bronts, tel. 0413 229418 of tijdens het spreekuur op de pastorie op donderdag van 18.30 uur tot 19.30 uur.

Geef mij een zuiver hart - dat ik U mag zien,
een ootmoedig hart - dat ik U mag horen,
een hart vol liefde - dat ik U mag dienen,
een hart vol geloof, dat ik in U mag blijven.

(Dag Hammarskjöld)

Onder de toren...

In gesprek met Annemarie van Aarle-van Kuijk, vrijwilliger in de geloofsgemeenschap Dinther. Wonend aan de Retselseweg waar ze samen met haar man een bedrijf in scooters en brommers hebben.

Annemarie is op 32-jarige leeftijd weduwe geworden nadat haar man Johnny Langens een fatale val maakte, waarna ze met twee kleine kinderen achter bleef. Ze is hertrouwd met Herman van Aarle en samen kregen ze een tweeling. Een prachtig gezin met vier jongens zoals blijkt uit de vele foto's van de jongens in huis.

Annemarie is geboren in Valkenswaard waar ze een katholieke opvoeding kreeg. Ze bewaart erg goede herinneringen aan de zondagse kerkdiensten waarna een gezellig samenzijn met de familie bij haar oma een traditie was. In die tijd was ze ook misdienaar in Valkenswaard.

In haar tienerjaren is het geloof even op een lager pitje komen te staan, maar na het overlijden van haar man Johnny is ze weer naar de kerk getrokken en heeft steun gevonden in haar geloof.

De traditie zet zich voort. Ook haar vier zonen zijn misdienaar, de oudste twee van 14 en 13 jaar zijn acoliet en de jongens van 8 jaar zijn misdienaar. Annemarie zit ook al 8 jaar in de Eerste Communiewerkgroep hoewel ze eigenlijk wilde stoppen nu haar jongste jongens de eerste communie hebben gedaan, maar ze vindt het nog leuk genoeg om even door te gaan.

Ook buiten de parochie is ze als vrijwilliger actief. Onder andere als bestuurslid van de fietscrossclub The Whoopers. Tevens is ze secretaris van de regio Zuid van Nederlandse Fietscross Federatie. Verder helpt ze mee op de school van de jongens tijdens activiteiten. En als echt familiemens regelt ze jaarlijks de grote familiedag van haar moeders kant.

Annemarie, we hopen dat je zo open en spontaan blijft en dat je op verschillende terreinen je kwaliteiten in blijft zetten.



Vormsel

Zaterdag 18 mei 2019

Zoals u wellicht heeft kunnen lezen in de krant en op de website, hebben de kinderen van groep 8 zich op kunnen geven om het heilig vormsel te ontvangen.

De aanmeldingen zijn binnen; er zijn 17 vormelingen in onze parochie. In november zijn de vormelingen voor het eerst bij elkaar geweest.

Dit jaar zal onze nieuwe pastoraal werkster Isabel van Baal de voorbereidingen begeleiden. Isabel heeft hiervoor een eigen projectmap samengesteld.

Alle jongeren zullen deelnemen aan het project M25. Hierbij gaan de vormelingen zelf ervaren hoe het is om barmhartig te zijn en belangeloos voor anderen iets te betekenen. Ook dit jaar wordt er weer een Abdijsdag georganiseerd waar de vormelingen gaan praten met gasten die op een bijzondere manier in het leven staan.

Voor het eerst zullen de vormelingen van de Augustinusparochie samen in één viering het vormsel ontvangen. Deze vormselviering is op zaterdag 18 mei 2019 in de Willibrorduskerk te Heeswijk.

We wensen alle vormelingen alvast heel veel succes en plezier bij de voorbereidingen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u zich wenden tot de werkgroepleden.

Heeswijk	Loes Verhallen	06 13910348
Dinther	Diana Blanken	06 36024852
Loosbroek	Claudy Cornelissen	06 19472277
Berlicum/Middelrode	Mariëlle Hendriks	073 5032123

Doopvoorbereiding

Voor ouders die hun kind willen laten dopen zijn er in onze parochie regelmatig voorbereidingsavonden. Het zijn gezamenlijke parochiebrede bijeenkomsten. Waar de ouders samenkomen hangt af van het aantal aanmeldingen.

U kunt zich aanmelden via het secretariaat van een locatie of via het centrale parochiesecretariaat.

De voorbereidingsavonden voor de doop zijn op de volgende data (bij voldoende aanmelding):

Dinsdag	15 januari 2019	19.30 - 21.00 uur
Dinsdag	19 maart 2019	19.30 - 21.00 uur
Dinsdag	28 mei 2019	19.30 - 21.00 uur
Dinsdag	25 juni 2019	19.30 - 21.00 uur

Driekoningen

6 januari

De drie wijzen kwamen uit een verre wereld. Ze hadden alle drie een prachtige ster gezien. Ze wisten dat de ster betekende: de nieuwe koning der joden is geboren. Ze volgden daarom de ster. Ze moesten en zouden de nieuwe koning ontmoeten, ook al was het een verre tocht en moesten ze lang reizen.

Ze groetten Jezus zoals je dat doet met een echte koning. Ze hadden dure geschenken bij zich: goud, wierook en mirre. Wierook staat symbool voor de goddelijkheid. - Goud is het geschenk bij uitstek om aan een koning te geven. Mirre werd onder andere gebruikt als zalf.

Het is een traditie dat kinderen op 6 januari zingend de huizen langs gaan. Ze zijn dan vaak verkleed als de drie Koningen en dragen een ster. Meestal een gewone ster op een stok, bekleed met bijv. goudkleurig papier. Soms is één van de kindjes donker geschilderd. Ook hebben de kinderen soms lampionnen bij zich. De kinderen gaan van deur tot deur en zingen liedjes.

Driekoningen, driekoningen,
Geef mij een nieuwe hoed.
Mijn ouwe is versleten.
Ons moeder mag het niet weten,
M'n vader is niet thuis, piep zei de muis in het voorhuis.

Soms hebben de kinderen ook een rommelpot bij zich en zingen ze:

Rommelpotterij, rommelpotterij,
Geef me een centje, dan ga ik voorbij.
'k Heb geen geld om brood te kopen
Daarom moet ik met de rommelpot lopen.
Rommelpotterij, rommelpotterij,
Geef mij een centje, dan ga ik voorbij.

Nieuwe piano in onze kerk

Loosbroek



Sinds enkele weken staat er een nieuwe piano op het priesterkoor.

Stichting het Geleer heeft een mooie bijdrage geleverd voor de aanschaf van deze piano. Deze stichting steunt en stimuleert sociaal-maatschappelijke en ook culturele initiatieven van verenigingen, instellingen en organisaties in Heeswijk-Dinther en Loosbroek.

Drie koren maken wekelijks gebruik van de piano en soms ook La Orféon. Zij zijn blij met deze aankoop. En ook de kerkgangers kunnen genieten van de mooie klanken.

Vacature koster

Heeswijk, H. Willibrorduskerk

Nieuwe koster gezocht!
Wij zoeken voor de locatie Heeswijk een koster om het huidige team te komen versterken.

Enkele werkzaamheden van een koster:
De kerk openen voor een viering en de klok luiden.
De spullen klaarleggen voor degene die in de viering voorgaat.
Het altaar klaarmaken en de kaarsen aansteken.
Na de viering alles opruimen en de kerk weer goed sluiten.

Naast de gewone vieringen zijn er de voorbereidingen voor een doop, uitvaart/avondwake en huwelijk.
Je wordt ingedeeld via een rooster, je bent dus niet elke week aan de beurt. Dit gebeurt altijd in overleg.
De koster die er nu zijn, zullen je goed inwerken en opnemen in hun team.

Wie gaat deze uitdaging aan?
Neem dan contact op met Jeannette Dekker
0413-293223.



Thema-avonden

Ik denk dat ieder van u graag ziet dat onze parochie niet alleen midden in de Kerk, maar ook midden in de samenleving wil staan. Daarom organiseren wij ook dit jaar vijf thema-avonden die voor iedereen toegankelijk zijn.

Met thema's genomen uit de actualiteit, levensverhalen of levensvragen, gezien in het perspectief van geloof, hoop en liefde.

De twee volgende thema-avonden zijn:

Dinsdag 26 februari 2019 ontvangst om 20.00 uur in Parochiecentrum De Rots in Berlicum

"Geloof en Natuurwetenschap, Spanning of verwondering?"

Spreker: Frank van Roermund, norbertijn, pastor in onze parochie en sterrenkundige

Hoe ligt de verhouding tussen de moderne natuurwetenschap - in het bijzonder de sterrenkunde - en het christelijk geloof? Staan moderne wetenschappelijke inzichten op gespannen voet met het geloof of zijn ze juist aanvullend en inspirerend en wekken ze verwondering?

Dinsdag 26 maart 2019 ontvangst om 20.00 uur in ccServaes Dinther

"Burn-out bij jongeren: geloof tot steun?"

Spreker: Josine van Boxmeer, ervaringsdeskundige en schrijver van het boek "De tropenjaren van de lintworm"

'Het was hoogzomer. In bijv. Amsterdam werden wel zeshonderd feestjes gedurende het seizoen gevierd. Ik wilde alles, maar kon niets meer. Burn-out'.

Josine is zesentwintig jaar wanneer ze, bruisend van levenslust, overvallen wordt door slaapproblemen. Van alles top raakt ze volledig op. Josine schrijft in verhalende vorm een essay over de eerste twee en een half jaar van de burn-out. Over het ontstaan en het verloop en over dit steeds vaker voorkomende ziektebeeld in de maatschappij. Ze beschrijft haar eigen denkbeelden, waarmee ze ons allemaal een spiegel voorhoudt. Ze schrijft kritisch over de zorg die ze kreeg, of misschien vaker nog: niet voldoende kreeg. Josine deelt wat zij zelf ontdekte wat helpend was. Over adem halen, over helpende gedachten, over Hygge en over de kunst van het ontspannen die zij leerde van haar kat.

Ik hoop dat velen van u aanwezig zullen zijn, en ook vrienden en kennissen zullen uitnodigen om mee te gaan, zodat onze kring zich gaandeweg zal verbreden! Voel u welkom!

Pastor Frank van Roermund o.praem.



Wereldgebedsdag in Dinther 1 maart 2019

Op vrijdag 1 maart is er om 19.00 uur in de Hervormde Kerk in Dinther weer een viering ter gelegenheid van Wereldgebedsdag. Deze gebedsdienst heeft de titel: 'Welkom, God nodigt je uit!' De orde van dienst wordt elk jaar door het comité van een ander land samengesteld, dit jaar door vrouwen uit Slovenië.

De werkgroep Wereldgebedsdag HDL verzorgt deze viering m.m.v. het Willibrorduskoor.

Wereldgebedsdag heeft een lange traditie. Amerikaanse vrouwen riepen in 1887 op tot een gebedsdag in hun land en deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan wordt deelgenomen door 170 landen.

Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond en honderdduizenden mensen voelen zich door gebed verenigd en bemoedigd.

Door Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie.

Op deze bijzondere dag is de hele christelijke wereld solidair en maakt de dienst heel duidelijk dat gebed en actie onafscheidelijk zouden moeten zijn!

Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, zamelt het Nederlands Comité Wereldgebedsdag geld in voor diverse doelen in de landen die daarvoor gekozen zijn.

In ons land wordt sinds 1929 deelgenomen aan de jaarlijkse viering van Wereldgebedsdag: in meer dan 500 plaatsen in Nederland zijn werkgroepen actief die deze bijeenkomsten en vieringen organiseren.

Ook in onze dorpen van Heeswijk, Dinther en Loosbroek is zo'n werkgroep actief. De gebedsdiensten worden afwisselend gehouden in de R.K. kerken van HDL en in de Hervormde kerk van Dinther.

Voor meer informatie: www.wereldgebedsdag.nl

Overzicht vieringen Parochie Heilige Augustinus

Wij willen u erop attenderen dat wijzigingen altijd mogelijk blijven. U kunt de meest recente gegevens in de Brug bij de kerkberichten vinden, evenals op de website bij de agenda.

za 08 dec	Berlerode	15.00 uur	Woord- en Communieviering
2e advent	Heeswijk	19.00 uur	Eucharistieviering
zo 09 dec	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Woord- en Communieviering
2e advent	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering / Gildemis
za 15 dec	Berlerode	15.00 uur	Woord- en Communieviering
3e advent	Heeswijk	19.00 uur	Woord- en Communieviering / Collecte Adventsactie
zo 16 dec	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Woord- en Communieviering
3e advent	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering / Collecte Adventsactie
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering / Collecte Adventsactie
di 18 dec	Dinther	19.00 uur	Woord- en Gebedsviering / Boeteviering
za 22 dec	Berlerode	15.00 uur	Eucharistieviering
4e advent	Heeswijk	19.00 uur	Eucharistieviering
zo 23 dec	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering
4e advent	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
ma 24 dec	Berlicum/Middelrode	16.30 uur	Peuter- en kleuterviering
Kerstavond	Loosbroek	17.00 uur	Eucharistieviering / Gezinsviering met kerstspel m.m.v. kinderkoor Joy
	Dinther	18.00 uur	Woord- en Gebedsviering / Kinderviering met kerstspel m.m.v. jeugdorkest harmonie St. Servaes
	Berlicum/Middelrode	19.00 uur	Eucharistieviering / Gezinsviering met kerstspel
	Heeswijk	19.30 uur	Eucharistieviering / Familieviering met kerstspel m.m.v. Willibrorduskoor
	Berlicum/Middelrode	21.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor Middelrode
	Dinther	21.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. Amicanto
	Loosbroek	21.00 uur	Woord- en Communieviering m.m.v. Servanto
di 25 dec	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor Berlicum
1e Kerstdag	Heeswijk	09.30 uur	Woord- en Communieviering m.m.v. Willibrorduskoor
	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering m.m.v. Simul Canto en Gemengd kerkkoor
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering m.m.v. Mannenkoor
	Heeswijk	11.00 uur	Kindje wiegen
	Loosbroek	11.00 uur	Kindje wiegen
woe 26 dec	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Woord- en Communieviering m.m.v. Gemengd koor Middelrode
2e Kerstdag	Heeswijk	09.30 uur	Eucharistieviering m.m.v. Koninklijke Fanfare St. Willibrord
	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering m.m.v. La Orféon
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering m.m.v. Harmonie St. Servaes
za 29 dec	Berlerode	15.00 uur	Eucharistieviering
	Heeswijk	19.00 uur	Eucharistieviering
zo 30 dec	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Geen viering
	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
ma 31 dec	Berlicum/Middelrode	18.00 uur	Eucharistieviering / Oudjaarsviering voor de hele parochie
di 01 jan	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Woord- en Communieviering / Aansluitend bijeenkomst De Moerkoal
Nieuwjaar	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering
	Heeswijk	10.00 uur	Woord- en Communieviering / Aansluitend bijeenkomst Willibrordcentrum
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering / Aansluitend nieuwjaarsbijeenkomst cc Servaes



za 05 jan	Berlerode	15.00 uur	Eucharistieviering	
	Heeswijk	19.00 uur	Eucharistieviering	
zo 06 jan	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering	
Driekoningen	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering	
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering	
za 12 jan	Berlerode	15.00 uur	Woord- en Communieviering	
	Heeswijk	19.00 uur	Eucharistieviering	
zo 13 jan	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Woord- en Communieviering	
	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering / Presentatie Eerste Communie	
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering	
za 19 jan	Berlerode	15.00 uur	Woord- en Communieviering	
	Heeswijk	19.00 uur	Woord- en Communieviering	
zo 20 jan	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Oecomenische viering	
Gebedsweek	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering	
vd Eenheid	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering / Presentatie Eerste Communie	
za 26 jan	Berlerode	15.00 uur	Eucharistieviering	
	Heeswijk	19.00 uur	Eucharistieviering / Presentatie Eerste Communie / 2e collecte Brazilië	
zo 27 jan	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering / Kijk- en uitlegviering Eerste Communie	
	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering / 2e collecte Brazilië	
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering / 2e collecte Brazilië	
za 02 feb	Berlerode	15.00 uur	Eucharistieviering	
	Heeswijk	19.00 uur	Eucharistieviering	
zo 03 feb	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering	
	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering	
	Dinther	10.45 uur	Woord- en Communieviering	
za 09 feb	Berlerode	15.00 uur	Woord- en Communieviering	
	Heeswijk	19.00 uur	Eucharistieviering	
zo 10 feb	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Woord- en Communieviering	
	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering	
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering	
za 16 feb	Berlerode	15.00 uur	Woord- en Communieviering	
	Heeswijk	19.00 uur	Woord- en Communieviering	
zo 17 feb	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Woord- en Communieviering	
	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering	
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering	
za 23 feb	Berlerode	15.00 uur	Eucharistieviering	
	Heeswijk	19.00 uur	Eucharistieviering	
zo 24 feb	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering	
	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering	
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering	
vr 01 mrt	Dinther	19.00 uur	Oecomenische viering / Wereldgebedsdag	
za 02 mrt	Dinther	09.11 uur	Carnavalsmis	
	Heeswijk		Geen viering vanwege carnaval	
zo 03 mrt	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering	
	Berlicum/Middelrode	10.11 uur	Carnavalsmis	
	Dinther	10.45 uur	Woord- en Communieviering	
wo 06 mrt	Berlicum/Middelrode	19.00 uur	Viering Aswoensdag	
Aswoensdag	Dinther	19.00 uur	Viering Aswoensdag	

Levensmiddelenactie

Zaterdag 1 en 8 december

De Diaconiewerkgroep van de geloofsgemeenschap Berlicum-Middelrode houdt in samenwerking met de Vincentiusvereniging St-Michielsgestel op zaterdag 1 en zaterdag 8 december, tussen 09.30-16.00 uur, de jaarlijkse levensmiddelen inzameling.

Met de ingezamelde levensmiddelen worden weer de kerstpakketten gemaakt zodat dorpsgenoten, die op dit moment weinig te besteden hebben, een steuntje in de rug krijgen en op deze manier met de feestdagen iets extra's in huis hebben. De gezinnen worden aangemeld door huisartsen, maatschappelijk werk, voedselbank en gemeente.

We delen boodschappenbriefjes uit aan het winkelend publiek met de vraag of ze een of meer artikel(en) van het lijstje willen kopen en af willen geven bij de kraam op het Mercuriusplein in Berlicum.

We hopen ook dit jaar veel levensmiddelen in te zamelen zodat het voor iedereen warme feestdagen worden.



Actie voor kinderen in Garanhuns

In de kerken van Heeswijk, Dinther en Loosbroek is op 26 en 29 januari 2019 een extra collecte voor kinderen in Garanhuns. In deze stad in de deelstaat Pernambuco in het Noordoosten van Brazilië leven veel mensen aan de rand van de samenleving. Juist voor hen ontwikkelden Redemptorist Pater Gabriël en Hugo van den Broek, geboren te Dinther in 1950, veel projecten.

Kinderdagverblijf 'Lar Santa Maria' dat 135 kinderen in de leeftijd van 1 tot 5 jaar opvangt staat bij onze actie van 2019 centraal.

Alle giften komen gegarandeerd volledig ten goede aan het project door de directe contacten met de Redemptoristen, de orde van Pater Gabriel Hofstede. Naast de collecte kun je doneren op NL02 RABO 0126 9350 92 inzake Diaconie HDL, o.v.v. Brazilië.

Zonder geboortebewijs 'besta je niet'

Op 15 en 16 december is in de kerken van HDL een extra collecte voor Malawi. Dit jaar gaat de Adventsactie voor het programma 'BRAVO!' dat Gemeenschap Sant'Egidio heeft opgezet om geboorteregistratie te bevorderen.

Naar schatting heeft maar vijf procent van de inwoners van Malawi een geboortebewijs. De ongeregistreerde kinderen bestaan officieel niet en mogen daarom ook niet naar school. Zij krijgen geen gezondheidszorg en geen wettelijke, sociale of economische bescherming. Maar al te gemakkelijk zijn ze daarom slachtoffer van misbruik, uitbuiting, slavernij en mensenhandel.

Geef de kinderen van Malawi een toekomst.

Meer informatie is op www.adventsactie.nl te vinden.

Actie Kerstpakketten HDL

Het is inmiddels al weer 12 jaar geleden dat de eerste kerstpakkettenactie werd georganiseerd in Heeswijk en Dinther en Loosbroek door de hulpdienst Lichtpunt (ontstaan vanuit de katholieke en protestantse kerken in HDL). In de beginjaren kregen de meeste werknemers vlak voor Kerstmis een kerstpakket van hun werkgever. Dit zette men dan in de kerken van HDL in de week voor Kerstmis. Leden van de werkgroep Lichtpunt bezorgden deze pakketten bij de gezinnen, die moeten leven van een uitkering.

De laatste jaren geven de werkgevers meestal geschenkbonnen in plaats van een kerstpakket. Maar het aantal gezinnen in HDL, dat moet leven van een uitkering is in deze 12 jaar alleen maar toegenomen. Wij vragen u dus om allemaal **in de week van 17-24 december 2018** een gekregen of zelf samengesteld kerstpakket te brengen naar:

de Mariakapel	Kerk in Heeswijk
het portaal	Kerk in Dinther
het portaal	Kerk in Loosbroek

Wat u zelf in het pakket kunt doen zijn lang houdbare levensmiddelen zoals;

- pasta/rijst
- groente/fruit in blik of glas
- koffie/thee
- broodbeleg; jam, hagelslag, pindakaas etc.
- soep in blik of poedervorm
- vis in blik
- chips/chocola/nootjes voor de kinderen
- frisdranken (géén alcoholische dranken)

Wij danken u bij voorbaat voor uw gulle gaven en we hopen dat we, evenals vorige jaren, alle gezinnen in HDL die moeten leven van een uitkering, weer blij kunnen maken met een goed gevuld kerstpakket.



Berlicum - Middelrode

Sacramentskerk, Driezeeg 38, 5258 LE Middelrode
Parochiecentrum De Rots, Kerkwijk 44a, 5258 KC, Berlicum
Secretariaat bereikbaar elke werkdag van 09.30 tot 11.30 uur
Mailadres: berlicummiddelrode@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 073-5031215
In geval van nood 24 uur per dag bereikbaar via 073-5031215

Voor wie de klokken luidden...

Door het doopsel zijn in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

23 sep Eline van Dorenmalen
04 nov Soof Schellings

Door de dood hebben we afscheid genomen van:

05 aug	Willy van Doremaele - Lambermont	80 jaar
20 aug	Drieka Schellings - van Grinsven	92 jaar
21 aug	Sjef Langens	85 jaar
13 sep	Marietje van de Ven - Rijkers	90 jaar
26 sep	Wim van Zoggel	86 jaar
03 okt	Christ van den Akker	91 jaar
18 okt	Marietje van Zoggel - van Griensven	78 jaar
17 nov	Sjaan van de Heijden - Verkuijlen	86 jaar

Een cirkel van vuur

Vuur, licht en bloemen worden heel veel gebruikt om dierbare overledenen in herinnering te houden.

Zondagavond 4 november waren honderden mensen met een brandende kaars in hun hand bijeen gekomen bij het Mariakapelletje aan de Sassenheimseweg.

Ze stonden rondom een magische cirkel van vuur om de overledenen van de afgelopen jaren te gedenken.

In deze warmtevolle entourage werden liederen gezongen, gedichten voorgelezen en enkele overwegingen uitgesproken.

Daarna trokken men in een indrukwekkende optocht naar de begraafplaats om, na wederom meditatieve muziek en gedichten, hun kaarsen naar de plek van hun dierbaren te brengen. De begraafplaats baadde in het vuur en licht van honderden kaarsen. Veel vrijwilligers hadden tientallen extra vuurpotjes geplaatst zodat de mensen de paden in het donker konden vinden.

Na afloop van deze intieme viering was er op de begraafplaats een sfeervolle gelegenheid om met koffie te kunnen napraten over deze zeer geslaagde lichtjesavond. Ook kregen de aanwezigen de gelegenheid om iets op te schrijven voor in de wensboom.

Het plein in Middelrode is klaar

In twee maanden tijd zijn het kerkplein, het terras voor De Moerkoal en de parkeerplaatsen getransformeerd naar een groot plein. Op 26 oktober is het plein geopend met o.a. een lichtprojectie op de gevel van de kerk en heeft de gemeente de naam BEUKPLEIN gekozen.

Centraal op het plein staat de grote rode beuk met de boombank.



Oudjaarsviering

Op 31 december 2018 om 18.00 uur is de oudjaarsviering voor de gehele Augustinus parochie in de kerk van Middelrode.

Zoals gebruikelijk zijn er na de dienst, koffie, chocomel en oliebollen.

U bent van harte welkom!





Dinther

Sint Servatiuskerk, St Servatiusstraat 1, 5473 GA Dinther
Parochiespreekuur in cc Servaes, Raadhuisplein 24
elke dinsdag 19.00 tot 20.00 uur
Mailadres: dinther@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 06-24370625
In geval van nood: Pastor Joost Jansen: 06-50564738

Wij namen afscheid van

09-05-2018	Govert Juijn	82 jaar
18-05-2018	Doortje van Zutphen	84 jaar
21-09-2018	Hannie van Eerd-van den Tillaar	72 jaar
11-10-2018	Sjaan van der Heijden-van Boxtel	82 jaar
22-10-2018	Anny Hanegraaf-van der Steen	75 jaar

Mogen zij voortleven in vrede en geluk bij God.

Bedankje familie van Govert Juijn

Jaren geleden als wij tegen ons pa zeiden: 'Als jij begraven wordt, dan moeten wij zeker de Kersouwe afhuren, omdat al die mensen die afscheid komen nemen, niet in ons eigen kerkje passen'. Dan was altijd het antwoord: 'Nee hoor, dat hoeft niet want ik ga wel naar m'n buurman die heeft plaats genoeg'.

En toen het op 9 mei zover was omdat zijn hart plotseling stopte, zijn wij naar zijn 'buurman' Pastor Joost Jansen gegaan en dat was een goed idee.

Wij mochten van hem zijn kerk gebruiken en alles wat nodig was: het orgel, de muziek, de stoelen en noem maar op. Het was geweldig dat alle 870 mensen binnen konden om afscheid van ons pa en mijn maatje te nemen.

Dat was voor ons een warme deken in deze droeve dagen.

Wij willen jullie als buurparochianen daar heel hartelijk voor bedanken en ook voor de donatie van € 1097,00 aan de Hartstichting. Zo zie je maar wat je als goede buur voor elkaar kan betekenen.

Cokkie Juijn en kinderen

Iets nieuws

Er is een vacature voor coördinator Locatieraad Dinther. Tijdens de vrijwilligersavond is daarom het lumineuze idee gelanceerd iedere maand voor één dag een andere dagvoorzitter te vragen. Elly van den Broek kreeg de primeur, hét lot uit de loterij. Zij geeft naar eigen keuze het dagvoorzittersstokje weer door aan een volgende parochiaan. Natuurlijk is iedereen benieuwd wie de vergadering van dinsdag 8 januari 2019 gaat voorzitten.

Dankjewel

De vrijwilligersavond op 20 oktober was natuurlijk een dankjewel voor al onze vrijwilligers. Heel speciaal zijn alle leden van het Dameskoor in het zonnetje gezet; aan hen werd een mooie kaars van de kerk overhandigd. Zij hebben jarenlang gezongen in vele, vele weekendvieringen en het rouwkoor. Het koor is gestopt na het vertrek van de dirigente. Een aantal leden maakt nu deel uit van het Willibrorduskoor in Heeswijk. Bijna iedereen zingt nog wel, samen met leden van het Mannenkoor en Seniorenkoor Cantando, in het rouwkoor. Voor haar jarenlange inzet voor het Dameskoor én het ontwikkelen van nieuwe initiatieven voor de toekomst mocht Anny van Dijk-Hak uit handen van pastoor Joost Jansen de Sint Servatiuspeld met oorkonde ontvangen.



Toen was er ruimte voor hapjes, drankjes en een loterij. De eerste prijs van de quiz was voor de groep met de jongste deelnemers: de broertjes Jeffrey en Randy.

Nieuwe traditie

Voor onze overledenen wordt bij de avondwake en/of de uitvaart een herinneringskaars met hun naam, hun geboortedatum en hun sterfdatum ontstoken. Voorheen werden deze kaarsen na verloop van tijd naar de nabestaanden gebracht. Voortaan blijven de kaarsen in de kerk. Dat is vergelijkbaar met herinneringskruisjes elders. Tijdens de Allerzielenviering ontsteken we deze kaarsen. Daarna kunnen de nabestaanden hun kaars als dierbare herinnering meenemen naar huis.



Heeswijk

H. Willibrorduskerk, Hoofdstraat 80, 5473 AS Heeswijk
Parochiesprekuur elke woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur
Mailadres: heeswijk@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 0413-291315 of 0413-296341
In geval van nood: 06-50564738, bgg: Abdij van Berne: 0413-299299
Lichtpunt: heeswijkl@parochieheiligeaugustinus.nl/ t.a.v.lichtpunt

Lief en Leed

Overleden:

08 sep 2018	Tinie van den Broek	74 jaar
13 okt 2018	Harrie van der Ven	80 jaar
18 okt 2018	Toos van der Pas-van den Heuvel	93 jaar
04 nov 2018	Antoon van Gemert	98 jaar
11 nov 2018	Bertha van Zoggel - Gordijn	79 jaar

Het is ons maar geleend,
de vele mooie dingen.
Ons onbetwistbaar eigendom
zijn de herinneringen.

In Memoriam Tinie van den Broek

Op 14 september hebben we afscheid moeten nemen van Tinie van den Broek (1944-2018) die op 8 september is overleden.

Tinie is 40 jaar lid geweest van het Willibrorduskoor en was daarvan ruim 17 jaar voorzitter.

Tinie stond altijd klaar voor anderen. Wat zijn ogen zagen en zijn inventieve geest verzong, konden zijn handen maken. Zo maakte hij een prachtige 7-armige kandelaar, die hij destijds aan Pastoor Kuijpers schonk, en diverse standaards voor de Willibrorduskerk.

Wij hebben in Tinie een betrokken mede-parochiaan verloren.

Dat hij moge rusten in vrede.



Studentenkapelletje aan de Meerstraat

In het oorlogsjaar 1944 bouwde het studentengilde van Onze Lieve Vrouw een wegkapelletje in Heeswijk. Dit uit dankbaarheid voor de gastvrijheid die de studenten (abdij van Berne) in de oorlogsjaren hadden ontvangen van de Norbertijnen en van de Heeswijkse bewoners.

Het bouwseltje aan de Meerstraat (bij huisnummer 49) kreeg de gedaante van een "stokske", een houten paal met overkapping, met daaronder een door Frans Siemer uit eikenhout gesneden Mariabeeldje.

Op zondag 15 augustus 1944 werd dit kapelletje plechtig ingezegend door abt Ondersteijn.

Diezelfde dag bedekten vliegtuigen van de geallieerden, die de Nederlandse vliegvelden bombardeerden, de heldere lucht. Voor Brabant het teken van het naderend einde van de strijd en het begin van de vrijheid waarop men zo lang had gewacht.

Omstreeks 1960 metselde Bert Verhoeven een muurtje om het kapelletje en schilderde het wit. Het houten Mariabeeldje werd vervangen door een stenen reliëf van Maria met kind, vervaardigd door Norbertijn M. van Helvert. Dat werd in het nieuwe muurtje geplaatst. Pastoor Wouters heeft het bouwseltje op een zondagmiddag opnieuw ingezegend.

Later diende het kapelletje aan de Meerstraat dikwijls als oriëntatiepunt voor de verkenners.

De familie Verhoeven zorgt ervoor dat het kapelletje met het omliggend perkje netjes worden bijgehouden.



Loosbroek

Sint Antoniuskerk, Dorpsstraat 51, 5472 PJ Loosbroek
Parochiespreekuur elke donderdag van 18.30 tot 19.30 uur
Mailadres: loosbroek@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 0413-229345
In geval van nood: 0413-229345

Gedoopt:

15 apr Raf van Pinxteren
05 aug Yara Derks
05 aug Tes Habraken
18 nov Ruby-Rose van Daal

Overleden:

03 nov Leny van de Rijdt-Cooymans 80 jaar

Kerkelijke gewaden

Onder het vele vrijwilligerswerk wat er voor onze kerk gebeurt, valt ook het zorgen voor het kerkelijk textiel en de kerkelijke gewaden. Thea Bronts doet dit al vele jaren. Het gaat om de altaarkleden, handdoeken, vingerdoekjes, andere kleedjes, misdienaarskleding en kazuifels. We hebben nu geen kinderen meer als misdienaar de laatste paar jaar en daarom wordt deze kleding niet meer gebruikt. Het aantal eucharistievieringen is in de loop van de jaren steeds minder geworden. Daarom is het verzorgen van de kazuifels niet meer zo intensief als vroeger.

Thea doet nu nog ongeveer maandelijks de was van de overige dingen. En indien nodig doet ze verstelwerk. Thea heeft enkele jaren geleden veel tijd besteed aan het maken van een paar altaarkleden met Hardanger borduurwerk. Deze kleden liggen op het altaar op hoogfeestdagen en met jubileumvieringen. Ook de kleedjes aan de lezenaar heeft ze gemaakt.

Koor Servanto

Helaas kon de nieuwe dirigente Lieke Beirnaert na de zomervakantie nog niet beginnen.

Ze heeft last van een flinke hernia. De vorige dirigente Greet Strijker neemt meestentijds waar. Ook mochten we een beroep doen op onze oud-dirigente Anja van Alebeek en op Kerstavond zal Mathieu van de Burgt ons dirigeren en op de piano begeleiden.



Gewoon Samen

Naar aanleiding van vele positieve reacties op het Vormselprojectonderdeel M25, waarbij de Vormelingen met veel plezier meehielpen op de dagbesteding in De Wis en bij het eetpunt in Den Hoek is er bij enkele moeders spontaan het idee ontstaan om te proberen de jongere en oudere mensen in Loosbroek wat meer met elkaar te verbinden.

Enkele kinderen hebben ondertussen al een maatje gevonden bij de ouderen. Zij gaan bij hen thuis een praatje maken, een spelletje doen of een klusje of wat ze ook maar samen bedenken.

De initiatiefneemsters van deze werkgroep zijn: Hanneke van Driel, Claudy Cornelissen, Laura Kleijn, Susanne van Zandbeek en Eva Buné. Ria van der Wijst is er vanuit Lichtpunt bij en Toos van Boxmeer vanuit de ziekenbezoekgroep en Zonnebloem.

Mochten er kinderen of ouderen zijn, die ook aan dit mooie initiatief mee willen doen, dan kunnen zij contact opnemen met één van de genoemde dames.

Op de foto staan de maatjes Fien en Hanna, die wekelijks een paar gezellige uurtjes hebben met elkaar.



Kinderhoekje

Kerstkoekjes bakken

INGREDIENTEN

100 gram zachte boter
 75 gram poedersuiker
 1 eidooier
 1/2 tl vanille extract
 150 gram bloem
 Voor het glazuur:
 poedersuiker
 citroensap of water

BEREIDINGSWIJZE

Doe de boter en de poedersuiker in een mengkom en mix het mengsel luchtig en romig. Voeg de eidooier en de vanille eraan toe en meng dit nog eens 10 seconden. Zeef de bloem en meng de bloem met de boter op lage stand. Stort het deeg uit op een met bloem bestoven werkvlak en vorm er een bal deeg van. Wikkel dit in plastic folie en laat dit minimaal 2 uur in de koelkast koelen.

Verwarm de oven voor op 170 C.

Je rolt het deeg uit tot de gewenste dikte en je gebruikt diverse uitstekers om de koekjes te maken.

Leg ze op een bakplaat en bak de koekjes in de oven tot ze goudbruin zijn. Dit duurt ongeveer 10-15 minuten. Laat de koekjes volledig afkoelen.

Het decoreren van de koekjes kun je doen zoals je zelf wilt. Laat je creativiteit de vrije loop.

Om het glazuur te maken meng je de poedersuiker samen met een heel klein beetje water totdat het een egaal glanzend, maar niet te dun mengsel wordt.

Onthoud dat je er mee moet kunnen spuiten zonder dat het meteen van de koekjes afloopt. Te dik is ook niet mooi want dan krijg je de laag nooit glad.

Voor extra smaak kun je in plaats van water citroensap gebruiken voor in het glazuur.

Smullen maar!



Kindervieringen in onze kerken

Tijdens de kerstdagen zijn er speciale vieringen voor de kinderen.

Het volledige overzicht van alle overige vieringen vindt u in het vieringenrooster op bladzijde 8 en 9.

Kerstavond

Berlicum/Middelrode	16.30 uur	Peuter/kleuterviering
Loosbroek	18.00 uur	Kinderviering
Berlicum/Middelrode	19.00 uur	Gezinsviering
Heeswijk	19.00 uur	Gezinsviering

Eerste Kerstdag

Heeswijk	11.00 uur	Kindje wiegen
Loosbroek	11.00 uur	Kindje wiegen



Teken de kerstboom van A tot Z en kleur deze mooi in.

Fijne Feestdagen.



Kerkhof Dinther



Kerkhof Loosbroek



Kerkhof Berlicum



Kerkhof Middelrode



Kerkhof Heeswijk