



Parochie Heilige Augustinus

Berlicum/Middelrode Dinther Heeswijk Loosbroek



Hierbij stel ik me voor pastor Guido Dieteren



Wie ben ik?

Wanneer wij elkaar persoonlijk zouden spreken, dan zou u het onmiddellijk opvallen dat ik noch uit Brabant, noch uit het Utrechtse afkomstig ben. M'n Limburgse accent verradt mijn Roermondse afkomst.

Daar ben ik 60 jaar geleden geboren en daar heb ik mijn jeugd doorgebracht.

Na de middelbare school heb ik in Heerlen aan de theologische universiteit gestudeerd, alwaar ik in 1988 ben afgestudeerd in de pastoraal-theologie.

De eerste acht jaar van mijn werkzame leven was ik pastoraal werker in het bisdom Haarlem, eerst in de parochie van Bovenkarspel en daarna als pastor in Zwaag. In 1998 kreeg ik een aanstelling in het aartsbisdom Utrecht in de parochies van Rhenen en Veenendaal. Het werkgebied werd al spoedig uitgebreid en in 2010 fuseerden 10 regioparochies (Wageningen, Rhenen, Veenendaal, Lunteren Bennekom, Renkum, Heelsum, Ede, Doorwerth, Oosterbeek) tot de Titus Brandsma-parochie. Ruim twintig jaar woonde ik met mijn gezin in de pastorie van Rhenen.

Vorig jaar zijn mijn vrouw Rieneke en ik verhuisd naar Haafden (bij Zaltbommel). Ik heb twee kinderen (Gianne en Merlijn), die zijn intussen al volwassen.

Waar ga ik voor?

Hoewel ik altijd in de volle breedte van het pastoraat heb gewerkt, ligt mijn specialisatie (en mijn hart) vooral bij de gemeenschapsofbouw. En daarbij heb ik ontdekt hoe belangrijk een goede en heldere communicatie is. In een parochie zijn zoveel mensen op elkaar betrokken, dat het onderhouden van al die lijntjes heel veel aandacht verdient. En dat kan gelukkig op diverse manieren. Denkt u daarbij aan het persoonlijke gesprek, maar zeker ook de telefoon, de email en de communicatie via website, nieuwsbrief en parochieblad. Een mooi parochieblad en een handige website zijn toch het visitekaartje van elke parochie.

Wat verwacht ik?

Vorig jaar ben ik me eens gaan oriënteren op een eventuele nieuwe werkplek. En toen ik de vacature in de Augustinusparochie zag, werd ik direct enthousiast.

'We zoeken een pastoraal werker met het profiel gemeenschapsofbouw en met leidinggevende capaciteiten', zo stond daar. En dat is precies zoals ik mezelf zou omschrijven. Dus heb ik gereageerd. Met als resultaat dat ik vanaf september werkzaam mag zijn in uw parochie.

En ik hoop en verwacht dat dit snel 'ónze parochie' zal worden. Zowel de kennismaking met het pastoraal team, het parochiebestuur en een vertegenwoordiging van locatieraden en pastoraatsgroep verliep heel prettig. Ik zie er dan ook naar uit om straks na de zomervakantie ook u te ontmoeten en samen te mogen werken met de vele vrijwilligers die de Augustinusparochie rijk is: al die parochianen die zoveel werk op zich nemen en zoveel verantwoordelijkheid dragen. Zonder hen zou al dat parochiewerk onmogelijk zijn.

En juist straks zullen we al die vrijwilligers hard nodig hebben. Want het parochiewerk gaat door en ná de zomer hopen we allemaal dat we zonder beperkingen het parochieleven weer kunnen opstarten. Met al die vrijwilligers, met alle parochianen. Want zo zijn we een kerk van elkaar, met elkaar en voor elkaar!

Zo hoop ik te gaan werken, sámenwerken vooral, met die grote groep mensen die actief is in de parochie, samenwerken met een zeer betrokken parochiebestuur, samenwerken met mijn collega's, samenwerken met u allen, om zo vorm te geven aan de vele pastorale activiteiten. En natuurlijk heb ik als pastor daarbinnen vanuit mijn bisschoppelijke zending een eigen taak, een eigen deskundigheid en een eigen verantwoordelijkheid, maar uiteindelijk vormen we allemaal samen de parochiegemeenschap Heilige Augustinus.

Waar vertrouw ik op?

Uiteraard realiseer ik mij, dat mijn komst mogelijk ook veranderingen met zich meebrengt en dat we in de komende periode aan elkaar zullen moeten wennen. Maar ik hoop dat altijd dat basisgevoel aanwezig zal blijven; dat we ons samen in willen zetten voor die opdracht die ons allen gegeven is door de Heer: elkaar serieus nemen, elkaar steunen in lief en leed, elkaar dragen in geloof, hoop en liefde, om zo te komen tot een echte parochiegemeenschap, waarin iedereen zich thuis mag voelen, en waarin Zijn Naam uitgesproken kan worden.

In ons aller geloof in die opdracht heb ik alle vertrouwen in een zeer prettige en vruchtbare samenwerking en ik bid dat het, met Gods zegen, heel mooie jaren mogen worden.

pastor Guido Dieteren



Parochie Heilige Augustinus

Nieuwe start

Gelukkig, er kan weer meer. Versoepelingen worden in dank ontvangen. Onze kerken kunnen meer mensen herbergen. Groepen mogen fysiek samenkomen en nog wel zonder mondkap! Het is fijn om elkaar opnieuw te treffen. Omdat er zoveel via de social media moest plaatsvinden, lijkt het erop dat er niet veel gebeurt. Dat is niet zo. Er is grote aandacht voor mensen, in alle levensomstandigheden, 'van de wieg tot het graf'. Allemaal wel met een corona-rugzakje...

We horen als parochiebestuur geregeld: 'Hoe staat het met de kerk van Heeswijk.' We mogen ons verheugen in de goede samenwerking tussen parochie, projectontwikkelaar, bisdom en gemeente. Langzaam tekenen de contouren zich af van een nieuwe herontwikkeling van het hele terrein met kerk, pastorie en Willibrordcentrum.

Velen zullen begrijpen dat met het oog op de vele belangen die hier spelen, de projectontwikkelaar concrete plannen pas kan presenteren wanneer er voldoende helderheid is. De projectontwikkelaar heeft goed geluisterd naar de wensen van de parochianen en de gemeente geeft aan welk type woningen op dit moment nodig zijn. De inzet van alle partijen is om het kerkgebouw als iconisch middelpunt van het dorp in kracht te stellen. In en om de kerk zal het gaan bruisen, zo is onze vaste overtuiging. Aan velen zal er plek geboden worden, om te wonen, om elkaar te ontmoeten en te ondersteunen.

We gaan de vakantie periode in. Na de vakantie willen we weer voluit van start gaan. Wij willen krachtig een hernieuwde start maken met een grote Parochiedag op zondag 5 september, dit jaar in Middelrode: kerk, Beukplein en De Moerkoal worden optimaal benut. In de eucharistieviering wordt de nieuwe pastoraal werker Guido Dieteren voorgesteld. We heten hem hartelijk welkom. Ik zal dan een stap terug doen.

Op de Parochiedag geven we aan onze parochie een 'boost'. Jong en oud, iedereen wordt benaderd om aan deze start dag van het nieuwe pastorale jaar deel te nemen. En als dan niet iedereen in de kerk kan, dan maar op het Beukplein. Hebt u er al zin in?

Dit is mijn laatste intro voor het Parochieblad. Ik dank ieder voor de jaren waarin ik met jullie heb mogen optrekken.

Joost Jansen o.praem., pastoor

2	Ik stel me voor
3	Voorwoord-Inhoudsopgave-Colofon
4	Nieuws
5	Onder de toren
6	Ik stel me voor / Ik neem afscheid
7	Vanuit het Parochiecentrum
8	Overzicht vieringen vanaf 25 juli
9	Overzicht vieringen t/m 31 oktober
10	Diaconie
11	Berlicum-Middelrode
12	Dinther
13	Heeswijk
14	Loosbroek
15	Vormsel

COLOFON

Redactie:

Marion van den Boom Ria van Hemmen
Toos van Boxmeer Jozien Klerks
Wilma Brekelmans Els van Sleuwen
Jolanda van den Elsen

Fotografie:

J vd Bosch†, Kerkfotografie.nl, privébezit.

Website:

www.parochieheiligeaugustinus.nl

Redactieadres:

kopij@parochieheiligeaugustinus.nl

Inleverdatum kopij: vóór 1 oktober 2021

Volgende editie: vanaf 29 oktober 2021

Drukker:

Editoo B.V. te Arnhem

Aan de inhoud wordt de grootst mogelijke zorg besteed, maar de ervaring leert dat fouten nooit helemaal zijn te voorkomen.



Nieuwe natuur in Dinther

Sinds paus Franciscus de encycliek *Laudato Si'* schreef, heeft de Kerk meer aandacht voor duurzaamheid dan ooit tevoren.

Guido Dieteren, de nieuwe pastoraal werker, vroeg in een kennismakingsgesprek of onze parochie ook activiteiten of projecten kent in het kader van duurzaamheid. Gelukkig konden wij dat beamen. Er is toen over de natuurontwikkeling in het Aa-dal gesproken.

Als natuurcompensatie na verbreding van de N279 hebben provincie en gemeente samen met onze parochie een fraai plan uitgewerkt en gerealiseerd achter de kerk van Dinther.

Begin 2021 is graafwerk uitgevoerd voor het vernatten van de landbouwgrond en het omvormen ervan tot natuurgrond. De percelen aan de Droevendaal bieden een overstort voor het teveel aan water in de kern na heftige regenbuien. Daarom zijn deze gronden zo nat en is de natuur er zo kwetsbaar dat deze niet toegankelijk zijn voor het publiek. Ook de poel, een ware hotspot voor biodiversiteit, is niet bereikbaar.

Om de natuurontwikkeling en de biodiversiteit meer kans te geven is gekozen voor het langzame natuurlijke proces van vershraling van de vruchtbare grond.

Het inzaaien van bloemrijk grasland heeft inmiddels plaatsgevonden. Dat biedt een kleurrijke omgeving met veel diversiteit te zien vanaf het Servaespad.

Want gelukkig ligt in dit gebied het Servaespad, dat vanaf de Droevendaal of via de straat naar de Heemkamer en het Gildehuis voor iedereen wel toegankelijk is. Met uitzichtpunten waar rolstoelgebruikers even stil kunnen gaan staan om rustig het nieuwe stuk natuur te bekijken. Sinds kort maakt het Servaespad deel uit van het wandelroutenetwerk.

De nieuwe beplanting langs het Servaespad bestaat uit een uitbreiding van de bestaande begroeiing met veel inheemse bloesem- en besdragers.

Maak eens een wandeling om van al het moois te genieten.

'Fratelli tutti' (Allen broeders)

Column

In de media is tot nu toe weinig aandacht besteed aan de laatste encycliek van paus Franciscus, die hij heeft doen uitgaan op 4 oktober 2020, de feestdag van Sint Franciscus. Het zal wel gekomen zijn door alle coronaperikelen die ons enorm hebben bezig gehouden.

Paus Franciscus heeft gedurende zijn pausschap drie encyclieken geschreven.

'Fratelli tutti' is naar mijn mening een zeer inspirerend stuk voor alle mensen op aarde, gelovig of niet gelovig. Het document wordt gerekend tot de zogeheten sociale encyclieken en gaat over de opbouw van een rechtvaardige, broederlijke en zusterlijke wereld. Wie kan daar niet voor zijn? De spiritualiteit van Franciscus van Assisi is de inspiratiebron van deze encycliek.

Het seculariseringsproces neemt in Europa en zeker ook in ons land hand over hand toe. Velen, waaronder ook ikzelf, zijn wars van de opvattingen waaraan de Kerk van Rome op dogmatische wijze vasthoudt, zoals afwijzing van het homohuwelijk, het gebruik van voorbehoedsmiddelen, het verplichte celibaat, de abortuswetgeving in verschillende landen. Het doet mij deugd dat de paus zegt bij het schrijven van deze encycliek ook geïnspireerd te zijn door andere broeders die niet katholiek zijn, zoals Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Gandhi en vele anderen.

Het voert te ver alle onderwerpen van dit schrijven hier uitvoerig te behandelen.

In het eerste hoofdstuk 'Schaduw van een gesloten wereld' analyseert de paus de misstanden in de hedendaagse wereld: de manipulatie en vervorming van begrippen als 'democratie', 'vrijheid', 'rechtvaardigheid'; het verlies van de betekenis van de sociale gemeenschap; egoïsme en onverschilligheid ten opzichte van het algemeen belang; het overwicht van een marktlogica die gebaseerd is op winst en de cultuur van verspilling; werkloosheid, racisme, armoede; de ongelijkheid onder mensen die zich manifesteert in de verslechtering van de ethiek door de massamedia, slavernij, mensenhandel en orgaanhandel; vrouwenmisbruik.

Stevige kost maar zeer de moeite waard om te lezen. Geen religieuze beschouwingen maar veeleer een richtingwijzer voor 'waar moet de mensheid heen met zichzelf en met de planeet waarop wij allen leven'.

Jan van der Krabben

Onder de toren...

Op bezoek bij Theo de Mol

Deze keer in gesprek met Theo de Mol (70 jaar).

Hij woont met zijn vrouw Wilma aan de Donatusstraat te Loosbroek naast de parochietuin en vanuit de achtertuin is er uitzicht op de kerk en de pastorie. De drie kinderen zijn al lang uitgevlogen, hebben een partner en er zijn zes kleinkinderen.

Theo draait al 30 jaar mee in de parochie, deels in de parochievergadering, deels in het parochiebestuur en deels in de locatieraad maar ook gewoon als vrijwilliger. Hij zette zich o.a. 25 jaar in voor de rommelmarkt, 20 jaar voor de kledingactie en hij deed 15 jaar de kerkhofadministratie.

Bijzondere projecten waarvoor Theo zich inzette en vaak ook de leiding over had, zijn:

* Het demonteren van het pijporgel uit het Catharina-ziekenhuis in Nijmegen, alle onderdelen zorgvuldig in- en uitpakken en opbouwen in onze kerk samen met andere vrijwilligers o.l.v. organist John Blummel.

* In 2011 kregen de buitenkant van de kerk en de pastorie een grote opknapbeurt; dubbel glas, slechte delen in kozijnen werden vervangen, boeiboorden en zinkwerk gerepareerd en het schilderwerk kreeg een beurt.

* In 2013 werden er op het muurtje onder het hekwerk rondom kerk en pastorie nieuwe Belgische hardstenen platen aangebracht.

* In 2015 kreeg het schilderwerk aan de binnenkant van de kerk een beurt, er kwam nieuwe verlichting (schijnwerpers), een nieuwe geluidsinstallatie en andere kerkbanken. Theo heeft dan vaak contact met de uitvoerende bedrijven en handelt in overleg met de rest van het bestuur.

* In 2016 is de Stichting BAL (Behoud Antoniuskerk Loosbroek) opgericht. Theo is hiervan penningmeester. De rommelmarkt, kledingactie en fietsenverkoop vallen hieronder.

* In 2020 kostte het coördineren van het leegruimen van de pastorie en het overleg over de verbouwing van de pastorie veel tijd, ook het aanpassen van de sacristie om er koffie te kunnen zetten en het verplaatsen van het archief naar De Wis kostte veel tijd.

* In 2020 heeft hij samen met Jan Geenen de brug over de vijver in de parochietuin opgeknapt: de leuning en het loopgedeelte werden vernieuwd.



Theo zegt, dat dit vrijwilligerswerk heel veel voldoening geeft en voor vele en vaak leuke contacten zorgt.

Naast al dit vrijwilligerswerk heeft hij ook nog tijd voor andere hobbies: reizen met hun camper door Europa, fietsen en wandelen (hij heeft o.a. 7 keer de Nijmeegse vierdaagse gelopen).



Hierbij stel ik me voor Sebastiaan Franssen



Ik kom uit een Zuid-Limburgse familie. Mijn idolen, mijn opa's, werkten in de mijnen: de een als steenhouwer, met zijn rozenkrans altijd in zijn handen en de ander als ingenieur die achter een bureau hoorde te zitten, maar bijna altijd ondergronds zat om de

installaties te controleren op veiligheid voor de mannen.

Ik werd geboren in 1977 toen de mijnen al dicht waren, maar was graag bij mijn opa's die hun verhalen vertelden. Ik herinner me hoe ik met een van hen de aardappels aan het rooien was een zomerochtend. Opeens zakte hij op zijn knieën. Ik schrok: "Stort opa in?" Nee, hij ging normaal iets voor 12 uur naar binnen en bad met oma het "Engel des Heren". Oma vond het al lang best dat opa de tijd een keer vergeten was en was hem met opzet niet komen halen; hij had de hemel toch al verdiend en tijd met zijn oudste kleinzoon was belangrijk. Oma bad ondertussen binnen wel voor twee! Maar de luidende kerkklokken in het dorp vertelden opa dat hij te laat was en dat kon niet gebeuren! Dus wat doe je dan als jochie: je knielt ernaast en doet mee. Mijn opa's en oma's en deze ervaringen hebben zo een grote invloed gehad op mijn geloofsontwikkeling.

Na mijn economiestudie in Tilburg kreeg ik een baan op de IT-afdeling van Campina en leerde Susanne kennen. In 2005 trouwden we en we gingen in Sint-Michiëlsgestel wonen. In 2007 werd onze eerste zoon Fabian geboren, gevolgd door Rémy in 2009.

Toen in 2014 Tobias werd geboren, werd het huis te klein en verhuisden we naar "Balkum".

Ik kwam in onze parochie in de vormsel-werkgroep terecht. Pastor Isabel vroeg mij op enig moment of ik misschien wilde praten over het penningmeesterschap. Ondertussen zijn we anderhalf jaar verder, waarin veel is gebeurd en heb ik besloten het stokje van mijn onvolprezen voorganger Jo van Hemmen over te nemen. Daar word ik soms best wel nerveus van, want hij heeft wel erg veel kennis van parochieboekhouding. Maar we doen het uiteindelijk allemaal samen! Ik hoop u allen snel te mogen begroeten!

Ik draag het stokje over Jo van Hemmen



Al snel nadat ik in Dinther kwam wonen raakte ik verzeild in het vrijwilligerswerk. Pastoor van der Velden vond dat vrijwilligers een stuk van zijn taak moesten overnemen en wist me snel te vinden voor dekenale pastorale werkgroep, opstart van parochievergadering, communiewerkgroep enz.

In 1988 droeg de pastoor mij voor als penningmeester van het schoolbestuur vanuit de parochie. Echt iets voor mij gezien mijn financiële achtergrond en werkzaam als hoofd administratie bij Jumbo.

Na 10 jaar penningmeester van de twee basisscholen in Dinther doorliep ik het fusieproces van vijf R.K. basisscholen onder één schoolbestuur Novum.

Tot 2003 maakte ik deel uit van dit bestuur.

Toen in 2005 Nico van Soest, penningmeester van het kerkbestuur Dinther, omkwam bij een verkeersongeval kreeg ik de vraag om administrateur van de parochie te worden. Later werd ik penningmeester en vicevoorzitter.

In 2010 kwamen de eerste gesprekken op gang om samen te werken/fuseren met de parochies Berlicum/Middelrode, Dinther, Heeswijk en Loosbroek. Een proces dat leidde tot de fusie op 1 april 2017.

Opvallend in het hele fusieproces waren de zorgen en vragen uit de vier parochies. Wat gebeurt er met ons geld waarvoor we jaren geknukt hebben? Hoe verloopt de geldstroom vanuit de vier parochies? Om een dusdanige administratie op te zetten waarin we de bestedingen van de 4 parochies duidelijk kunnen volgen, werd mij gevraagd om penningmeester te worden van de nieuwe parochie Heilige Augustinus.

Het kostte enorm veel tijd om de uitkomst van het administratieve proces van het bestuur en vier geloofsgemeenschappen te vormen tot een jaarrekening. De administratieve processen zijn samengevoegd tot een administratie in 2021. Een hele inspanning, maar naar ik hoop zal de voortgang goed verlopen. Waar nodig wil ik Sebastiaan zeker nog helpen.

U allen dank voor het vertrouwen en succes met al het parochiële werk.



Vele handen --- Licht werk

Jippie, wat zijn we blij dat ons parochiecentrum De Rots in Berlicum weer open is!

Heerlijk om iedereen op deze plaats weer aan de slag te zien gaan met alle werkzaamheden die er in de parochie plaats vinden. Velen hebben tot op heden thuis die werkzaamheden verricht. Er komt weer meer leven in de brouwerij en dat geeft hernieuwde energie.

Er is een aantal vrijwilligers die vanwege hun gezondheid hun werkzaamheden neer hebben moeten leggen na zich jarenlang in te hebben gezet voor onze parochie. We zijn heel dankbaar voor hun inzet voor- en bijdrage aan onze gemeenschap! Dank jullie wel!

Een van de vrijwilligers van onze schoffelploeg, die door ziekte heeft moeten stoppen, heeft zijn tuinmateriaal beschikbaar gesteld aan onze ploeg. Daar zijn we super blij mee! We hopen al deze parochianen nog vaak te kunnen ontmoeten.

Soms word je als vrijwilliger zelf niet getroffen door ziekte of overlijden, maar je partner wel.

Dat zijn heftige situaties waardoor mensen tijdelijk hun vrijwilligersactiviteiten op een laag pitje moeten zetten. Hoe fijn is het om te merken dat vrijwilligers van alle locaties klaar staan om in te vallen en een tandje bij te zetten. Voor al die vrijwilligers: heel veel sterkte gewenst en dank aan degenen die inspringen. Ik merk dat deze situaties mij diep raken. De getroffen vrijwilligers zijn me in de loop van de tijd dat ik hier nu werk zeer dierbaar geworden. Het verdriet is voelbaar en het liefst zou ik iets willen doen wat de pijn kan verzachten. Ik probeer te doen wat binnen mijn mogelijkheden ligt en dat zijn meestal kleine dingen: een telefoontje, een bloemetje, een kaartje, een liedje, wat aandacht, taken over laten nemen. Naast hen te staan.

En gelukkig zijn er ook altijd nieuwe vrijwilligers die zich in willen zetten.

Ik heb een fijn kennismakingsgesprek gehad met Astrid van der Geld die sinds kort deel uitmaakt van het bestuur en die de portefeuille communicatie onder haar hoede neemt.

Na mijn vakantie ga ik aan de slag met het vrijwilligersbeleid voor de komende vier jaar. Ik heb al rond gekeken hoe andere parochies het vrijwilligersbeleid handen en voeten geven om wat inspiratie op te doen.

Voor mij is het heel essentieel om te weten wat onze vrijwilligers belangrijk vinden. Wat vinden jullie fijn in onze parochie en waar lopen jullie als vrijwilliger tegen aan? Voelen jullie je gewaardeerd en zo nee, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat jullie jezelf gewaardeerd voelen? Zijn er wensen voor scholing of thema workshops? Zo ja welke?

Heel veel vragen waarvan ik nieuwsgierig ben naar de antwoorden. Wanneer je ze hebt voor mij hoor ik ze graag. Of heb je ideeën voor gezamenlijke activiteiten die we zouden kunnen organiseren voor vrijwilligers: laat het me weten! Informatie en ideeën zijn van harte welkom!

Na de zomervakantie zal er een bijeenkomst georganiseerd worden voor alle coördinatoren van de werkgroepen van alle locaties. Dan zal het vrijwilligersbeleid ook aan de orde komen. Alle coördinatoren zullen hier t.z.t. een uitnodiging voor ontvangen.

Ik wil iedereen een goede vakantie, lekker uitrusten, genieten en een behouden en veilige terugkeer wensen.

Petra van Rijsingen

Coördinator Parochiecentrum Berlicum en coördinator vrijwilligerswerk. Tel: 06-21271389

Mail: coordinator@parochieheiligeaugustinus.nl



Overzicht vieringen Parochie Heilige Augustinus

Houdt voor de actuele stand van zaken de website, de digitale nieuwsbrief, MijnRKK-app, Facebook en de kerkberichten in weekblad De Brug goed in de gaten i.v.m. de regels omtrent het coronavirus.

zo 25 juli	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering
Zondag van de ouderen	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering
	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
zo 01 aug	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering
	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering
	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Woord- en Communieviering
zo 08 aug	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Woord- en Communieviering
	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering
	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
zo 15 aug	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Woord- en Communieviering
Maria Tenhemelopneming	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering
	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
zo 22 aug	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering
	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering
	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
zo 29 aug	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Woord- en Communieviering
5e zondag	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering
	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
zo 05 sept	Berlicum/Middelrode	10.00 uur	Eucharistie voor de hele parochie
Parochiedag	Loosbroek	09.30 uur	Geen viering
Zondag vd Schepping	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Geen viering
zo 12 sept	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Woord- en Communieviering
Ziekenzondag	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering
	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
zo 19 sept	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering / Gilde mis
Opening Vredesweek	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering
	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
zo 26 sept	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Woord- en Communieviering
Afsluiting Vredesweek	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering
	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
zo 03 okt	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering
	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering
	Heeswijk-Dinther	?? ?? uur	Eucharistieviering Kilsdonkse molen / tijd zie website etc.
ma 04 okt	Berlicum/Middelrode	19.00 uur	Rozenkransgebed
di 05 okt	Loosbroek	19.00 uur	Rozenkransgebed
zo 10 okt	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Woord- en Communieviering
	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering
	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
ma 11 okt	Berlicum/Middelrode	19.00 uur	Rozenkransgebed

zo 17 okt	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Woord- en Communieviering
	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering
	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
ma 18 okt	Berlicum/Middelrode	19.00 uur	Rozenkransgebed
zo 24 okt	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering
Wereldmissiedag	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering
	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
ma 25 okt	Berlicum/Middelrode	19.00 uur	Rozenkransgebed
zo 31 okt	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Woord- en Communieviering
5e zondag	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering
	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering

Berlerode

Wanneer in Zorgcentrum Berlerode weer gevierd mag worden, dan is dat altijd op zaterdag om 15.00 uur. Het is een eucharistieviering of een woord- en communieviering, gekoppeld aan de viering op zondag in Middelrode.

Communicanten

Bij het uitkomen van deze editie zijn alle communievieringen achter de rug.

Het zijn mooie intieme vieringen geweest waarbij alle kinderen stukjes gelezen hebben en meegeholpen hebben met het klaarmaken van de tafel.

Gelukkig was er bij al deze vieringen live muziek en een fotograaf aanwezig en mochten er steeds wat meer mensen in de kerk aanwezig zijn.

Meerdere keren waren de vieringen via een livestream te volgen en zagen we alleen maar vrolijke gezichtjes! Voor deze groep kinderen is het communieproject dan toch echt bijna ten einde. Op 11 september zijn zij en u ook van harte welkom bij de dankviering en daarna natuurlijk ook bij alle gezinsvieringen!

Vanaf september beginnen we met een nieuwe groep communicanten. Hierbij sluiten zeker ook een aantal communicanten van afgelopen jaar aan. Zij zullen met z' n allen hun eerste communie ontvangen in het voorjaar van 2022.

In de eerste schoolweek na de zomervakantie worden de aanmeldingsbrieven uitgedeeld in groep 4. Mocht je geen brief ontvangen dan kun je contact opnemen met Pastor Isabel van Baal.

Zondag 3 oktober kunnen alle communicanten van volgend jaar alvast in de agenda schrijven, dan gaan we op Vossenjacht naar Bijbelse figuren!

Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie en hopelijk in het volgende schooljaar weer fijne live bijeenkomsten met de communicanten.

Hartelijke groeten,

Pastor Isabel van Baal en de communiewerkgroep

De parochie bruist! Parochiedag 5 september

Na een welverdiende zomervakantie vieren we zondag 5 september aanstaande bruisend en vol energie onze jaarlijkse parochiedag!

De parochiedag wordt dit jaar gehouden in en rondom de kerk van Middelrode, maar is natuurlijk een dag voor alle parochianen van alle locaties.

Naast allerlei activiteiten kunt u ook kennismaken met onze pastoraal werker Guido Dieteren die vanaf september start binnen onze parochie.

Het volledige programma volgt t.z.t. via de nieuwsbrief, de regionale weekbladen en social media.



Gebedstijden in de Abdij

Metten en lauden zondagen	08.00 uur
Metten en lauden weekdays	07.00 uur
Eucharistieviering zondag (ook via livestream)	10.30 uur
Eucharistieviering weekdays	12.15 uur
Vespers elke dag	18.00 uur

Nieuws van de Werkgroep MOV

MIVA

Op zondag 29 augustus 2021 vindt de MIVA-collecte plaats in de kerken in Dinther en Loosbroek. MIVA vraagt dit jaar speciaal aandacht voor de medische zorg van de meest kwetsbaren in Kenia.

Kom je toevallig niet in de kerk dan kun je altijd een bedrag overmaken naar MIVA 's-Hertogenbosch rekening NL42INGB 000 000 2950.

Vredesweek

Van 18 t/m 26 september 2021 is de Vredesweek. PAX heeft als thema hiervoor 'inclusief samenleven' gekozen. In onze parochie wordt er in de vieringen uitgebreid aandacht aan besteed. Wilt u meer lezen, ga naar <https://vredesweek.nl/thema-2021>.

Wereldmissiezondag

Missio brengt in de Wereldmissiemaand de kerk van Guinee voor het voetlicht.

Op Wereldmissiezondag 24 oktober 2021 collecteren we hier in de kerken van onze hele parochie voor.

Als je die dag toevallig niet in de kerk komt dan kun je toch een bedrag overmaken op rekening NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio-Wereldmissiemaand, Den Haag o.v.v. Wereldmissiezondag.



De eerste stap helpt je verder.

Geldzorgen?

Bel SchuldHulpMaatje coördinator

Harry Vos 06 211 392 70

Amnesty International

Berlicum



Amnesty International is een onafhankelijke en wereldwijde beweging die campagne voert voor een wereld waarin iedereen mensenrechten geniet.

Amnesty International stelt schendingen van mensenrechten aan de kaak door actie te voeren en misstanden voor het voetlicht te brengen. Een van de manieren waarop dat gedaan wordt is door schrijfgroepen waarin mensen vanuit de hele wereld protestbrieven schrijven naar regeringen in landen waar (politieke) gevangenen zonder rechtsgang en soms zelfs zonder aanwijsbare reden vastgehouden worden, vaak onder slechte omstandigheden.

Berlicum heeft een lokale schrijfgroep voor Amnesty die elke twee maanden in actie komt door het schrijven van brieven voor mensen die onterecht gevangen gehouden worden. Mensen hoeven niet daadwerkelijk zelf een brief in een vreemde taal te schrijven.

Het hoofdkantoor van Amnesty in Londen selecteert gevangenen waar vrijlating of onderzoek voor wordt verzocht. De schrijfgroep krijgt vervolgens vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam de brieven door.

Deze kopiëren en verspreiden zij in Berlicum. De brieven zijn altijd in de taal van het land geschreven waar deze naartoe gestuurd worden. Om te zorgen dat iedereen weet wat hij of zij onderschrijft, is een Nederlandse vertaling bijgevoegd. De schrijfgroep doet dit in samenwerking met de Protestantse en Katholieke kerk in Berlicum en Middelrode. Voor aanvang of tijdens een dienst wordt aandacht gevraagd voor de individuele gevallen, door uit te leggen wat er aan de hand is. Na afloop van de dienst liggen de brieven met envelop en postzegel achter in de kerk klaar. Je hoeft slechts je naam en adres in te vullen en het adres waar het naartoe moet. Het kost je maar enkele minuten werk.

Tevens bestaat de mogelijkheid om een abonnement te nemen. Je krijgt dan elke twee maanden de brieven gratis thuisbezorgd.

Voor een abonnement kun je contact opnemen met Annelie Smits, contactpersoon voor Amnesty Berlicum: anneliesmits@hotmail.com

Ook is Amnesty Berlicum nog op zoek naar vrijwilligers!



Berlicum - Middelrode

Sacramentskerk, Driezeeg 38, 5258 LE Middelrode
Parochiecentrum De Rots, Kerkwijk 44, 5258 KC, Berlicum
Secretariaat bereikbaar elke werkdag van 09.30 tot 11.30 uur
Mailadres: berlicummiddelrode@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 073-5031215
In geval van nood 24 uur per dag bereikbaar via 073-5031215

Voor wie de klokken luidden...

Overleden

19 sep 2020 H.J. Vissers (urnbijzetting)	89 jaar
14 okt 2020 Frans Vorstenbosch (urnbijzetting)	71 jaar
12 apr 2021 Tonny Cooijmans	72 jaar
21 apr 2021 Ben Oremans	83 jaar
05 mei 2021 Daan van Uden	92 jaar
06 mei 2021 Jeanne Verhoeven	83 jaar
29 mei 2021 Anny van Zoggel-v. Heijnsbergen	88 jaar
20 juni 2021 Jo van den Akker-Wijergangs	87 jaar

Gedoopt

04 juli 2021 Fleur in den Bosch

Samen vrijwilliger zijn

Vele handen maken licht werk

En zonder onze vrijwilligers zou de parochie niet kunnen functioneren. Nu hebben we in Berlicum-Middelrode best een aantal echtparen waarvan beiden vrijwilliger zijn voor onze parochie. Dat vinden wij toch wel heel bijzonder en daarom willen wij deze echtparen graag een keer aan jullie voorstellen.

Ad en Henriette Steenbergen zijn reeds lange tijd beide vrijwilliger in onze parochie. Henriette begon als eerste, nadat zij werd gevraagd door een bekende. Of zij mee wilde helpen met de bloemsiergroep in de kerk. Daarna werd zij op verzoek van Pastoor Pulles ook lector. Beide functies heeft zij tot aan de sloop van de Petruskerk uitgevoerd. Daarnaast heeft zij nog enige tijd in het bestuur van de parochie gezeten. Nu zit zij elke week op het secretariaat en draait zij mee in de GSM groep.



Ad begon met zingen in het koor.

Toen hij met de VUT ging, werd hem gevraagd of hij niet een keer mee wilde helpen met een onderhoudsklusje. Zo werd hij een manusje van alles. Hij had een aanhanger, en dat wetende, was er altijd wel een klusje voor hem. Onderhoudswerkzaamheden in en om de voormalige kerk, kleine verhuizingen voor mensen die hulp nodig hadden. Tegenwoordig houdt hij de tuin netjes, doet kleine klusjes in de Rots en werkt hij mee in de schoffelploeg voor het kerkhof.

Beiden zijn op maandag rondom de Rots te vinden. Dezelfde dag is handig voor de weekplanning. Op deze manier houden zij nog tijd over voor de familie en hun hobby's zoals fietsen, tennissen en nordic walking. Daarnaast staan zij altijd klaar voor hun beide dochters en kunnen ook de twee kleinzonen altijd bij opa en oma aankloppen. Er is altijd wel wat te doen. "We hoeven ons niet te vervelen", aldus Ad.

Beiden hebben veel plezier in hun vrijwilligerswerk en hopen het dan ook nog lange tijd vol te kunnen houden als de gezondheid het toelaat.



Sacramentsdag

Op zondag 6 juni hebben we Sacramentsdag gevierd, het Hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, in het Nederlands ook wel het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament genoemd. De kerk in Middelrode is hiernaar vernoemd. Sacramentsdag is een rooms-katholiek hoogfeest dat de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie centraal stelt.

Vroeger was er de Sacramentsprocessie, waarbij de priester de geconsacreerde hostie in een monstrans door de straten van de parochie ronddroeg.



Dinther

Sint Servatiuskerk, St Servatiusstraat 1, 5473 GA Dinther
Parochiespreekuur in cc Servaes, Raadhuisplein 24
elke dinsdag 19.00 tot 20.00 uur
Mailadres: dinther@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 06-24370625
In geval van nood: Pastor Joost Jansen: 06-50564738

Wij namen afscheid van

07-06-2021	Lies van Kessel-van Dijk	82 jaar
12-06-2021	Gerard Verkuijlen	75 jaar
12-06-2021	Theo Kersten	84 jaar
26-06-2021	Marc Pijnenburg	56 jaar

Mogen zij voortleven in vrede en geluk bij God.
Laat de herinnering aan hen levend blijven.



Hemelvaartsdag – dauwtrappen

Het is een bekende traditie. Op 13 mei gingen mensen uit de hele parochie te voet, per fiets of met de auto op weg naar Dinther om daar al vroeg in de ochtend bij Ontmoetingstuin, Knekelhuisje en Kerk een viering bij te wonen in de openlucht. Na de mis was er er koffie en thee. Wel op afstand. Maar dankzij het mooie weer konden we vieren met veel meer mensen dan we in de kerk mochten ontvangen.

Een geweldige start van een mooie dag.
Volgend jaar weer op een andere locatie.



Heilig Hart viering

Op Den Dolvert staat een Heilig Hart beeld; het is een rijksmonument. Zoals op de sokkel valt te lezen werd het opgericht door dankbare parochianen bij gelegenheid van het 25-jarig herderschap van pastoor Der Kinderen in 1927. Aan de voeten van de Christusfiguur zien we geknielde figuren, een vrouw en een boer.

Het Heilig Hart beeld is een centraal punt gebleven in het dorp Dinther. Veel parochianen trokken door de jaren heen in processie naar het beeld op Den Dolvert. Processies worden tegenwoordig niet meer gehouden. Maar ieder jaar vieren we daar nog het Hoogfeest van het Heilig Hart in een openluchtviering, mits het weer het toelaat. Dit jaar was het op 13 juni gelukkig mooi weer en konden we een inspirerende viering bijwonen.





Heeswijk

H. Willibrorduskerk, Hoofdstraat 80, 5473 AS Heeswijk

Mailadres: heeswijk@parochieheiligeaugustinus.nl

Telefonisch bereikbaar: 0413-296341

In geval van nood: 06-50564738, bgg: Abdij van Berne: 0413-299299

Lichtpunt: heeswijk@parochieheiligeaugustinus.nl / t.a.v.lichtpunt

Wij namen afscheid van

26 april 2021	Annie van den Akker-Manders	64 jaar
26 mei 2021	Ria van Koolwijk-Broeren	62 jaar
29 mei 2021	Harrie van Santvoort	84 jaar
02 juni 2021	Mien van der Pas-van den Boom	87 jaar
15 juni 2021	Hanny van der Pas-Bissels	73 jaar



"Hoog" bezoek 1

Uilskuikens

Boven de gewelven van onze kerk zijn jaren geleden vogelvriendelijke kasten geplaatst. De laatste tien jaren waren daar geen kerkuilen te bekennen.

Maar nu onze kerk aan de eredienst is onttrokken hebben er kerkuilen hun broedplaats gevonden. Hoeveel kuikens er zijn uitgebroed blijft gissen maar toen John Davies van de uilenwerkgroep van IVN Bernheze boven een kijkje ging nemen waren ze uitgevlogen op één na. Een prachtexemplaar. Mooi toch?!

Tijd brengt raad maar soms komt de wijze uil te laat en heb je je vergist in iemand die het beter wist. De lessen van het leven zullen je wijsheid geven. Laat je geluk dan ook niet verstoren want nieuwe kansen worden iedere dag weer geboren.

"Hoog" bezoek 2

Spectaculaire oefening in de H. Willibrorduskerk

In vele gebouwen moet geoefend worden door de brandweer van HD om, indien nodig, snel en goed te kunnen handelen.

Ook bij onze kerk moest dat een keer plaatsvinden op de wekelijkse oefenavond.

Er waren zogenaamde werkzaamheden gaande boven in de gewelven en helaas was er iemand in gevallen die door anderen moeilijk te bevrijden was.

Het was voor de brandweer wel een hele klus om erbij te kunnen komen.

Dat was alleen maar mogelijk met een hoogwerker die helemaal uitgeschoven werd. Daarmee kon de brandweer aan de achterkant via een luik naar binnen om de gewonde persoon te bevrijden uit de gewelven en veilig naar beneden te brengen.

We hopen natuurlijk dat dit in het echt niet nodig zal zijn, maar je kunt maar alvast geoefend hebben!

Zeer belangrijk.





Loosbroek

Sint Antoniuskerk, Dorpsstraat 49, 5472 PJ Loosbroek
Parochiesprekuur elke donderdag van 18.30 tot 19.30 uur
Mailadres: loosbroek@parochieheiligaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar:

Riet Bronts: 0413 229418 of 06 302 649 61

Betsy Kézér: 0413 229791 of 06 152 040 58

Gedoopt:

11 juli Tess van Lieshout

Overleden:

29 april Adrie van Krieken 75 jaar

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag

Op 13 mei om 8.00 uur gingen zeven wandelaars op weg naar Dinther om daar de Mis in de openlucht naast de ontmoetingstuin bij te wonen. Op de terugweg werd, ook door de fietsers, wederom genoten van de prachtige natuur.



Mariavieringen

De Mariavieringen worden al 12 jaar lang verzorgd door Bettie Osenga en Betsie van Haaren.

Elke dinsdag van de maand mei en de eerste dinsdag van oktober is er een mooie viering in de Mariakapel van onze kerk of bij mooi weer bij de Mariakapel in onze parochietuin.

Aan het begin van de viering kunnen de aanwezigen een kaars aansteken en laten branden voor persoonlijke intenties. De rozenkrans wordt gebeden en tussen de tientjes door worden er inspirerende teksten gelezen. Gemiddeld zijn er tien Mariavereerders aanwezig, soms ook van buiten Loosbroek.



Afscheid als koster



Op 19 juni heeft Gerard van der Heijden na bijna 20 jaar als koster afscheid genomen. Gerard heeft voor talloze vieringen in de kerk alles in orde gemaakt, vaak samen met een andere koster; voor de weekendvieringen, voor de Eerste Communie- en Vormselvieringen, huwelijks- en huwelijksjubileamissen (hiervoor

werd de rode loper uitgelegd), voor de doopvieringen, voor avondwakes en afscheidsvieringen.

Van deze laatsten heeft Gerard de misboekjes bewaard. Voor ongeveer 152 uitvaartmissen heeft hij er mede voor gezorgd dat de kerk op orde was.

Een uur voor de viering is een koster aanwezig. Hij zorgt voor de verwarming, licht, geluid, het luiden van de klok, misboekjes klaarleggen, kaarsen aanmaken, sneeuw ruimen en zout strooien indien nodig en ventilatie, het juiste kazuifel klaarhangen en destijds ook de misdienaarskleding, etc.

Ook na de viering is een koster nog geruime tijd aan het werk met e.e.a. uitzetten en opruimen, soms confetti opvegen.

Een koster zorgt ook dat alles op voorraad is: kaarsen, Paaskaars, wijn en olie voor de Godslamp.

Cor Gloudemans bedankte Gerard voor zijn grote en nauwkeurige inzet op een bescheiden wijze en met wijsheid in de samenwerking met collegakosters. Gerard kreeg hiervoor een beeld van de Heilige Antonius met Jezuskind en een kaarsendover.

Zijn vrouw Riek kreeg als dank voor haar betrokkenheid bij het kosterschap van haar man een mooie bos bloemen.

Gerard en Riek kijken met tevredenheid terug op dit vele vrijwilligerswerk.

Vormelingen

Zaterdag 22 mei, daags voor Pinksteren, hebben 13 kinderen uit alle dorpen van onze parochie het Vormsel mogen ontvangen van abt Denis Hendrickx van "onze eigen" abdij van Berne, bijgestaan door pastoor Joost en pastor Isabel.

Het was weer een prachtige viering waaraan vele vrijwilligers hebben meegeholpen: gastvrouwen, kosters, een klein gezelschap van Amicanto (en wat zingt dat koor altijd geweldig!), misdienaars (plus mama misdienaar), mensen die de kerk versierd hebben of geholpen hebben met de live-stream van de mis, de fotograaf, mensen van de werkgroep en allen die ik nu vergeet en die onzichtbaar erbij waren om er een feest van te maken.

Met al die mensen die samen komen om met en voor onze kids zo'n mooie viering te maken, zie je weer hoe sterk onze parochie is! Daar moeten we samen erg trots op zijn!

Maar het gaat om die 13 vormelingen!

Zij zijn in een mooi traject van een aantal maanden samen klaargestoomd voor dit moment door pastor Isabel en pastoor Joost.

Als lid van de vormselwerkgroep, en dit jaar ook vader van een vormeling, zie ik dan ieder jaar die glunderende ouders met hun verlegen lachende kinderen naar de vormheer lopen. Dat vind ik ontroerend, ook al ken ik de meesten van hen amper. Voor mij is dat altijd een goed moment om in stilte met Jezus ongeveer het volgende te bespreken: "Deze kids gaan nu het pad richting de volwassenheid op. Ze laten hun opvoeders langzaam los en we geven ze aan Jouw bescherming over.

De meesten van hen zullen Jou de komende jaren daarbij even uit het oog verliezen, gewoon omdat ze druk zijn met het ontdekken van alles wat het leven te bieden heeft. Dat is nou eenmaal zo. Maar wat we vragen, is dat Jij hen helpt Jou niet helemaal te vergeten. Dat ze in hun leven Jou toch zullen blijven zoeken om hun vreugde te delen, in hun twijfels Jou om raad te vragen en troost te vinden bij Jou als ze verdriet hebben.

Mede namens de vormselwerkgroep wens ik alle vormelingen een mooie start op hun weg naar de volwassenheid!

Sebastiaan Franssen



Foto: Peter Lucius



Dinther



Heeswijk



Middelrode



Loosbroek