



Parochie Heilige Augustinus

Berlicum/Middelrode Dinther Heeswijk Loosbroek





Ton Baeten

12 februari 1931 – 26 januari 2018

Vrijmoedig in gemeenschap
getuigen van verrijzenis

Op vrijdag 26 januari j.l. is Ton Baeten overleden, zijn lichaam was op. Voor de Abdij van Berne met haar parochies, de Norbertijner Orde en de rooms-katholieke kerk in Nederland heeft hij een bijzondere plaats ingenomen.

Ton Baeten is geboren in een traditionele Tilburgse familie op 12 februari 1931. Ton kwam geregeld terug op het katholicisme van zijn jeugd dat geheel getekend was door 'Het rijke Roomsche leven'. Hij haalde dan voorbeelden op om te illustreren dat het zo zeker niet meer kon en dat het in een nieuwe tijd radicaal anders zou moeten gaan.

Ingetreden in de Abdij van Berne met zijn parochies, met zijn missie in India, met zijn 'liturgisch apostolaat' was er ruimte voldoende voor deze getalenteerde man om bewogen en creatief als pastor mensen nabij te zijn.

In de abdij was zijn rijzende ster niet onopgemerkt gebleven. Toen abt Marcel van de Ven tot Abt-generaal van de orde werd gekozen, volgde Ton Baeten hem op. Zo heeft hij in onze parochies vele jongeren gevormd.

De laatste jaren ging zijn gezondheid sterk achteruit. Hij is in vrede overgegaan naar - zoals hij het zelf omschreven heeft - de Eeuwige, in het verlangen Hem te zien van aangezicht tot aangezicht.

Boven zijn rouwbrief moest staan - zo heeft hij dit aangegeven -

'Vrijmoedig in gemeenschap getuigen van verrijzenis'. Vrijmoedig is hij geweest, getuigen heeft hij gedaan. Verrijzenis, opstaan uit al wat dodend is: een boodschap om op te pakken door ons.

Joost Jansen, pastoor

2018: nieuwe uitdagingen

Zoals een ieder heeft ook het Parochiebestuur volop plannen gemaakt voor het jaar 2018, welke concreet zijn uitgewerkt in een spoorboekje.

Dit jaar hanteren wij als motto:

Onze parochie wil steeds ten dienste staan aan alle mensen om met hen mee te gaan op hun levensweg, in goede en kwade dagen.

Door het 'extra' van het geloof kan het alledaagse bestaan 'bijzonder' worden. Het 'missionaire' karakter van een parochiegemeenschap zal mede vorm krijgen in haar dienst aan de samenleving.

Hiervoor zijn begeesterde mensen nodig.

Er is een mooie gezamenlijke basis om samen te groeien in geloof en als gemeenschap. En daar willen wij als parochiebestuur graag onze bijdrage aan leveren. Sinds de fusie per 1 april 2017 vormen onze vier geloofsgemeenschappen een gemeenschappelijke parochie met een centraal parochiebestuur. Het fusiedocument van 18 augustus 2016 en het pastoraal beleidsplan van 2 augustus 2016 zijn de beleidsdocumenten waarin de fusie en alle afspraken zijn vastgelegd.

Komende tijd zullen wij de verschillende locatieraadsvergaderingen bijwonen en het spoorboekje bespreken met de locatieraden en het pastorale team. Het spoorboekje is een hulpmiddel om de communicatielijnen kort en doeltreffend te houden.

Zo komt er in 2018 een parochiebrede communicatiewerkgroep (we zoeken nog vrijwilligers!), een gebouwenbeheersplan en gaan we samen aan de slag met de pastorale thema's waaronder jongeren en presentiepastoraat.

Daarnaast hebben we ook in organisatorische zin nog wat bruggen te slaan en gelukkig verrichten de locatieraden hierin veel werk.

Als parochiaan of vrijwilliger blijft u ook dit jaar vooral contact houden met de eigen locatieraad, immers daar wordt al het werk verricht.

Als parochiebestuur werken wij meer op de achtergrond, maar zullen wij in dialoog blijven met de locatieraden over de uitdagingen waar we samen voor staan.

Wel hopen wij ook u persoonlijk te ontmoeten tijdens één van de toekomstbijekomsten die we samen met uw locatieraad gaan organiseren.

De agenda voor dit jaar is dus goed gevuld.

Het parochiebestuur

Foto voorkant: interieur kerk Heeswijk



Parochie Heilige Augustinus

Tijd om te vasten?

We zitten midden in de veertigdagentijd of vastentijd. Nemen we het eerste woord dan wordt benadrukt dat deze periode een tijd van inkeer en bezinning vormt. Een periode van afstand nemen van onze drukke bezigheden.

Bij het tweede woord komen al heel snel beelden boven uit verhalen van de oudere generaties: snoep en koekjes werden bewaard in een trommeltje, dat pas weer geopend mocht worden na de periode. Bij uitzondering op zondagmiddag.

Nu hangen deze twee natuurlijk ook samen: vasten – het afzien en minderen van bepaalde producten – kan de bezinning bevorderen. Hiertoe worden wij in deze periode uitgenodigd.

Wat voor ons echter een keuze is, is voor andere mensen een voldongen feit. Mensen in oorlogsgebieden, in steden die belegerd worden; bewoners van arme regio's die geteisterd worden door droogte, natuurrampen of menselijk geweld. Zonder dat ze een keuze hebben, zien ze zich uiteindelijk gedwongen af te zien van zelfs de basisbehoeften: water, voedsel, een dak boven het hoofd. Om van medicijnen nog maar te zwijgen.

In hoeverre denken wij echt nog na over deze keuze? De keuze om af te zien van bepaalde (luke) artikelen? En ons zo meer bewust te worden van de zaken die in een mensenleven echt van belang zijn. Ook waarvan we kunnen afzien zonder dat ons leven daarvan minder wordt. Ons bewust worden hoe verspillend ons luxe leventje kan worden. En daarbij oog krijgen voor het gebrek aan solidariteit, dat hieruit spreekt.

Solidariteit met de mensen die deze keuze helemaal niet hebben. Solidariteit met de hele schepping: wij mensen hebben de opdracht gekregen goed hiervoor te zorgen. Dus voor alles: de lucht, de planten, de dieren, het water, de mensen. Daarom ook telkens weer de vastenactie. Zodat we inderdaad uiting geven aan onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de hele schepping? Zodat we andere mensen echte hoop geven op voedsel en water, levend water! Zoals ook Jezus voor ons is: levend water, dat hoop geeft op een goede toekomst voor iedereen. Een toekomst waarin solidariteit en delen belangrijke waarden zijn, die Jezus ons heeft laten zien. Zo belangrijk dat iedereen uiteindelijk de keuze heeft te minderen. Sterker nog: dat iedereen dit zelfs graag doet, voor de ander!

Lonneke van Vessem, Pastoraal werker

- 2 In Memoriam - Parochiebestuur
- 3 Voorwoord-Inhoudsopgave-Colofon
- 4 Op weg naar Pasen
- 5 Onder de Toren - Nieuws
- 6 Nieuws - Column
- 7 Communie - Doop - Vormsel
- 8 Overzicht vieringen vanaf 10 maart
- 9 Overzicht vieringen t/m 3 juni
- 10 Diaconie
- 11 Berlicum-Middelrode
- 12 Dinther
- 13 Heeswijk
- 14 Loosbroek
- 15 Jeugdkoor - Kinderhoekje

COLOFON

Redactie:

Toos van Boxmeer Jozien Klerks
Wilma Brekelmans Els van Sleuwen
Jolanda van den Elsen Truus Wagenaar
Ria van Hemmen

Fotografie: J. van den Bosch, privébezit, kerkfotografie.nl

Redactieadres:

kopij@parochieheiligeaugustinus.nl

Inleverdatum kopij: vóór 1 mei 2018

Volgende editie: Week 23 - 2018

Website:

www.parochieheiligeaugustinus.nl

Drukker:

Editoo B.V. te Arnhem

Aan de inhoud wordt de grootst mogelijke zorg besteed, maar de ervaring leert dat fouten nooit helemaal zijn te voorkomen.



Op weg naar Pasen: de Goede week

Binnenkort is het weer Pasen. De week vóór Pasen noemen we de Goede week. Maar wat betekent die week en waarom is die week zo belangrijk?

Palmzondag

De Goede Week begint met Palmzondag. We vieren dan dat Jezus in Jeruzalem als een koning werd ontvangen. Maar hij was geen gewone koning, want hij reed op een ezel. De mensen zwaaiden met hun palmtakken en ze juichten: Hosanna in den hoge!

In de kerk worden op deze Palmzondag de palmtakjes gezegend. Je mag er een meenemen naar huis om achter het kruisbeeld te steken.

Witte Donderdag

Op Witte Donderdag zat Jezus voor het laatst samen met zijn vrienden aan tafel. Hij brak het brood en deelde de wijn, terwijl hij zei: Dit is mijn lichaam dat voor iedereen wordt gebroken, dit is mijn bloed dat voor iedereen wordt vergoten. Dit noemen we het Laatste Avondmaal. Het Laatste Avondmaal is de oorsprong van de Eucharistie. Op deze avond waste Jezus ook de voeten van zijn vrienden. Daarmee wilde hij zeggen: wees dienstbaar voor elkaar. In de kerk gedenken we op Witte Donderdag het Laatste Avondmaal. Ook wast de priester de voeten of handen van enkele kerkgangers.

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag gedenken we dat Jezus aan het kruis werd geslagen. Hoewel het een verdrietige dag is, noemen we het 'Goede' Vrijdag omdat Jezus vrijwillig zijn leven heeft gegeven voor ons allemaal. We zeggen ook wel dat Jezus onze zonden heeft gedragen aan het kruis. Dit betekent dat Hij er voor zorgt dat God ons wil vergeven als wij iets verkeerd hebben gedaan en daar spijt van hebben. In de kerk wordt het lijdensverhaal van Jezus gelezen en eren we Jezus aan het kruis. Ook kun je om 15.00 uur, het sterfuur van Jezus, langs de kruisweg in de kerk lopen en zo bij elke halte de lijdensweg van Jezus overdenken.

Paaszaterdag

Op Paaszaterdag of Stille Zaterdag denken we aan Jezus die nu in het graf ligt, een uitgeholde grot met een grote zware steen ervoor. Het kruis is nu leeg en in de kerk is het altaar leeg, zonder bloemen, kaarsen of kleden.

Paasnacht

In de Paasnacht houden we in de kerk de Paaswake. In deze bijzondere viering wordt het vuur gezegend, de nieuwe Paaskaars wordt aangestoken en het nieuwe doopwater wordt gezegend. De donkere tijd is afgelopen, het Licht van Pasen komt eraan! Met Pasen vieren we dat Jezus is verrezen uit de dood. De steen is weggerold, het graf is leeg. Jezus leeft!

In de kerk brandt de Paaskaars: symbool van Jezus Christus, Licht van de wereld.



Onder de Toren...



Zittend aan de keukentafel in parochiecentrum De Rots in Berlicum vertelt Piet Steenbergen over zijn vrijwilligerswerk in en buiten de parochie.

Piet is een geboren Berlicummer. Na het gymnasium Bernrode te Heeswijk heeft hij sociologie gestudeerd in Nijmegen.

Terug in Berlicum werd hij gevraagd om te komen zingen in het Gemengd Koor; daarvan is hij nu 36 jaar lid waarvan 13 jaar voorzitter.

Daarnaast was Piet lid van de beheerscommissie die zich bezighoudt met het verrichten of het uitbesteden van onderhoud aan en om gebouwen.

Een groot project voor Piet, samen met anderen, was het inventariseren, beschrijven en fotograferen en herbestemmen van het interieur en de attributen van de St. Petruskerk voordat deze werd gesloopt. Veel materiaal in de kelders en de bijsacristie was door enkele werkgroepen onnodig bewaard en kon worden afgevoerd. Onder eindverantwoordelijkheid van het kerkbestuur en in overleg met het bisdom is de bestemming van alles bepaald: bewaren, de Sacramentskerk, andere kerken in of buiten Nederland, verkoop (aan parochianen) of afvoeren. Omdat Piet bij bedrijfsveranderingen zag dat zaken niet altijd goed verliepen heeft hij, zoals hij het zelf zegt, veel plezierige energie in dit project gestoken. Nu staat alles geregistreerd. Hij onderstreept het belang voor iedere kerk om zo'n registratie te hebben en ook actueel te houden, zeker in deze tijden van verandering.

Naast zijn vrijwilligerswerk voor de parochie is Piet voorzitter geweest van Stichting Zorgkind en nu nog actief als chauffeur bij de Hulpdienst. Een dienst waarop inwoners van Berlicum en Middelrode een beroep kunnen doen voor o.a. vervoer naar huisarts, ziekenhuis, boodschappen of bezoekje.

Piet is getrouwd met Maria en zij hebben twee dochters die allebei in Berlicum wonen. De geboorte van zijn kleinkinderen vindt hij een waardevolle toevoeging aan zijn leven.

Piet, hopelijk blijf je nog een tijdje vrijwilliger in onze parochie.

Dirigent(e) gevraagd

Loosbroek

Gemengd koor Servanto uit Loosbroek zoekt per half augustus een nieuwe dirigent(e).

Servanto luistert elke 4e zondag van de maand de Woord- en Communieviering van 9.30 uur op in de kerk en een paar keer per jaar een viering in een verpleeghuis en doet mee aan de Kerst-in in Loosbroek. De repetitie is op woensdagavond van 19.45 uur tot 21.15 uur.

Het koor heeft 24 leden: 14 dames en 10 heren.

Hebt u belangstelling voor deze mooie job, neem dan contact op via toosvanboxmeer@outlook.com

Goed om te weten

Heeswijk

Intenties voor de vieringen in Heeswijk kunt u opgeven tijdens het wekelijkse spreekuur in het parochiebureau op woensdag tussen 19.00 uur en 20.00 uur, of door het ingevulde intentie-formulier in de brievenbus te doen van het parochiebureau.

Intenties die zijn opgegeven tijdens het spreekuur of vóór het spreekuur in de brievenbus zijn gedaan (dus vóór woensdag 19.00 uur), worden die avond met de kerkberichten opgestuurd naar de Brug. Maar let op: deze kerkberichten worden pas geplaatst in de Brug van de week daarna.

Denk er dus om dat u uw intenties ruim op tijd doorgeeft!

Vormselviering

Loosbroek

Op vrijdag 20 april 2018 wordt in de viering, die begint om 19.00 uur in de St. Antoniuskerk te Loosbroek, het H. Vormsel toegediend aan Isa Cornelissen, Loes van Driel, Fieke van de Locht en Koen Roefs.

U bent van harte welkom in deze viering.



De voorbereidingen op het Vormsel in onze parochie zijn weer begonnen. Daarbij hoort ook het project M25, zo genoemd naar het Bijbelhoofdstuk Mattheus 25. Hierin wordt verteld over de werken van barmhartigheid zoals: de hongerigen eten geven en de zieken bezoeken.

Bij M25 zetten jongeren zich in voor hun medemens. Geloven is immers ook laten zien waar je voor staat.

Je handen uit de mouwen steken voor mensen die extra aandacht nodig hebben, dat is de boodschap. En dat doen deze vormelingen. Ze kunnen meehelpen bij het koffie schenken of bij de bingomiddag in Laverhof en bij een activiteitenmiddag van de Zonnebloem. Of helpen bij het serveren van de maaltijd in Steunpunt D'n Hoek of CC Servaes of bij het maken van Paaspakketten voor gezinnen in onze dorpen, samen met onze hulpdienst Lichtpunt. In Berlerode helpen de jongeren een middag bij de dagbesteding mee met knutselen of een spelletje.

Met deze bezigheden ervaren ze niet alleen dat er veel mensen om ons heen zijn die hulp en aandacht nodig hebben, maar vooral ook hoe mooi en fijn het kan zijn om je voor hen in te zetten. Dat horen we ook uit de enthousiaste reacties van de vormelingen, ouders en betrokken instanties. Maar vooral de mensen voor wie zij het doen zijn erg blij met deze jonge vrijwilligers!

Gesnuffeld in Boekhandel Berne

Met de Eerste Communie en het Vormsel in zicht ... of een Doopsel...

In deze boekhandel zijn meer dan 50 verschillende kinderbijbels te koop. Ze zijn geschikt voor kinderen van allerlei leeftijden van peuter tot jongere, meestal met mooie illustraties.

Verder zijn er boekjes met gebeden voor kinderen en ook andere boeken voor kinderen, die over bepaalde levensvragen gaan.



Alcoholvasten

Column

De mens kent vele ondeugden.

Om er enkele te noemen: te veel eten, snoepen, drinken, roken en verkwisten van geld. Bij tijd en wijle maken we er ons allemaal wel eens schuldig aan. Van groot tot klein, van rijk tot arm... we kennen onze zwakheden. U kent het gezegde: overal waar 'te' voor staat is uit den boze, behalve 'te huis' en 'te bed'.

In onze kinderjaren trachtte de geestelijkheid ons daar al voor te behoeden. Eenmaal per jaar werd het kerkvolk vanaf de kansel door de zwartgerokte pastoors er met ferme taal op gewezen gedurende de vastentijd (veertig dagen vóór Pasen) zich te onthouden van de geneugten van het leven. De kinderschare werd veroordeeld tot de 'snoeptrommel' waarin al het lekkers bewaard moest blijven tot zaterdag vóór Pasen klokslag 12 uur.

De ouderen werden aangespoord minder te eten, op vrijdag geen vlees te nuttigen, het seksuele genot op een laag pitje te zetten, wijn, bier en jenever te laten staan en mogelijke andere lusten te bedwingen. Bij het verzaaken hiervan zou hel en verdoemenis hun lot zijn. Vooraf, met carnaval, mocht men zich er nog even aan te buiten gaan. Daarna was het onverbiddelijk uit met de pret.

Veel hiervan is teloorgegaan. Nu weet ik haast zeker dat velen onder ons niet opnieuw zitten te wachten op die vermaledijde donderpreken uit het vroegere Rijke Roomse Leven. We bepalen zelf wel wat goed en slecht voor ons is. Daar hebben we de Kerk niet bij nodig.

Uit statistieken blijkt dat veel mensen te maken hebben met een alcoholprobleem. Volgens de Katholieke Bond voor Ouderen telt ons land momenteel zo'n 150.000 alcoholverslaafden boven de 55 jaar. Voelt u zich niet bezwaard als u dagelijks van één of twee glaasjes wijn, bier of jenever geniet. Bij verslaving gaat het om stevig drankgebruik, meerdere glazen per dag en op alle dagen van de week.

Twee jaar geleden stelde De Bond voor een landelijke actie te beginnen: '40 dagen geen druppel'. Waarom zouden we dat dit jaar voor ons allen (verslaafd of niet verslaafd) tijdens de vastentijd niet kunnen herhalen? Mocht de onthoudingstijd voor sommigen niet voldoende zijn dan plakt u er gerust nog maar een aantal dagen aan vast tot enkele weken na Pasen. 'Alcoholvasten' is niet aan tijd gebonden.

Voor de kinderen misschien een goed idee dit jaar een 'digitaal snoeptrommetje' in te stellen. Door de week lekker buiten spelen en alleen op zondag een poosje gamen op de tablet.

Jan van der Krabben

Doopvoorbereiding

In onze parochie vinden regelmatig voorbereidingsavonden plaats voor ouders die hun kind willen laten dopen.

Dit zijn gezamenlijke – parochiebrede – bijeenkomsten. De locatie van samenkomen is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

De data van deze voorbereidingsavonden tot de zomervakantie zijn de volgende:

Maandag 14 mei 2018

Maandag 25 juni 2018

Aanmelden hiervoor is noodzakelijk.

Dit kan via de secretariaten van elke locatie of via het centrale parochiesecretariaat.



Voorbereidingen Eerste Communie

In de aanloop naar de vieringen van de eerste communie wordt door de kinderen en hun ouders al hard gewerkt. De mappen met projecten worden steeds voller. De opdrachtjes die hierin gegeven worden, worden samen goed aangepakt.

De eerste vieringen - voorstellingsvieringen in Heeswijk, Dinther en Loosbroek en de kijk- en uitlegviering in Berlicum/Middelrode - hebben al plaats gevonden. Zo hebben de kinderen al een eerste keer kennis kunnen maken met de geloofsgemeenschap en haar samenkomsten.

Vóór de uiteindelijke communieviering komen de eerste communicanten en hun ouders ook naar de viering met Palmpasen. Voor de communicanten van Berlicum en Middelrode vormt deze viering tevens de presentatieviering (zondag 25 maart a.s.). De communicanten uit Heeswijk, Dinther en Loosbroek komen allen samen in de viering op zaterdag 24 maart in de kerk van Heeswijk. Zo worden de kinderen stapsgewijze meegenomen op weg naar de eerste communie. De bijeenkomsten in eigen kring ondersteunen dit proces.

De communievieringen vinden plaats op:

Loosbroek 08 april 2018

Heeswijk 15 april 2018

Berlicum/Middelrode 06 mei 2018

Dinther 27 mei 2018

Vormsel 2018

Dit jaar mag ik, Frank van Roermund, vanuit het pastoresteam van de parochie - vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met de vormselwerkgroepen - het Vormselvoorbereidingstraject trekken: een inspirerende en leuke taak!

Het project dat we parochie-breed hebben gekozen heet "Growing-up" en beslaat de volgende stappen:

* Een informatieavond voor potentiële vormelingen en hun ouders op de locaties Heeswijk-Dinther, Berlicum--Middelrode en Loosbroek. Bij die eerste bijeenkomst hebben de ouders uit Heeswijk en Dinther aangegeven, dat men graag samen wil optrekken.

* Drie bijeenkomsten die op de basisscholen van Heeswijk, Dinther en Loosbroek worden verzorgd, en in de parochie voor Berlicum-Middelrode.

* Drie bijeenkomsten voor alle locaties vanuit de parochie.

* Rondleidingen op de Abdij van Berne.

* De Abdijdag waarop álle vormelingen uit de parochie op de Abdij van Berne voor een informatieve en speelse middag samenkomen.

* Deelname aan diaconale projecten onder de noemer van M25 (= Matteüs 25).

* De vormselvieringen zélf waarin onze bisschop Mgr. Gerard de Korte zal voorgaan.

Inhoudelijk behandelt het vormselproject "Growing-up" de volgende thema's: Overgangsrituelen naar volwassenheid in diverse culturen. Wat betekent 'vormen'? Wie is Jezus, en welke boodschap draagt Hij uit? Hoe is de Kerk als gemeenschap van gedoopten begonnen en georganiseerd? Wat is geloven? Hoe maak ik contact met God, wat verwacht God van mij? Nadere uitleg van de zeven sacramenten, in het bijzonder de samenhang tussen Doopsel, Vormsel en Eucharistie. En wat betekent leven vanuit Gods Geest?

Al bij al voldoende stof tot nadenken en diepgaande onderlinge gesprekken!

Enkele belangrijke gegevens:

Abdijdag

Zaterdag 07 april 14.00-19.00 uur Abdij van Berne

Kerk van:

Vormselviering
Zondag 08 april 09.30 uur Middelrode

Vrijdag 20 april 19.00 uur Loosbroek

Zondag 13 mei 10.45 uur Dinther

Overzicht vieringen Parochie Heilige Augustinus

za 10 maart	Berlerode	15.00 uur	WoCo
	Heeswijk	19.00 uur	Eucharistieviering
zo 11 maart	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	WoCo / Schrijfactie Amnesty
	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
za 17 maart	Berlerode	15.00 uur	WoCo
	Heeswijk	19.00 uur	WoCo
zo 18 maart	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	WoCo
	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
do 22 maart	Berlerode	14.30 uur	Gezamenlijke ziekenzalving
za 24 maart	Berlerode	15.00 uur	Eucharistieviering
	Heeswijk	19.00 uur	Eucharistieviering / Viering met communicanten HDL
Palmpasen			
zo 25 maart	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering / Presentatie communicanten
	Loosbroek	09.30 uur	WoCo
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
Boeteviering			
di 27 maart	Dinther	19.00 uur	Boeteviering
Witte Donderdag			
do 29 maart	Berlicum/Middelrode	18.45 uur	Eucharistieviering
	Heeswijk	20.00 uur	Eucharistieviering
Goede Vrijdag			
vrij 30 maart	Berlicum/Middelrode	15.00 uur	Kruisweg
	Heeswijk	15.00 uur	Kruisweg
	Berlicum/Middelrode	19.00 uur	Goede Vrijdagviering
	Dinther	19.00 uur	Goede Vrijdagviering
	Loosbroek	19.00 uur	Goede Vrijdagconcert
Paaszaterdag			
za 31 maart	Berlerode	15.00 uur	Eucharistieviering
	Heeswijk	19.00 uur	Paaswake
	Loosbroek	19.00 uur	Paaswake
	Berlicum/Middelrode	21.00 uur	Paaswake
	Dinther	21.00 uur	Paaswake
1e Paasdag			
zo 1 april	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering
	Heeswijk	09.30 uur	Eucharistieviering
	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering
	Dinther	10.45 uur	WoCo
	Heeswijk	11.00 uur	Kinderkerk
2e Paasdag			
ma 2 april	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	WoCo
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
za 7 april	Berlerode	15.00 uur	WoCo
	Heeswijk	19.00 uur	Eucharistieviering
zo 8 april	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering / Heilig Vormsel
	Dinther	10.45 uur	WoCo
	Loosbroek	10.45 uur	Eucharistieviering / Eerste Heilige Communie
za 14 april	Berlerode	15.00 uur	WoCo
	Heeswijk	19.00 uur	WoCo
zo 15 april	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	WoCo
	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering



zo 15 april vervolg	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
	Heeswijk	10.45 uur	Eucharistieviering / Eerste Heilige Communie
vrij 20 april	Loosbroek	19.00 uur	Eucharistieviering / Heilig Vormsel
za 21 april	Berlerode	15.00 uur	Eucharistieviering
	Heeswijk	19.00 uur	Eucharistieviering
zo 22 april	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering / Gilde
	Loosbroek	09.30 uur	WoCo
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
Koningsdag			
vrij 27 april	Heeswijk	09.30 uur	Koningsdagviering
za 28 april	Berlerode	15.00 uur	WoCo
	Heeswijk	19.00 uur	Eucharistieviering
zo 29 april	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	WoCo
	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
Dodenherdenking			
vrij 4 mei	Heeswijk	18.45 uur	Dodenherdenking met stille tocht
za 5 mei	Berlerode	15.00 uur	Eucharistieviering
	Heeswijk	19.00 uur	Eucharistieviering
zo 6 mei	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering / Eerste Heilige Communie
	Loosbroek	09.30 uur	WoCo
	Dinther	10.45 uur	WoCo
Hemelvaart			
do 10 mei	Loosbroek	09.00 uur	Eucharistieviering / Openluchtviering HDL
	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering
za 12 mei	Berlerode	15.00 uur	WoCo
	Heeswijk	19.00 uur	Eucharistieviering
zo 13 mei	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	WoCo / Schrijfactie Amnesty
	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering / Naviering Eerste Heilig Communie
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering / Heilig Vormsel Heeswijk en Dinther
za 19 mei	Berlerode	15.00 uur	Eucharistieviering
	Heeswijk	19.00 uur	Eucharistieviering / Pinksteren / Collecte Pinksteractie
1e Pinksterdag			
zo 20 mei	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering
	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering / Collecte Pinksteractie
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering / Collecte Pinksteractie
2e Pinksterdag			
ma 21 mei	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	WoCo
	Dinther	10.45 uur	WoCo
za 26 mei	Berlerode	15.00 uur	Eucharistieviering
	Heeswijk	19.00 uur	Eucharistieviering / Naviering Eerste Heilige Communie
zo 27 mei	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering
	Loosbroek	09.30 uur	WoCo
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering / Eerste Heilige Communie
za 2 juni	Berlerode	15.00 uur	Eucharistieviering
	Heeswijk	19.00 uur	Eucharistieviering
zo 3 juni	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering
	Loosbroek	09.30 uur	WoCo
	Dinther	10.45 uur	WoCo



Elke tweede vrijdag van de maand om 19.00 uur Rozenkrans bidden in Heeswijk.

Elke donderdag in mei om 19.00 uur Mariaviering in Loosbroek.

Wij willen u erop attenderen dat wijzigingen altijd mogelijk blijven. U kunt de meest recente gegevens in de Brug bij de kerkberichten vinden evenals op de website bij de agenda.

Opbrengst veiling komborden

Voor stichting Vrienden van Laverhof en Lichtpunt

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie in CC Servaes, die werd georganiseerd door Actief Burgerschap en Stichting Dorpsnieuws, zijn de oude komborden van Heeswijk en Dinther geveild.

Op 13 januari 2018 zijn de cheques in Laverhof uitgereikt aan de Stichting Vrienden van Laverhof en Hulpdienst Lichtpunt HDL. Zij kregen ieder € 400,00.

Wij van Hulpdienst Lichtpunt zijn zeer vereerd met deze cheque en danken de organisatoren van deze veiling en natuurlijk de kopers van de borden voor dit grote bedrag. We kunnen hiermee weer veel betekenen voor de gezinnen, die met een minimum uitkering rond moeten komen.

Hulpdienst Lichtpunt HDL bestaat nu 12 jaar. In de loop der jaren hebben we helaas moeten constateren, dat het aantal gezinnen dat het moeilijk heeft toenam. Maar ook blijkt, dat steeds meer inwoners Hulpdienst Lichtpunt steunen; financieel en materieel. Dat is toch fantastisch! Nogmaals dank aan allen, die hieraan meewerkten.

Aanmelding Lourdesreis 2018

vanuit Augustinusparochie

Samen met 1100 pelgrims van het bisdom 's-Hertogenbosch, reisden in 2017 onder leiding van Helma Jansen vanuit de regio rondom de abdij van Berne 25 pelgrims met de TGV af naar Lourdes. In 2018 zal hotel-reisleider mevrouw Jansen voor de 8e keer vanuit deze regio een reis naar Lourdes organiseren. Deze keer wordt het een 6 daagse vliegreis. Vertrek naar Lourdes vanaf vliegveld Maastricht op vrijdag 21 september. Terug op woensdag 26 september. Pastoraal werker Lonneke van Vessem van de Augustinusparochie zal weer meegaan.

De aanmelding voor de Lourdesreis 2018 is geopend.

Dit kan bij Helma Jansen via telefoon 06 307 25 302 of e-mailadres helmajansen@live.nl

Eerst vrijblijvend informatie vragen kan natuurlijk ook.

Dit kan ook bij Helma Jansen of bij Ria Verkuijlen: verku36@hetnet.nl (0413) 29 12 11. Of bij Ria van der Wijst: riavanderwijst@gmail.com (0413) 22 94 11

Met de Zonnebloem op pad!

Heeswijk-Dinther-Loosbroek

Iedereen kent waarschijnlijk De Zonnebloem: de organisatie die zorgt dat langdurig zieken, mensen met een lichamelijke beperking en licht gehandicapten kunnen genieten van een leuke dag. Maar wist u dat Bernheze haar eigen Zonnebloem-organisatie heeft? Spreekt het werk van de Zonnebloem u aan? Wilt u meer weten? En wilt u zich eventueel aanmelden als gast of als vrijwilliger? Neem dan contact met Mientje van Venrooij 0413-291156, Marijke Verhagen 0413-292392, Toos van Houtum 0413-229629 of Sjan Geenen 0413-351554.

Vastenactie 2018 voor India

We gaan tijdens de Vastenactie voor een eigen project: Kovilmedu village op de Nilgiriheuveld in de deelstaat Tamil Nadu nabij Ooty. De Stichting Solidair met India, gevestigd in de Abdij van Berne te Heeswijk, ondersteunt ons en de andere Norbertijner parochies. Hierden en de Abdijkerk van Berne doen ook mee. Voor de uitvoering staan Indiase Norbertijnen, zoals Fr. Benjamin, garant.

Kovilmedu village ligt op een hoogte van 2500 meter en is onbereikbaar voor auto's. Van de inkomsten voor hun werk als dagloners op de thee- en groenteplantages kunnen de bewoners niet of nauwelijks rondkomen.

Wat houdt het project in?

Toiletten. Bij een aantal huisjes zijn er geen toiletten en wasgelegenheden. Daarom moeten de mensen naar buiten om hun behoeften te doen of zichzelf te wassen. Dit is een onhygiënische en onveilige situatie met gevaar voor de gezondheid. Tien toiletten bieden uitkomst.

Coöperatie. Vijf vrouwen vormen een coöperatie om voor extra inkomsten te zorgen voor hun gezinnen. Ze bepalen zelf wat er op de door hen gehuurde grond geplant wordt en waar de oogst verkocht zal worden. De opbrengst wordt wel deels opnieuw geïnvesteerd.

Om te starten zijn o.a. gereedschap, zaden, vervoer en een dieselmotor voor de irrigatie nodig.

Onderwijs. Om de armoede te doorbreken zijn veel ouders bereid te betalen aan de studie van hun kinderen, maar ze zijn daar slechts ten dele toe in staat. Er zijn 20 gemotiveerde kinderen geselecteerd om hun school af te maken c.q. een beroepsopleiding te volgen, zodat ze betere toekomstmogelijkheden hebben.

De totale kosten bedragen € 24.255,00.

De bisschoppelijke Vastenactie draagt € 8.085,00 bij.

Wilt u Kovilmedu village ondersteunen dan kan dat door een bedrag te storten op rekening NL18RABO0120110660 van Stichting Solidair met India o.v.v. Vastenactie, door contant geld via het vastenzakje in de kerken of via de eenmalige machtiging aan het vastenzakje met vermelding van het projectnummer 400354.





Berlicum - Middelrode

Sacramentskerk, Driezeeg 38, 5258 LE Middelrode
Parochiecentrum De Rots, Kerkwijk 44a, 5258 KC, Berlicum
Secretariaat bereikbaar elke werkdag van 09.30 tot 11.30 uur
Mailadres: berlicummiddelrode@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 073-5031215
In geval van nood 24 uur per dag bereikbaar via 073-5031215

Voor wie de klokken luiden...

Door het doopsel zijn in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

07 jan 2018 Lars Bekkers
14 jan 2018 Liz van den Nieuwenhuizen

Door de dood hebben we afscheid genomen van:

11 nov 2017	Hannie v Boven-Verbeek	82 jaar
02 dec 2017	Nelly Bosch-vd Vossenbergh	84 jaar
05 dec 2017	Wim van den Broek	82 jaar
29 dec 2017	Henk Pijnenburg	73 jaar
29 dec 2017	Tiny Hendrix-Houwen	84 jaar
13 jan 2018	Martje v Nuland-Goijaarts	93 jaar
16 jan 2018	Truus Schel-Verkuijlen	87 jaar
01 feb 2018	Willy Smits	90 jaar

Vervoer voor kerkbezoek in Middelrode

Graag attenderen we Berlicumse parochianen er op dat er, als zij in Middelrode een viering willen bijwonen maar met vervoersproblemen zitten, een beroep kan worden gedaan op autovervoer door medeparochianen. Een aantal parochianen heeft zich inmiddels aangemeld om te zorgen voor vervoer. Schroom niet u te melden als u wilt dat wij voor u vervoer regelen. Aanmelden kan bij het parochiesecretariaat 073-5031215 of per e-mail berlicummiddelrode@parochieheiligeaugustinus.nl

Bezoek vanuit de parochie

Stelt u bezoek op prijs vanuit de parochie of kent u soms iemand in uw omgeving die dit fijn vindt, bel dan met het parochiesecretariaat: 073-503 1215. De mensen van het secretariaat brengen u in contact met de bezoekgroep van geloofsgemeenschap Berlicum-Middelrode.

Vastenactie 2018

Ontwikkeling Nilgiri Hills, Ooty, India

Elders in dit parochieblad staat uitgebreide informatie over het vastenactie project waarvoor we als parochies van de abdij tijdens de vastentijd actie voeren. Iedere geloofsgemeenschap geeft daar zijn eigen invulling aan. In Berlicum-Middelrode werden van 27 febr t/m 4 maart de vastenzakjes huis aan huis verspreid met een prachtige flyer waarin u kunt lezen waarvoor de opbrengst van de vastenactie bestemd is. De vastenzakjes kunt u tot en met Pasen inleveren in de brievenbus bij De Rots en aan de kerk in Middelrode en tijdens de diensten in de kerk. Mocht u de giro betaalkaart gebruiken of via de bank geld overmaken dan graag als kenmerk projectnummer 400354 vermelden. Dan komt uw geld rechtstreeks ten goede aan ons eigen project.

Op zondag 4 maart gaat Bernard Kersten voor in de dienst en deze zal zeker aandacht besteden aan het project omdat Bernard al jaren intensief betrokken is bij de ontwikkeling in India.

Op zaterdag 10 maart staan we met een kraampje op het Mercuriusplein in Berlicum om het vastenactie project onder de aandacht van het winkelend publiek te brengen.

In de dienst van 18 maart geeft Tineke van Schijndel een PowerPoint presentatie, waarin Tineke het project met woord en beeld aan u presenteert.

Iedereen is van harte welkom.





Dinther

Sint Servatiuskerk, St Servatiusstraat 1, 5473 GA Dinther
Parochiespreekuur in cc Servaes, Raadhuisplein 24
elke dinsdag 19.00 tot 20.00 uur
Mailadres: dinther@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 06-24370625
In geval van nood: Pastor Joost Jansen: 06-50564738

Wij namen afscheid van

08-12-2017	Maurice van Rooij	45 jaar
16-12-2017	Jan van Schijndel	86 jaar
07-01-2018	Riek Deckers-van Lamoen	95 jaar
09-01-2018	Francine van Asseldonk	82 jaar
14-01-2018	Nellie Verhagen-Bolwerk	93 jaar
07-02-2018	Anny v. Zutphen-Heymans	82 jaar

Gedoopt is

28-01-2018 Jayson van Uden

Eerste Communie

Een groep van 25 communicantjes bereidt zich voor op hun Eerste Heilige Communie op zondag 27 mei in de St. Servatiuskerk in Dinther.

Bodie van Aarle, Rikkie van Aarle, Wout van Aarle, Bram van den Akker, Lars van Berkel, Juul Bissels, Lena van den Boom, Noor van de Burgt, Jurre Griek, Marjolein Grob, Tim van Houtum, Sander Loos, Rens Luijten, Isis Nelissen, Sem van de Rijt, Jolien Sangers, Lis Verkuijlen, Oskar Verkuijlen, Sille Verkuijlen, Maud Verstegen, Ilsa de Visser, Raf van den Wassenberg, Juul Weir, Nova van Zutphen en Jesse Zomers doorlopen enthousiast een leuke leerzame projecttijd. De communicantjes hebben zich al mogen voorstellen in verschillende eucharistie vieringen waarin zij bij toerbeurt als misdienaar de priester mochten meehelpen en speciaal ook in de mooie presentatieviering op 21 januari.

Meer informatie: Annemarie van Aarle 0413-293028

Vormsel

Momenteel zijn er 19 kinderen uit Heeswijk en Dinther, die zich nu in principe hebben opgegeven voor het Heilig Vormsel. Zij hebben hiervoor nog niet allemaal de definitieve keuze gemaakt. Wel zijn ze samen al druk bezig met de voorbereidingen.

De geloofsgemeenschappen van Heeswijk en Dinther nodigen deze 19 kinderen van harte uit zich op zondag 13 mei 2018 te laten vormen door onze bisschop, Gerard de Korte, in de St. Servatiuskerk te Dinther.



Voettocht Sint Jan

Op maandag 21 mei, 2e Pinksterdag, luistert Gilde St. Barbara de viering van 10.00 uur in de Sint Jan op. Traditiegetrouw is dat in combinatie met een voettocht. Verschillende gildebroeders vertrekken samen met een aantal parochianen en andere belangstellenden om precies 6.15 uur vanaf het kerkplein in Dinther voor een voettocht naar Den Bosch. Rond 8.00 uur wordt de wandelaars tijdens een korte tussentijdse stop bij de Dungense brug koffie/thee/water/broodje aangeboden. Sluit aan!



Op weg naar Pasen laten wij u een detail zien van de 6e kruiswegstatie met Veronica die het aangezicht van Jezus afdroogt. Het is een foto gemaakt door Diana Nieuwold. Andere foto's van onze kerk en vele andere kerken kunt u vinden op de website <http://kerkfotografie.nl/brabant>



Heeswijk

H. Willibrorduskerk, Hoofdstraat 80, 5473 AS Heeswijk
Parochiespreekuur elke woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur
Mailadres: heeswijk@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 0413-291315 of 0413-296341
In geval van nood: 06-50564738, bgg: Abdij van Berne: 0413-299299
Lichtpunt:heeswijk1@parochieheiligeaugustinus.nl/ t.a.v.lichtpunt

Lief en leed

Doopsel:

10 dec 2017	Lucas Scheffers
21 jan 2018	Mara Snelders
18 feb 2018	Teun van Hooft

Huwelijk:

Brendan Binedell en Lijdeke van Hoesel

Antoon Wonders op visite

Iedere zaterdagmorgen gaat Antoon Wonders op visite bij bewoners van Laverhof, afkomstig uit onze geloofsgemeenschap Heeswijk.

Momenteel staan er 24 personen op Antoons lijstje waarvan hij er op zaterdag twee en soms drie een bezoekje brengt om gezellig een praatje te maken. Maar zoals Antoon zelf zegt: "luisteren is belangrijker dan praten". De mensen vinden het heel fijn dat Antoon hen bezoekt en vooral wanneer Antoon voor de feestdagen nog iets lekkers uitdeelt.

Antoon vindt het erg leuk om de visites af te leggen, maar vindt het vooral fijn dat de bewoners van Laverhof het daar goed naar de zin hebben, tevreden zijn en blij zijn met de goede verzorging.

Antoon is op zijn beurt erg blij met het prettige contact met de bewoners en kijkt er iedere zaterdag weer naar uit. Mooi toch!?



Sfeervolle Kerst-in

Op zondag 17 december vond in de Willibrorduskerk in Heeswijk de jaarlijkse Kerst-in plaats. In een goed gevulde en mooi versierde kerk kwamen tijdens deze aanloop naar Kerstmis jong en oud bij elkaar.

Bij binnenkomst werd iedereen verwelkomd door de muziek van het jeugdorkest van de Koninklijke fanfare. Na het woord van welkom door Rob Cremers volgde een divers programma uitgevoerd door de Koninklijke fanfare, koor Vivace, het St. Willibrorduskoor en het kinderkoor, afgewisseld met een gedicht en samenzang. Na de altijd weer sfeervolle klanken van de fanfare uit de film Frozen volgde het debuut van het nieuwe kinderkoor dat na de herfstvakantie van start is gegaan.

Zo'n eerste optreden voor veel mensen was natuurlijk spannend en even wennen maar bij elk nieuw liedje zongen de kinderen steeds enthousiaster. Het koor moet nog groeien, dus kinderen die graag willen meezingen zijn van harte welkom!

Het St. Willibrorduskoor zorgde voor een verrassend optreden met een prachtige solo van dirigente Delian Corssmit. Kyra van den Berg droeg een kerstgedicht voor. Na de Polar Express door de fanfare maakte koor Vivace de kerstsfeer compleet met een paar mooie Franse en Engelse liederen. Het programma werd afgesloten met een kerstgedachte door pastor Frank van Roermund en natuurlijk ook een laatste samenzang.

Met koffie en kerstbrood in het Willibrordcentrum werd door veel mensen nog even nagenoten van deze fijne middag.



Loosbroek

Sint Antoniuskerk, Dorpsstraat 51, 5472 PJ Loosbroek
Parochiespreekuur elke donderdag van 18.30 tot 19.30 uur
Mailadres: loosbroek@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 0413-229345
In geval van nood: 0413-229345

Overleden

26 okt 2017	Trudy Gabriëls	69 jaar
18 nov 2017	Mien Roefs-Schimmel	79 jaar
20 nov 2017	Bert de Vries	87 jaar
06 dec 2017	Harrie van Helvoort	80 jaar
20 dec 2017	Wim Bronts	74 jaar
07 jan 2018	Francien Lunenburg-Smits	67 jaar
12 jan 2018	Martien Kanters	79 jaar
03 feb 2018	Dia Lunenburg-Heesakkers	59 jaar

Schoonmaakgroep kerk

Onze kerk ziet er van binnen altijd netjes uit. We hebben er meestal geen erg in, wie daarvoor zorgen. Dit werk gebeurt op tijden, dat er verder niemand in de kerk is. Vijf dames laten dan hun handen wapperen: Tonnie van Driel, Riekie Hurkmans, Mien Oosterholt, Joke Roefs en Mariet v.d. Velden. De dames stoffen met de ragebol, stofzuigen, dweilen, maken de w.c. schoon, etc. Ieder heeft daarin haar eigen taak.

De hele kerk krijgt sowieso een goede beurt vóór Pasen, Pinksteren en Kerstmis en vóór speciale vieringen. De dames vinden het gezellig werken met hun groepje. Ze zijn ongeveer 3 uur per keer bezig, inclusief een pauze op de pastorie met koffie/thee.

Verder wordt er door het jaar schoongemaakt waar en wanneer het nodig is.

Sommige dames doen dit werk al heel veel jaren.

Verkoop tweedehands fietsen

Sinds 1 december 2017 is de verkoop in handen van Bert van Erp, tel. 0413 229359 en van Marietje van Pinxteren, tel. 0413 229502 of 06 55 93 22 52 of email: mhpinxteren@gmail.com

Iedereen uit Loosbroek of daarbuiten kan bij hen terecht voor het kopen van een gebruikte fiets.

Deze fietsen zijn uitermate geschikt voor jongeren als uitgaansfiets of voor studenten, die in een grote stad wonen of voor iedereen om te hebben naast een dure fiets, die je niet overal achter durft te laten. Er zijn ook kinderfietsen te koop.

Er is al een aantal fietsen verkocht op het nieuwe adres en met het oplopen van de temperatuur zal het aantal kopers ook wel toenemen. Dat is de verwachting gezien het grote verkoopsucces op het vorige verkoopadres. De opbrengst van deze verkoop is voor het onderhoud van onze kerk, pastorie, kerkhof en parochietuin.



Joy

Fijn om te zien, dat musicalgroep Joy flink gegroeid is van 12 naar 17 leden! De leden komen uit de groepen 4 t/m 8 van de basisschool.

We vinden het heel erg fijn, dat ze behalve het jaarlijks opvoeren van een musical, ongeveer 5 keer per jaar in de kerk zingen.

Zo luisteren ze de presentatieviering van de Eerste Communicanten op, de Eerste Communieviering en de dankviering, ze nemen deel aan de Kerst-in en ook luisteren ze de gezinsviering op kerstavond op.

Joy staat onder enthousiaste leiding van Kaylee Rijkers. Het bestuur bestaande uit Hanneke v. Driel, Kitty v.d. Wijst, Hendie v.d. Sanden, Jacha v.d. Locht en Hanita Bosch helpt een en ander in goede banen te leiden.



Kinderhoekje

Knutselen voor Pasen

Wat heb je nodig:

Glazen potje met deksel (groente of babyvoeding)
Crêpepapier
Watten
Oogjes
Lijm
Karton
Pijpenragers



Jeugdkoor zoekt leden en kartrekkers

Na de herfstvakantie is het nieuwe jeugdkoor gestart. Intussen hebben de kinderen al twee optredens achter de rug: tijdens de Kerst-in en de familieviering op Kerstavond in Heeswijk. Op dit moment heeft het koor 10 leden. Het moet dus nog groeien! Kinderen vanaf groep 4 op de basisscholen in onze dorpen die graag samen met anderen willen zingen, zijn van harte welkom tijdens de repetitie. Die is elke woensdag van 18.30 uur – 19.30 uur in het Willibrordcentrum in Heeswijk. Er wordt al hard gewerkt aan het volgende optreden, een Lenteconcert. Omdat het een algemeen koor is, dus niet alleen van de kerk, leren de kinderen veel verschillende soorten muziek van de dirigente, die zelf een professionele zangeres is. Zij kan de kinderen een goede muzikale ontwikkeling meegeven, waarbij plezier in het zingen voorop staat.

Zo'n koor kan niet zonder de ondersteuning van een bestuur. Taken die te maken hebben met organisatie en financiën horen er ook bij. Daarvoor zoekt het koor mensen die graag dit initiatief willen steunen en die het samen zingen met kinderen willen stimuleren.

Door de taken te verdelen, kan de tijdsbesteding voor iedereen beperkt blijven.

Wie nu in een koor zingt, is waarschijnlijk ooit in een kinderkoor begonnen en weet hoe fijn het is om samen te zingen!

Voor meer informatie over het koor kunt u terecht bij:

Harrie Muskens, Stichting Koorplein
(ter bevordering van koorzang in Brabant):

Tel: 06-20236732 E-mail: secretaris@koorplein.nl

Jeannette Dekker

Tel: 0413-293223 E-mail: j.dekkerhome@home.nl

Voor Pasen kun je hazen (konijntjes) en kuikentjes maken van glazen potjes. Simpel en heel mooi!

Zo maak je het kuikentje:

Verwijder het etiket van het glazen potje.

Voor het kuikentje ga je het potje opvullen met geel crêpepapier of gele watten. Het dekseltje stevig erop draaien en het potje op de deksel neerzetten. Uit geel papier prik of knip je vleugeltjes uit en uit oranje papier het snaveltje. De oogjes, vleugeltjes en het snaveltje lijmt je op het potje zodat het een kuikentje wordt.

Zo maak je de paashaas:

Voor de paashaas het potje opvullen met bruin crêpepapier. Ook hier het dekseltje erop en op de deksel zetten. Uit bruin papier prik of knip je de oortjes waarna je ze boven op het potje plakt. Uit stukjes pijpenragers maak je de snorharen en met een beetje witte watten de wangetjes. Je kunt ook een witte Paashaas maken (zoals op de foto) en dan werk je met wit crêpepapier en/of witte watten.

Veel knutselplezier!

Druk

De paashaas zegt:

O jongens toch, ik heb het zo druk
Er moet nog veel gebeuren.
Ik moet alleen vandaag al
Driehonderd eitjes kleuren!

De kip zegt:

Ja wat nu, druk druk druk?
Dat moet jij nu juist zeggen
Want vóór jij eitjes kleuren kunt
Moet ik ze nog gaan leggen!



