



Parochie Heilige Augustinus

Berlicum/Middelrode Dinther Heeswijk Loosbroek





Wim Geukemeijer sympathieke bouwer

Op vakantie op het eiland Curaçao is Wim Geukemeijer plotseling gestorven. Wim was de 'bouwman' van onze parochie. In de week voor zijn overlijden is nog met enthousiasme het vernieuwde plein voor de kerk van Middelrode geopend. Wim was de drijvende kracht van dit project. De naam van het plein is Beukplein geworden vanwege de prachtige beuk die centraal staat en nu omgeven is door een ellipsvormige bank met led verlichting. Het plein had evengoed Geukplein kunnen heten... Wim is geboren en getogen in Midden-Limburg (1945). Vanwege zijn werk bij Arcadis komt hij terecht in het Brabantse land en bouwt een huis in Middelrode. Intussen is hij getrouwd met Wienie, 47 jaar geleden, en samen krijgen ze drie kinderen. Zij ontdekken (en velen met hen) dat Wim bouwt, organiseert, dirigeert. Een stuwende kracht voor vele projecten. Niet alleen voor zijn bedrijf maar ook voor de bredere gemeenschap, in het klein in Berlicum/Middelrode en over de grenzen van deze dorpen heen.

Wanneer de nieuwe parochie Heilige Augustinus voor haar bestuur iemand zoekt voor bouwzaken dan staat Wim onmiddellijk klaar. Met gedrevenheid brengt hij alle gebouwen en projecten van de nieuwe parochie in kaart. Het bestuur weet dat het beheer van 'het materiële' bij hem in goede handen is. Klein en dapper staat hij voor de opbouw van een goede samenleving en dat is meer dan stenen. Dan gaat het om het hart. Het hart van Wim heeft het begeven maar wij gedenken hem van harte, in grote dankbaarheid.

Joost Jansen, pastoor

De eerste maanden van Isabel in onze parochie

September vorig jaar werd ik door de parochie van harte welkom geheten.

De eerste maand was een kennismakingsmaand.

Elk dagdeel werd ik door iemand meegenomen naar één van de activiteiten in de parochie. Ik werd zelfs bij verschillende mensen thuis gastvrij ontvangen voor een lekkere maaltijd. Het was een intensieve maand waarin ik kennis mocht maken met veel mensen. Nu zijn we een aantal maanden verder en leer ik steeds meer mensen kennen. Uiteraard kost dit nog steeds tijd.

Ik ben druk bezig met het taakveld diaconie, waarbij het bestuur aan mij heeft gevraagd om samen met hen een nieuw beleid rondom de diaconie te maken.

Samen met het bestuur nodig ik u graag uit op dinsdagavond 7 maart 2019 om 19.30 uur in de Rots, om na te denken over de diaconie. Iedereen is van harte welkom om met ons mee te denken.

Bovendien kreeg ik het taakveld catechese. Samen met de vrijwilligers van de werkgroepen ben ik bezig met de voorbereiding op de eerste communie en het vormsel. Ik kom veel enthousiaste mensen tegen en voel me welkom in de parochie, dank daarvoor! Ook kijk ik terug op een warme presentatieviering; mooi dat er zoveel mensen naar de kerk kwamen.

Een vraag die ik in het begin regelmatig kreeg was hoe mijn uren verdeeld zijn over de dorpen. Maar dat is niet aan de orde, want ik ben er voor iedereen.

We zijn tenslotte één parochie en daar ligt volgens mij nog een grote uitdaging. Om steeds meer te gaan voelen dat we één zijn.

Een half jaartje is nog veel te kort om iedereen te leren kennen. Daarom nodig ik u uit om kennis te maken. Kom gerust een keer langs in De Rots, het parochiecentrum, want daar is mijn werkkamer. En natuurlijk kunt u mij ook bellen om een afspraak te maken. Tot ziens!

Isabel van Baal



Foto voorkant: interieur kerk Heeswijk



Parochie Heilige Augustinus

Veertigdagentijd

Wanneer u dit nummer van het parochieblad ontvangt staan we aan de vooravond van de Veertigdagentijd. Een tijd van inkeer en bezinning. Een tijd waarin we ons extra toe willen leggen op wat wérkelijk belangrijk is in het leven: aandacht, nabijheid en zorgzaamheid voor elkaar. In één woord: 'liefde'. Onder dat woord is óók de boodschap van Jezus Christus samen te vatten: God heeft ons lief, wie of hoe we ook zijn, géén mens uitgezonderd.

Dit lijkt moeilijk te vatten. God is immers onzichtbaar en gaat ons verstand ver te boven. Maar als we ons realiseren dat God ten volle kenbaar is geworden in een mens van vlees en bloed, Jezus, dan komt het ineens héél dichtbij. Jezus heeft immers laten zien - in woorden maar vooral ook in daden - wat het betekent om lief te hebben. De verhalen over Hem in de evangeliën spreken duidelijke taal. En Jezus heeft ons zózeer liefgehad, dat Hij - toen het erop aankwam - zelfs zijn leven voor ons heeft gegeven. Aan het kruis. Maar dit was niet zijn einde, want Gods liefde voor Hem, zijn Zoon, én voor ons was zó groot, dat hij Jezus uit de dood heeft opgewekt. We vieren dit met Pasen, het grootste feest dat wij christenen kennen.

Welnu, om ons op dit onvoorstelbaar grote geheim van Gods liefde voor te bereiden, nemen we een periode van maar liefst véertig dagen van extra aandacht, nabijheid en zorgzaamheid voor elkaar, om in te oefenen wat Jezus ook van óns vraagt, namelijk om Hem na te volgen in het leven vanuit liefde. Dat is niet altijd eenvoudig, maar wél de moeite waard om steeds opnieuw te proberen. In kleine kring, in relaties en in gezinsverbanden, én in grote kring, in de gemeenschap waarvan we deel uitmaken, in het bijzonder de geloofsgemeenschap van onze parochie.

Ik wens u allen een vruchtbare Veertigdagentijd toe!

Pastor Frank van Roermund o.praem.

2	In Memoriam-Werkzaamheden Isabel
3	Voorwoord-Inhoudsopgave-Colofon
4	Column-Carnavalsviering B-M
5	Onder de Toren-Thema avond
6	Nieuws
7	Klik- en Klusparochie
8	Overzicht vieringen vanaf 3 maart
9	Overzicht vieringen t/m 2 juni
10	Diaconie
11	Berlicum-Middelrode
12	Dinther
13	Heeswijk
14	Loosbroek
15	Doopvoorbereiding-Kinderhoekje

COLOFON

Redactie:

Toos van Boxmeer Jozien Klerks
Wilma Brekelmans Els van Sleuwen
Jolanda van den Elsen Truus Wagenaar
Ria van Hemmen

Fotografie:

J.vd.Bosch, privébezit, Kerkfotografie.nl

Redactieadres:

kopij@parochieheiligeaugustinus.nl

Inleverdatum kopij: vóór 1 mei 2019

Volgende editie: Week 22 - 2019

Website:

www.parochieheiligeaugustinus.nl

Drukker:

Editoo B.V. te Arnhem

Aan de inhoud wordt de grootst mogelijke zorg besteed, maar de ervaring leert dat fouten nooit helemaal zijn te voorkomen.

Verbroedering

In 2017 ontmoetten mijn vrouw en ik bij ons in het dorp Berlicum een Syrisch gezin (man, vrouw en kind) dat graag in contact wilde komen met mensen uit ons land.

We nodigden hen uit om een hapje te komen eten. Ook boden wij ze aan om hen verder te helpen met het leren van de taal.

Ze wilden zo graag onze samenleving en onze levenswijze leren kennen. Enige steun en begeleiding is dan noodzakelijk. Intussen zijn we vrienden geworden.

Zij belijden met overtuiging hun geloof in de Islam. Wij hebben een christelijke achtergrond. Met regelmaat proberen we elkaar te vertellen wat ons als Moslim en als Christen bezig houdt om het leven zin en inhoud te geven.

Enkele maanden geleden nodigden wij hen uit om samen naar de St. Jan te gaan om daar de kerststal te bekijken. Na afloop leek ons het Winterparadijs op de Parade een mooie gelegenheid om de Bossche sfeer te proeven. Dat vonden ze geweldig maar dan wilden ze ons 's morgens eerst bij hen thuis op een Syrisch ontbijt trakteren.

Zo zaten we op 2 januari aan een rijkelijk gedekte tafel met heerlijke Syrische broodjes, hapjes en drankjes. Ook wilden ze graag als dank voor onze hulp een cadeautje aanbieden: een houten rekje met achter glas kunstig gefabriceerde symbolen van de Islam, de Kaäba, het heiligdom in Mekka, de Koran en de woorden Allah en Mohamed in Arabisch schrift.

's Middags hebben ze vol bewondering rond gewandeld in de St. Jan. De gebrandschilderde ramen met tal van bijbeltaferelen, de kapel van de Zoete Moeder, de beelden en de majestueuze gewelven maakten heel veel indruk. Ook de tableaux rondom de geboorte van Jezus met zijn vele Arabische facetten sprak hen aan.

Tenslotte hebben we in het Winterparadijs oliebollen gegeten, warme chocolademelk gedronken, en ook hun zoon genoot, hij roetsjte met veel plezier van de glijbaan af.

Een dag van verbroedering, de enige weg om elkaar te respecteren en te waarderen.

Jan van der Krabben.



Het knalt en van harte

Berlicum - Middelrode

Met Carnaval regeren in de Birrekoal Prins Ronny I en Adjudant Ton. Dat is hen ook absoluut toevertrouwd. Temeer omdat hun lijfspreuk is: Wij goan knalluh mi zun alluh!!

'Mi zun alluh' betekent 'samen'. En dat is ook precies de wens van de katholieke kerk. Samen vieren, samen feest vieren; dus ook samen carnaval vieren, ook in de kerk.

We vieren dus carnaval met een speciale carnavalsmis in de kerk van Middelrode met als thema: het knalt en van harte.

Precies zoals de kasteleins van de Birrekoal willen dat het zo gezellig en druk is dat ze met de benen buiten hangen, zo wil ook de pastoor van onze parochie het gezellig en druk hebben in de kerk.

Voor de gezelligheid zal een speciaal carnavalskoor zorgen: het echte Birrekoals p(l)opkoor. Dat is een grote groep bijzonder muzikale carnavallers o. l. v. Yvonne de Laat met begeleiding van organist Huub Sperber. Omdat ze zoveel geoefend hebben kunnen ze er dan ook wat van.

En anders zullen alle uitgenodigde carnavalsclubkes dat wel doen. Met de hoogheden Prins Ronny I en adjudant Ton en hun hele gevolg met muzikanten zullen ze op zondag 3 maart vanaf tien uur de kerk laten trillen van het feestgedruis.

Wie graag zo'n bijzondere carnavalsmis wil meevieren moet wel op tijd komen, want - uit ervaring geleerd - de kerk is snel vol.

Samen vieren is een feest, met carnaval wordt dat een extra feest. Het zal er van harte knallen.

Onder de toren...

In gesprek aan de keukentafel bij Lieke en Guus Welten, een vrijwilligersechtpaar in de geloofsgemeenschap Berlicum-Middelrode.

Guus komt van oorsprong uit Boekel en Lieke is geboren in Erp. Beiden zijn ze opgegroeid in een katholiek gezin waarin vrijwilligerswerk een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven was.

Na enkele jaren in 's-Hertogenbosch gewoond te hebben kwamen ze in de Christinastraat in Middelrode wonen waar hun kinderen geboren zijn. Twee dochters, die met hun gezin niet in de buurt wonen. Een dochter in Breda en de andere in België. Indien nodig passen ze op afroep op de kleinkinderen.

Toen ze pas in Middelrode woonden en een kerkdienst bijwoonden, werden ze aangesproken of ze vrijwilligerswerk voor de parochie wilden doen. Guus zag dat wel zitten; dit was een mooie gelegenheid om mensen te leren kennen.

En zo is Guus in 1982 begonnen met het ophalen van de kerkbijdragen aan huis. Dat gebeurde toen nog allemaal contant en nog steeds heeft hij enkele adressen waar hij elk jaar de kerkbijdrage ophaalt. Door de loop der jaren zijn er verschillende werkzaamheden bijgekomen op tijdstippen die Guus zelf kan bepalen en dit heeft ook zijn voorkeur. Zo zit Guus in de onderhoudscommissie kerkgebouw, stuurt, indien nodig, bedrijven aan en lost kleine onderhoudswerkzaamheden zelf op. Hij helpt jaarlijks bij het snoeien van de heggen van het kerkhof en zorgt dat het kerkplein blad- en sneeuwvrij is. Bij het tweewekelijks schoffelen op het kerkhof vindt Guus de rust om de heftige ervaringen tijdens zijn werk als treinmachinist een plekje te geven. Ook leverde hij een grote bijdrage aan het nieuwe plein in Middelrode.

Lieke begon 35 jaar geleden in de vormselwerkgroep en nadien in de eerste communie werkgroep. Ook nam ze deel aan de cursussen Kind en Kerk in het Dekenaat Veghel. Ongeveer twintig jaar geleden begon Lieke met 4 andere vrijwilligers als koster. In de loop van de jaren is Lieke de contactpersoon geworden. En weet men haar te vinden voor antwoorden op allerlei vragen over de diensten, waar wat ligt, hoe het een en ander moet en ga zo maar door. Zij maakt het rooster voor de koster, bestelt kaarsen en hosties, doet de was, helpt bij het poetsen van de kerk. En draagt zorg, met enkele andere dames, voor het poetsen van het koper en zilver.

Er zijn binnen een kerkgebouw zoveel dingen die gedaan moeten worden, waar niet iedereen bij stil staat. Lieke is zo'n vrijwilliger die zorgt dat voor tijdens en na de diensten alles in orde is.

Samen besteden ze vele uren aan het vrijwilligerswerk in deze geloofsgemeenschap.

Lieke en Guus, hopelijk hebben jullie nog lang de energie om dit te blijven doen.



Thema-avond

Dinsdag 26 maart 2019 ontvangst om 20.00 uur in CC Servaes Dinther.

Onderwerp: "Burn-out bij jongeren: geloof tot steun?".

Spreker: Josine van Boxmeer, ervaringsdeskundige en schrijver van het boek "De tropenjaren van de lintworm".

'Het was hoogzomer. In bijv. Amsterdam werden wel zeshonderd feestjes gedurende het seizoen gevierd. Ik wilde alles, maar kon niets meer. Burn-out'.

Josine is zesentwintig jaar wanneer ze, bruisend van levenslust, overvallen wordt door slaapproblemen.

Van alles top raakt ze volledig op. Josine schrijft in verhalende vorm een essay over de eerste twee en een half jaar van de burn-out. Over het ontstaan en het verloop van een burn-out. En over dit steeds vaker voorkomende ziektebeeld in de maatschappij. Ze beschrijft haar eigen denkbeelden, waarmee ze ons allemaal een spiegel voorhoudt. Ze schrijft kritisch over de zorg die ze kreeg, of misschien vaker nog niet voldoende kreeg. Josine deelt wat zij zelf ontdekte wat helpend was. Over adem halen, over helpende gedachten, over Hygge en over de kunst van het ontspannen die zij leerde van haar kat.

Iedereen is van harte uitgenodigd om op deze avond aanwezig te zijn. Voel u welkom!

Boeteviering?

16 april om 19.00 uur, kerk van Dinther

'Ik heb geen zonden', hoor ik vaak mensen zeggen. Soms ook: 'Alle mensen zijn goed.' Bij deze laatste uitspraak kun je natuurlijk vragen stellen. Er is te veel kwaad in onze wereld om het hiermee eens te zijn. Mensen zijn 'in principe' goed, mensen bedoelen het vaak goed, maar dat alle mensen goed zijn? Net zoals bij een zieke, zeker bij mensen die psychische problemen hebben, is de eerste stap dat je erkent dat je ziek bent en dat je je handen uitsteekt om geholpen te worden. De eerste stap tot verbetering in onze relaties, ook verbetering in dat grote raderwerk dat onze samenleving is, is de erkenning dat het soms goed fout zit. De manco's benoemen is een eerste stap.

Gelukkig – God zij dank, zou ik zeggen – is er een weg vooruit, een weg van verzoening. Hoe goed kan het zijn als je echt sorry kunt zeggen tegen je partner, omdat het je spijt. Vaak maak je dan ook een nieuwe stap in je eigen relatie.

Gelukkig – God zij dank, zou ik zeggen – biedt onze rijke katholieke traditie de mogelijkheid om dit ook vóór God te brengen. Belijdenis en verzoening. Ontmoeting met een vergevende God.

We doen dat in een eenvoudige viering op dinsdagavond in de Goede Week. Ter voorbereiding op Pasen. Pasen vieren met een schone lei.

Leestip

Langs bergen en dalen van het leven

door Anselm Grün



Sinds zijn jonge jeugd is Anselm Grün al door de bergen gefascineerd. Ook nu nog geniet hij met regelmaat van wandelvakanties in de bergen, samen met zijn familie. Voor Anselm staat het wandelen door deze bergen symbool voor het leven zelf: in beide is het belangrijk om altijd open te staan voor de nieuwe uitdagingen, je zelf en je krachten te

trainen, te groeien in je werk, op zoek te gaan naar contact, te genieten van het alleen-zijn en het opzoeken van je grenzen.

Dit boek kan je helpen om nieuwe stappen te zetten en afscheid te nemen van dat waar je aan vast zit met als doel dichtbij je echte verlangens te komen.



Meimaand Mariamaand

Rozenkrans bidden

In mei bidden we in onze parochie op twee locaties elke week de Rozenkrans: elke maandag om 19.00 uur in De Rots in Berlicum en elke vrijdag om 19.00 uur in de Willibrorduskerk in Heeswijk. In Heeswijk bidden we afwisselend in het Nederlands en in het Pools.

De Rozenkrans is een gebedssnoer met 15 grote en 150 kleine kralen dat wordt gebruikt voor het rozenkrans gebed. Dit bestaat uit vijf maal tien Weesgegroeten, afgewisseld door een Eer aan de Vader en een Onze Vader.

De Rozenkrans is als het ware een krans van gebeden (rozen) die we aan Maria aanbieden, terwijl we vragen om haar gebed.

Het bidden van de rozenkrans geeft, door de herhaling van de gebeden, rust en de aandacht om je te verdiepen in wat je uitspreekt en de gedachten die het oproept. Het samen bidden met anderen geeft een gevoel van verbondenheid en laat je zien dat je niet alleen staat in je zorgen.

Tijdens het bidden van de rozenkrans sta je ook stil bij gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria.

Deze gebeurtenissen noemen we 'de geheimen van de rozenkrans'.

Mariaviering

In Loosbroek is er in mei elke donderdag om 19.00 uur een Mariaviering in de Mariakapel. Ook in Loosbroek wordt de rozenkrans gebeden, waar stukjes tekst over een actuele situatie worden ingevoegd. Tussendoor wordt er gezongen. Bij droog en mooi weer gebeurt dit buiten in het park bij het Mariabeeld.

De klik- en klusparochie

Met het plotseling overlijden van Wim Geukemeijer hebben we als parochiebestuur helaas moeten ervaren hoe kwetsbaar we zijn als mens, maar ook als bestuur. Naast ons gemis van hem als mens, is er ook een groot gat geslagen in onze kennis, kunde en netwerk rondom onze gebouwen en bouwontwikkelingen binnen onze parochie.

Ineens zijn we als bestuur nog maar met vier personen over. En hoe vinden we op korte termijn iemand die ons kan versterken en met enthousiasme de kar wil trekken?

Niet alleen in ons bestuur, maar eigenlijk op alle plekken in onze gemeenschap kunnen zo plotseling gaten ontstaan. Mensen die ons ontvallen, waar we jaren op hebben vertrouwd en gebouwd. Er staat niet zomaar een jongere generatie op, die voor een periode van vier jaar (of vaak nog veel langer) kiezen voor een plek in het bestuur en/of de locatieraad. Wat kunnen we doen om onze parochie zo te organiseren, dat ook voor de nieuwe generatie ruimte ontstaat om op hun eigen manier mee te bouwen aan onze gemeenschap?

Een leuk experiment is ontstaan in de locatieraad van Dinther. De locatieraad ontbeert een coördinator. De oplossing: tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond werd het coördinatorschap voor 1 locatie-avond verloot als prijs. De winnaar heeft inmiddels een vergadering voorgezeten en heeft voor de volgende vergadering een opvolger aangedragen.

Kijk, dat is op een andere manier kijken naar kansen als we het niet meer kunnen organiseren zoals we gewend zijn.

Als parochiebestuur willen we de handschoen ook graag oppakken. We willen het experiment aan à la de huidige klus-en-klik economie. Bijna iedereen kent de website www.werkspot.nl waar je gratis klussen kunt plaatsen. De klus is er duidelijk omschreven, met een beperkte termijn en je kunt als reageerder gelijk aangeven wat jij specifiek wel of niet wilt doen.

Als bestuur willen wij graag de komende periode ook op deze manier klussen aanbieden. Je wordt voor de duur van de klus 'project-bestuurslid', zodat we elkaar beter leren kennen. Na afloop van de klus treedt je weer terug. Benieuwd of op onze eerste klus reacties komen!

Parochiebestuur

Parochiespot:

Fondsenwerver: Inkomsten voor de toekomst

Duur: maximaal 12 maanden

Vind jij het ook belangrijk dat in de toekomst onze parochie en kerken een mooie plaats hebben binnen Berlicum-Middelrode, Heeswijk, Dinther en Loosbroek? Wil jij daar een positieve bijdrage aan leveren? Steek je graag de handen uit de mouwen, en ben je klaar voor het betere handwerk van fondsenwerving?

Het parochiebestuur van de Heilige Augustinus zoekt voor de komende 12 maanden een ondernemende fondsenwerver.

Wij zoeken een creatieveling die inhoudelijk werk en de resultaten goed kan vertalen naar de eisen die onze parochianen stellen in heldere teksten.

Je ondersteunt onze parochie opzetten en uitvoeren van de fondsenwerving:

- Hoe kunnen we gebruik maken van de toolkit Nalatenschappen van het bisdom?
- Hoe steken we de Kerkbalans in een nieuw jasje?
- Samen met de locatieraden kijken naar fondsen, subsidies en activiteiten om inkomsten te werven.

Profiel

Je bent:

- Aardig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van financiën en communicatie
- Creatief, proactief en initiatiefrijk
- Praktisch en in staat om door te pakken
- Beschikbaar voor de maandelijkse vergadering van het bestuur (woensdagavond) en je kan zelfstandig een eigen werkgroep om je heen neerzetten
- Ongeveer 8 uur per maand beschikbaar voor de duur van 12 maanden

Wij bieden:

- een enthousiast bestuur en veel vrijwilligers binnen onze parochie die dagelijks mee willen werken aan het bouwen van onze geloofsgemeenschap
- ondersteuning en een netwerk om goed van start te gaan

Spreekt deze klus jou aan? Neem contact op met onze vice-voorzitter Sandra Franken (06-33987900)

Overzicht vieringen Parochie Heilige Augustinus

Wij willen u erop attenderen dat wijzigingen altijd mogelijk blijven. U kunt de meest recente gegevens in de Brug bij de kerkberichten vinden, evenals op de website bij de agenda.

za 02 mrt	Dinther	09.11 uur	Eucharistieviering / Carnavalsmis
	Berlerode	15.00 uur	Eucharistieviering
	Heeswijk	19.00 uur	Eucharistieviering
zo 03 mrt	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering
	Berlicum/Middelrode	10.00 uur	Eucharistieviering / Carnavalsmis
	Dinther	10.45 uur	Woord- en Communieviering
wo 06 mrt	Berlicum/Middelrode	19.00 uur	Eucharistieviering
Aswoensdag	Dinther	19.00 uur	Eucharistieviering
za 09 mrt	Berlerode	15.00 uur	Woord- en Communieviering
	Heeswijk	19.00 uur	Eucharistieviering
zo 10 mrt	Dinther	09.00 uur	Fietsenzegening
	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Woord- en Communieviering
	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
do 14 mrt	Berlerode	14.30 uur	Gezamenlijke ziekenzalving
za 16 mrt	Berlerode	15.00 uur	Woord- en Communieviering
	Heeswijk	19.00 uur	Woord- en Communieviering
zo 17 mrt	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Woord- en Communieviering
	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
za 23 mrt	Berlerode	15.00 uur	Eucharistieviering
	Heeswijk	19.00 uur	Eucharistieviering
zo 24 mrt	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering / Presentatie Communicanten
	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
za 30 mrt	Berlerode	15.00 uur	Woord- en Communieviering
	Heeswijk	19.00 uur	Eucharistieviering
zo 31 mrt	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Woord- en Communieviering
	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
za 06 apr	Berlerode	15.00 uur	Eucharistieviering
	Heeswijk	19.00 uur	Eucharistieviering
zo 07 apr	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering
	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering
	Dinther	10.45 uur	Woord- en Communieviering
za 13 apr	Berlerode	15.00 uur	Woord- en Communieviering
	Heeswijk	19.00 uur	Geen viering
zo 14 apr	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Woord- en Communieviering
Palmzondag	Heeswijk	09.30 uur	Eucharistieviering met alle communicanten
	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
di 16 apr	Dinther	19.00 uur	Boeteviering
do 18 apr	Dinther	18.30 uur	Eucharistieviering
Witte Donderdag	Berlicum/Middelrode	20.00 uur	Eucharistieviering

vr 19 apr	Berlicum/Middelrode	15.00 uur	Kruisweg
Goede Vrijdag	Dinther	15.00 uur	Kruisweg
	Berlicum/Middelrode	19.00 uur	Woord- en Gebedsviering
	Heeswijk	19.00 uur	Klassieke viering Goede Vrijdag
	Loosbroek	19.30 uur	Passieconcert
za 20 apr	Berlerode	15.00 uur	Eucharistieviering
Paaszaterdag	Loosbroek	19.00 uur	Paaswake
	Berlicum/Middelrode	21.00 uur	Paaswake
	Heeswijk	21.00 uur	Paaswake
zo 21 apr	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering
1e Paasdag	Heeswijk	09.30 uur	Woord- en Communieviering
	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
	Heeswijk	11.00 uur	Kinderkerk
ma 22 apr	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering
2e Paasdag	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
za 27 apr	Dinther	09.30 uur	Viering Koningsdag
Koningsdag			
zo 28 apr	Berlicum/Middelrode	09.00 uur	Gildemis
	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
za 04 mei	Berlerode	15.00 uur	Eucharistieviering
	Berlicum/Middelrode	18.45 uur	Dodenherdenking
	Heeswijk	18.45 uur	Dodenherdenking
zo 05 mei	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering
	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering / KBO 60 jaar
za 11 mei	Berlerode	15.00 uur	Woord- en Communieviering
	Heeswijk	19.00 uur	Eucharistieviering
zo 12 mei	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Woord- en Communieviering
	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering / Eerste Heilige Communie
za 18 mei	Berlerode	15.00 uur	Woord- en Communieviering
	Heeswijk	19.00 uur	Eucharistieviering / Heilig Vormsel voor de hele parochie
zo 19 mei	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering / Eerste Heilige Communie
	Loosbroek	10.45 uur	Eucharistieviering / Eerste Heilige Communie
	Dinther	10.45 uur	Woord- en Communieviering
za 25 mei	Berlerode	15.00 uur	Eucharistieviering
zo 26 mei	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering
	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
	Heeswijk	10.45 uur	Eucharistieviering / Eerste Heilige Communie
do 30 mei	Berlicum/Middelrode	09.00 uur	Openluchtviering voor de hele parochie
Hemelvaart			
za 1 jun	Berlerode	15.00 uur	Eucharistieviering
	Heeswijk	19.00 uur	Eucharistieviering
zo 2 jun	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering
	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering
	Dinther	10.45 uur	Woord- en Communieviering
	Heeswijk	11.00 uur	Kinderkerk

Amnesty heeft effect

Amnesty International maakt zich sinds 1961 sterk voor politieke gevangenen en vluchtelingen en strijdt tegen de doodstraf en schending van mensenrechten. Dit doet ze onder andere door brieven te schrijven. In Berlicum schrijft een aantal mensen eens per twee maanden brieven voor Amnesty. Dat het werkt bewijst het aantal mensen dat jaarlijks door schrijfacties wordt vrijgelaten, 600 mensen bijvoorbeeld in 2016.

In 2018 werd de 23-jarige Ibrahim Halawa uit Ierland vrijgelaten nadat Amnesty vier jaar lang brieven stuurde. Hij protesteerde toen twee van zijn vrienden in Egypte door agenten waren doodgeschoten. Hij werd opgepakt, gemarteld en zat onder helse omstandigheden vier jaar gevangen door een valse beschuldiging. Nu is Ibrahim weer vrij en bedankt iedereen die voor hem in actie kwam: 'Zonder Amnesty zou ik hier niet zijn.'

Ibrahim schreef een indrukwekkende brief om alle Amnesty-supporters te bedanken:

'Vier jaar brieven schrijven. Ik schreef aan iedereen die ik kende en gebruikte elk woord waarover ik beschikte. Brief na brief, schreeuwend om hulp. In de hoop dat iemand zou antwoorden. Ik schreef over alles wat me is overkomen, van marteling tot hoeveel ik mijn thuis en mijn familie miste, hoeveel ik de vrijheid miste.

Naarmate de tijd verstreek begon ik de hoop te verliezen. Tijd werd mijn ergste vijand. Maar opeens was daar weer hoop. Ik was jarig en wilde een brief aan mijn familie schrijven, over hoe ik ze miste, toen ik werd opgeroepen voor een bezoek. Het bleek dat Amnesty 25.000 mensen had gemotiveerd om mij een verjaardagskaart te sturen. Het enige wat ik erover kan zeggen is dat het mijn leven gered heeft. Want die brief aan mijn familie was een afscheidsbrief.

Sinds mijn vrijlating geniet ik iedere dag van de frisse lucht; ik ben vrij. Ik beklim bergen om te genieten van het uitzicht, van de eindeloze lucht of het landschap. En ik geniet van deze mooie wereld waarin we leven, omdat er organisaties als Amnesty International zijn, die ervoor zorgen dat ik de wereld kan zien zonder muren of tralies. Maar buiten alles geloof ik dat zonder jou Amnesty nooit verandering voor elkaar kan krijgen. Soms beseffen leden van Amnesty niet hoeveel verschil ze kunnen maken in de wereld of zelfs voor iemands leven, zoals bij mij.'

Wil je ook onschuldige mensen helpen?

Doe mee met de lokale groep van Amnesty International. Neem hiervoor contact op met Annelie Smits, contactpersoon in Berlicum. Tel. 073-8500560 of mail: anneliesmits@hotmail.com.

Vastenactie 2019 voor India

Dit jaar steunt onze parochie samen met de andere abdijparochies tijdens de Vastenactie een project van de Stichting Solidair met India. De uitvoering gebeurt door frater Antoni Samy o.praem. van de Norbertijnen van Jamtara. Het betreft een project om de economische omstandigheden voor de bewoners van de omliggende dorpjes van Jabalpur te ondersteunen.

Paraswara, Jamtara and Saliwada

Deze dorpen liggen in de deelstaat Madhya Pradesh. De bewoners beschikken over onvoldoende financiële middelen om verbetering te brengen in hun slechte leefomstandigheden. De inkomsten uit seizoensarbeid en als dagloner zijn minimaal. Ze kunnen er nauwelijks van rondkomen en er zijn geen financiële middelen om activiteiten te ontplooiën, die voor inkomsten kunnen zorgen. Ook is er veel analfabetisme zodat men alleen maar de laagst betaalde banen krijgt.

Voor het verbeteren van de leefomstandigheden van 84 families worden middelen ter beschikking gesteld om te komen tot een aanvullend inkomen. Hierover is overleg geweest met de bewoners om te bespreken wat de mogelijkheden zijn en waar hun interesses liggen.

Dat heeft geresulteerd in hulp aan:

4 families om een groentewinkeltje te beginnen € 1.500,=
2 families om een vleeswinkeltje te beginnen € 800,=
30 vrouwen om kaarslontjes te gaan verkopen € 1.470,=
30 landbouwers voor zaden en mest € 1.495,=
15 families voor 2 geiten per familie € 2.200,=
3 families voor het maken van bakstenen € 2.400,=
Om een optimaal resultaat te behalen is er voor deze families begeleiding bij de opzet van deze activiteiten.

Mocht u de Vastenactie willen ondersteunen dan kan dit op rekeningnummer IBAN NL18RABO0120110660 van de Stichting Solidair met India o.v.v. Vastenactie, door contant geld via het vastenzakje in de kerken of via de eenmalige machtiging aan het vastenzakje met vermelding projectnummer 401225.

Uw gift wordt door Vastenactie met 50% verhoogd!





Berlicum - Middelrode

Sacramentskerk, Driezeeg 38, 5258 LE Middelrode
Parochiecentrum De Rots, Kerkwijk 44a, 5258 KC, Berlicum
Secretariaat bereikbaar elke werkdag van 09.30 tot 11.30 uur
Mailadres: berlicummiddelrode@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 073-5031215
In geval van nood 24 uur per dag bereikbaar via 073-5031215

Voor wie de klokken luiden...

Door het doopsel zijn in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

09 dec. 2018 Diede van Hooft
16 dec. 2018 Layla Schippers
06 jan. 2019 Quinten Schel

Door de dood hebben we afscheid genomen van:

22 nov. 2018	Wim Geukemeijer	73 jaar
13 dec. 2018	Marinus v. Aarle	85 jaar
21 jan. 2019	Jantje v.d. Rijdt - de Boer	98 jaar
21 jan. 2019	Gerard v. Gestel	77 jaar
23 jan. 2019	Riek v.d. Veerdonk - v.d. Broek	97 jaar
11 feb. 2019	Jacques Schoenmakers	87 jaar



Vormelingen helpen mee bij eetpunt

Elke laatste vrijdag van de maand is er eetpunt in De Moerkoal in Middelrode.

Op vrijdag 25 januari hielpen drie vormelingen mee. Als voorbereiding op het vormsel moeten ze aan een maatschappelijk project meehelpen.

Een beetje onwennig in het begin, omdat ze niet wisten wat ze konden verwachten, werden ze steeds meer enthousiast en hielpen ze met tafel dekken, servetjes vouwen en kaarsjes aansteken.

Terwijl de eerste gasten binnen kwamen even in gesprek met Jelle, Ghislaine en Eline. Wat was hun eerste indruk? Ze dachten dat er een lange tafel gedekt werd waar de gasten aan plaats namen. De ander dacht dat het er als in een restaurant uit zou zien. En dat de gasten elkaar allemaal kenden. Het viel hun op dat de mensen bij binnenkomst allemaal met elkaar gingen praten en dat de formules van aanschuiven en geen plaats reserveren goed was voor de mensen die alleen komen. Na het drankjes opnemen en serveren, hebben ze ieder aan een andere tafel de hoofdmaaltijd genuttigd. Daarna hielpen ze met afruimen en toetjes rondbrengen. Om 20.00 uur werden ze weer opgehaald door de ouders. De gasten en wij als vrijwilligers van het eetpunt vonden het een fijne ervaring en het is voor herhaling vatbaar.

Op zaterdag 1 december j.l. heeft Fabian, ook een vormeling, meegeholpen met de levensmiddelenactie op het Mercuriusplein. Vol enthousiasme hielp hij mee met het aannemen van de levensmiddelen en het inpakken ervan. Ook de vader van Fabian is gebleven en heeft de hele middag meegeholpen.

We hopen dat de vormelingen het ook fijn hebben gevonden om mee te helpen aan een project dat ze voorheen niet kenden.

Vastenactie

Op 6 maart begint de vastentijd en zoals gebruikelijk hebben we in de Heilige Augustinus parochie tijdens de vastenperiode ook weer een eigen project. Zie het artikel op bladzijde 10.

De vastenzakjes worden in de komende weken huis aan huis rondgebracht. U kunt ze inleveren tot en met Pasen in de brievenbussen bij De Rots en bij de kerk in Middelrode of tijdens de kerkdiensten in de kerk.

Ter ondersteuning van deze actie is de diaconie werkgroep van geloofsgemeenschap Berlicum-Middelrode op zaterdag 23 maart aanwezig op het Mercuriusplein. Ook hier kunt u dan uw vastenzakje inleveren of uw contante gift in de collectebus stoppen.

Op zondag 31 maart tijdens de dienst van 09.30 uur vertelt Tineke van Schijndel, door middel van een Power-Point presentatie, over het project in India.

U bent van harte welkom.





Dinther

Sint Servatiuskerk, St Servatiusstraat 1, 5473 GA Dinther
Parochiespreekuur in cc Servaes, Raadhuisplein 24
elke dinsdag 19.00 tot 20.00 uur
Mailadres: dinther@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 06-24370625
In geval van nood: Pastor Joost Jansen: 06-50564738

Wij namen afscheid van

04-12-2018	Eef Tonk	71 jaar
31-12-2018	Henk van der Heijden	69 jaar
01-01-2019	Jan van Zutphen	79 jaar
17-01-2019	Miet van Lokven-van den Tillart	99 jaar
11-02-2019	Dora van der Wijst-Opheij	82 jaar
12-02-2019	Harrie Langenhuizen	85 jaar
12-02-2019	Jans van Lamoen-van Rooij	87 jaar

Gilde Sint Barbara naar Sint Jan

Op zondag 12 mei luistert Gilde Sint Barbara uit Dinther om 8.30 uur de viering op in de Sint Jan van Den Bosch. Zo mogelijk combineren we dit weer met een voettocht vanaf het kerkplein in Dinther naar Den Bosch. Meer informatie hierover komt in de regionale media.

Carnavalsmis en Aswoensdag

Carnaval HDL start dit jaar voor de 30ste keer alle feestgedruis met een carnavalsmis. Zaterdag 2 maart is er 's-ochtends om 9.11 uur even tijd voor bezinning in een feestelijke eucharistieviering. Kom voor een mooie start van carnaval 2019 naar de kerk.

Op woensdag 6 maart is er voor iedereen om 19.00 uur gelegenheid voor het 'halen van een askruisje'.

Laat de slogan "Loat oew eige ziejn" bewaarheid worden.



Dankjewel

In de pers is er al ruim aandacht aan besteed, maar wij willen hier niet onvermeld laten dat pastoor Joost Jansen onze vrijwilliger Cecile Dekker op eerste kerstdag voor haar vele verdiensten - met name voor het dameskoor - de St Servatiusleutel heeft mogen opspleiden.



Parochiële Doopdankviering

Op 3 februari 2019 was het zover. In de kerk van Dinther werd de doopdankviering gehouden.

Dit jaar was dat voor het eerst een samenkomst voor de gehele parochie. Dus zowel voor Middelrode/Berlicum, als ook voor Loosbroek, Heeswijk en Dinther.

In deze viering zijn de handjes/doopschelpen die bij de doop zijn gebruikt terug gegeven aan de dopelingen.

De samenkomst werd geleid door Isabel en het was een gezellige viering speciaal voor de kinderen.

Zo werden er kindjes gevraagd om te helpen bij het luiden van de bel en het aansteken van de kaarsen.

Ook werd er een verhaal voorgelezen waarbij Isabel met alle kinderen op de trap bij het altaar ging zitten.

Tijdens het voorlezen werden de kinderen ook actief betrokken bij het verhaal.

Uiteraard waren er kindjes die zo hun eigen kijk op dingen hadden en er liep er dus zo hier en daar ook eentje op een andere plaats, maar dat is het mooie van dit soort kindervieringen. Het kan allemaal.

Na de viering was er nog de gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee bij het cultureel centrum na te praten en/of om nader kennis te maken. Aan de kindjes was uiteraard ook gedacht want die konden genieten van een lekker glaasje ranja en spekjes. Het was een gezellig samenzijn deze middag!

Speciale vieringen

05 mei 10.45 u Viering KBO-Dinther 60 jaar

12 mei 10.45 u Eerste Heilige Communie

18 mei 19.00 u Vormselviering in de kerk van Heeswijk!



Heeswijk

H. Willibrorduskerk, Hoofdstraat 80, 5473 AS Heeswijk
Parochiesprekuur elke woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur
Mailadres: heeswijk@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 0413-291315 of 0413-296341
In geval van nood: 06-50564738, bgg: Abdij van Berne: 0413-299299
Lichtpunt: heeswijk@parochieheiligeaugustinus.nl / t.a.v.lichtpunt

Lief en Leed

Overleden:

14 nov. 2018	Marie Haazen-van Pol	90 jaar
08 jan. 2019	Mies van Schijndel	74 jaar
16 feb. 2019	Harrie van Padua	85 jaar

Eerste Communie

Op zondag 26 mei 2019 gaan

Julian van den Akker	Lars van Kessel
Sam van der Doelen	Leandro Mickers Sanchez
Dieke van Gaal	Lise Snelders
Fay van Heijnsbergen	Hugo Sonder
Thijs van Helvoort	Sterre van der Steijn
Daan van Herpen	Vince van Zoggel

hun Eerste Communie doen.

Wij wensen alle kinderen en hun ouders veel plezier toe bij de voorbereidingen voor deze mooie bijzondere dag.

De Communiewerkgroep:

Pastoor Joost Jansen, pastoraal werker Isabel van Baal, Monique van der Doelen, Sjouke van Kessel, Vanessa van Zupthen en Marjanne van Helvoort.

Het Airborne monument

Via ingezonden stukken in het plaatselijk weekblad "De Brug" werd door een aantal inwoners van Heeswijk kort na de oorlog aangedrongen op de oprichting van een monument.

Een monument ter herinnering aan de bevrijding door de 101ste Airborne divisie van de Amerikaanse luchtmacht die op 17 september 1944 werd ingezet. De wens werd geuit om als bevrijdingsmonument een Mariakapel op te richten. Dit gebeurde vervolgens ook.

De kapel was gereed in 1954 en op 5 mei van dat jaar werd ze ingewijd door pastoor Gloudemans. De kapel werd eigendom van de gemeente Heeswijk-Dinther, die van de Erven Jonkheer van de Bogaerde van Terbrugge het eeuwigdurend recht van opstal had gekregen en daarbij het onderhoud op zich nam.



De kapel is met bakstenen gebouwd en heeft twee doorgemetselde topgevels met twee zijmuren waarop een pannenzadeldak rust. Een hek op bakstenen pijlers markeert het pleintje, gelegen aan de Monseigneur van Oorschootstraat. Op de gevelsteen prijkt de tekst "U.S.A. Liberation Memorial Airborne". Binnenin de kapel staat een bronzen beeldje van een paratrooper en het in Tegelen gebakken reliëf van de Norbertijn Michael van Helvert. Dit beeldje is vervaardigd uit chamotte-klei, met de afbeelding van Maria en daaronder de tekst "Regina Pacis, Koningin van de Vrede". Beschut onder haar mantel zien we de kerk, de molen en de abdij, als de symbolen van Heeswijk.

In de loop der jaren zijn er naast het monument nog twee vlaggenmasten, een bank en ook nog twee bronzen plaquettes geplaatst. Eén ervan is later naar de Raadhuisstraat in Dinther overgeplaatst. Het beeldje van de soldaat en de plaquettes zijn geschonken door Engelse legerafdelingen die hier in de Tweede Wereldoorlog gevochten hebben.

Op de tegel in de vloer voor de kapel staat de tekst "Ter dankbare herinnering aan de helden die hier op 17 september 1944 zijn gedropt als wegbereiders voor vrijheid, vrede en geluk".

De laatste jaren wordt het kapelletje netjes bijgehouden door de gilden van Heeswijk en Dinther. Jaarlijks zijn er kransleggingen bij dit mooie Airborne Monument tijdens de Dodenherdenking op 4 mei en de herdenking rond 17 september.



Loosbroek

Sint Antoniuskerk, Dorpsstraat 51, 5472 PJ Loosbroek
Parochiespreekuur elke donderdag van 18.30 tot 19.30 uur
Mailadres: loosbroek@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 0413-229345
In geval van nood: 0413-229345

Gedoopt:

03 feb. 2019 Femke Roefs

Overleden:

12 feb. 2019 Grad Gijsbers 82 jaar

High tea voor onze vrijwilligers

In januari was er op 4 verschillende momenten een high tea als dank voor al het werk, dat vrijwilligers uit de verschillende werkgroepen verzetten voor de kerk en de geloofsgemeenschap van Loosbroek.

Daarvoor was de pastoriezaal omgetoverd in een sfeervol restaurant met mooie kleden, fleurige bloemen en kaarsen op de tafels. Totaal genoten ongeveer 115 vrijwilligers van de heerlijke hartige en zoete hapjes met drank erbij. Ondertussen werd er gezellig gebuurt en sprak Cor een woordje.

Dit alles was georganiseerd door vrijwilligers Ria, Eva en Cor en al het lekkers was klaar gemaakt door Joke, Jo, Anneke, Lenie, Toos, Marietje en Judith.

De vrijwilligers waren allemaal erg voldaan over deze verwennerij.

Van Liefde Ongekend

Op vrijdag 19 april, Goede Vrijdag, wordt in onze kerk van 19.30 tot ongeveer 20.30 uur een Passieoratorium van Johan Bredewout en Hans de Ruiter uitgevoerd, genaamd "Van Liefde Ongekend".

Hieraan werken mee gemengd koor "Crescendo" uit Den Dungen, een lid van ons koor Servanto, de Cantorij van de Samen op Wegkerk uit Berlicum en gastzangers: totaal ongeveer 50 personen en een gelegenheidsensemble met piano, hobo, dwarsfluit, viool en trompet, allen o.l.v. dirigente Greet Strijker.

Iedereen, ook van buiten Loosbroek, is van harte welkom bij deze muzikale vertolking van het lijdensverhaal met stukjes gesproken tekst tussendoor. Na afloop kan er nagepraat worden in De Wis.

Andere uitvoeringen zijn op zaterdag 13 april om 20.30 uur in de kerk van Den Dungen en op Palmzondag 14 april om 15.00 uur in de Samen Op Wegkerk in Berlicum.

Afscheid ziekenbezoekgroep en Zonnebloem

Op 10 december 2018 stopten Mien Cornelissen en Jo Gloudemans als vrijwilliger van de ziekenbezoekgroep van geloofsgemeenschap Loosbroek en Zonnebloem afdeling HDLV.

Mien was ruim 10 jaar vrijwilliger geweest, waarvan 7 jaar notuliste van de vergaderingen. Ze stelde de viering van Nationale Ziekendag mee samen.

Jo was vanaf de oprichting van de ziekenbezoekgroep vrijwilliger. Dat betekende maar liefst 37 jaar lang en tevens zolang penningmeester!

Beide dames bezochten veel mensen, hielpen jaarlijks mee aan de kerststukjes- en fruitmandjesactie en zij verkochten Zonnebloemloten.

Voor hun goede inzet werd hen hartelijk dank gezegd en een bos bloemen aangeboden. Voor Mien was er ook een beeldje en voor Jo een cadeaubon.

Ans Lunenburg is als nieuwe vrijwilliger begonnen.



Communicanten in voorbereiding

Op 13 januari was er een mooie presentatieviering van de aanstaande Communicanten in onze kerk.

Diede van Schijndel, Fem Habraken, Lara van den Boom, Linde Langenhuizen, Ravi de Mol, Roan Kanters en Siem van de Wetering stelden zich voor.

Het thema "Iedereen telt mee" was goed uitgewerkt in de viering. Deze werd voorgedaan door Frank van Roermund en Isabel van Baal en enthousiast met zang opgeluisterd door kinderkoor Joy.

De Communieviering is op zondag 19 mei.

Doopvoorbereiding

Voor ouders die hun kind willen laten dopen zijn er in onze parochie regelmatig voorbereidingsavonden. Het zijn gezamenlijke parochiebrede bijeenkomsten. Waar de ouders samenkomen hangt af van het aantal aanmeldingen.

U kunt zich aanmelden via het secretariaat van een locatie of via het centrale parochiesecretariaat.

De voorbereidingsavonden voor de doop zijn op de volgende data (bij voldoende aanmelding):

Dinsdag 19 maart 2019 19.30 - 21.00 uur

Dinsdag 28 mei 2019 19.30 - 21.00 uur

Dinsdag 25 juni 2019 19.30 - 21.00 uur

Wij zoeken u

De werkgroep doopvoorbereiding is op zoek naar nieuwe mensen.

Spreekt u dit aan?

Leg contact met het parochiesecretariaat 073-5031215 of mail isabelvanbaal@parochieheiligeaugustinus.nl

Kinderhoekje

Wat is de juiste route?



Lente

De lente lonkt, de aarde pronkt
Stil volg ik al haar kleuren
Ik ruik de eerste geuren
Van een vernieuwd begin

De eerste takken worden groen
En daar, in 't kleine bosplantsoen
Waar 't eerst nog grauw en grijsig was
Tijlpt nu tussen het jonge gras
Een kleine lentebode
Zacht stijgt haar hemelode
Tot aan de Horizon

En ik, ik voel me vrij, want 'k weet
Dat Hij, die alles heeft gemaakt
Die mij zo teer heeft aangeraakt
Volbrengt wat Hij begon

Jolanda Vlasduin-van Deelen



Kinderkerk

In de Kinderkerk komen ouders met hun jonge kinderen (vanaf 3 jaar) samen voor een korte viering om 11.00 uur in de kerk van Heeswijk.

Er wordt een verhaal verteld uit de Kinderbijbel en er is een doe-activiteit. Ook worden er liedjes gezongen. Na de viering is er een gezellig samenzijn met koffie, thee en ranja.

De Kinderkerkvieringen zijn:

Zondag 21 april Pasen

Zondag 02 juni



Heeswijk



Middelrode



Loosbroek



Dinther