



Parochie Heilige Augustinus

Berlicum/Middelrode Dinther Heeswijk Loosbroek



Afscheidsviering Lonneke van Vessem Op de markt

“Geroepen om op weg te gaan” was het thema van de afscheidsviering van onze pastor Lonneke van Vessem. Na 10 jaar vooral in Berlicum en Middelrode gewerkt te hebben heeft Lonneke in Nijmegen een nieuwe baan gevonden.

Het was een druk bezochte viering vol verrassingen. Onder andere de komst van het Gilde maakte de viering heel speciaal. Maar ook door het lied: Ken je mij, door Lonneke gezongen en begeleid door Petra van Rijsingen op gitaar, bracht menigeen in ontroering. Ook haar overweging maakte veel indruk.

Tijdens het dankwoord van bestuur en locatieraad zat Lonneke omringd door haar kinderen in de kerkbank.

Speciaal voor deze gelegenheid had het gemengd koor St Petrus uit Berlicum het lied Irish Blessing en One hand, One heart gezongen.

Onder begeleiding van het Gilde en een hartverwarmend applaus verliet Lonneke de kerk. En na de vendelgroet op het kerkplein, koffie in De Moerkoal. Daar werd Lonneke nog eens extra in het zonnetje gezet door de vele aanwezige parochianen. Een lied en mooie cadeaus hoorden daarbij. Een speciaal cadeau was het mooie momenten-boek, waar veel mensen van de diverse werkgroepen, of persoonlijk, een bijdrage aan hadden geleverd. Mooie momenten samen met Lonneke in de afgelopen tien jaar.

We hopen dat de mooie momenten-pot, ook een cadeau, erg vol komt te zitten met mooie momenten, privé, in haar werk maar ook op sociaal gebied.

We wensen Lonneke alle goeds in haar verdere leven.



Aan het flyeren. Wat? Een pastoor aan het flyeren? Even uitleggen: flyeren is een flyer uitdelen aan willekeurige mensen, een flyer is een velletje met een korte reclameboodschap.

Dus ik ben aan het flyeren. Voor het Tuinfeest in Dinther. Dit tuinfeest wordt al jaren gehouden en met een goede p.r. komen er een behoorlijk aantal mensen. Gezellig, ontmoetingen, stimuleren van plaatselijk talent.

Van 'iemand' op de markt hoorde ik toen dat een ander 'iemand' zich eraan stoorde. 'Wat doet die pastoor op de markt? Aan het flyeren? Heeft hij tijd over?'

Die 'iemand' gaat er waarschijnlijk vanuit dat een pastoor in de kerk thuishoort, ook wel op huisbezoek mag. Maar godsdienst hoort toch gekoppeld te zijn aan een scherp afgebakend territorium. Voetballen doe je toch ook op een voetbalveld, of in een stadion? Ja, maar er wordt ook gevoetbald op veldjes, en ik voetbalde vroeger ook gewoon in de straat. Dus in de praktijk is het allemaal wat minder streng afgebakend.

Ik houd van de markt. Wanneer ik zo aan het flyeren ben dan kom ik met veel mensen in contact. Er ontstaan ook korte gesprekjes over heel serieuze zaken. Met mensen die ik maar sporadisch in de kerk zie, of helemaal niet. Vaak is zo'n kort gesprek voldoende omdat deze mensen helemaal niet zitten te wachten op lange gesprekken. Ze kunnen het meestal ook niet aan. Een luisterend oor en een bemoedigend woord is voldoende, soms. En het vertrouwen dat hun zorgen, hun sores, ook meegenomen wordt in het gebed tot God, door mij en door andere gelovigen, zondag a.s. in de kerk.

Dit had ik graag aan die 'iemand' willen vertellen. Hij zal dan waarschijnlijk een volgende keer anders reageren. Ik blijf flyeren, ik blijf wandelen op de markt. En ik droom ervan dat ik 'n keer een 'pop-up-parochie' heb op de markt...

Joost Jansen, pastor

Foto voorkant: interieur kerk Berlicum/Middelrode



Parochie Heilige Augustinus

Verheug je en juich

Met deze titel (april 2018) koos Paus Franciscus voor een oproep waar de blijdschap vanaf spat. Voor deze paus komt het leven vóór de leer. Daarnaast zegt hij: 'Bezie het leven ook met de nodige humor en relativeer je voor- en tegenspoed.' Teksten waar wij uit kunnen putten binnen onze parochie. Groeien in kleine gebaren. Door geduld te hebben, aandacht, door vriendelijkheid en door af te zien van geroddel. Kleine gebaren vanuit liefde. Juist daarin kunnen wij laten zien dat wij een gemeenschap zijn.

Op 1 september verwelkomen wij Isabel van Baal om ons pastoraal team te versterken. Na een gemeenschappelijke sollicitatieprocedure, waarbij vanuit iedere locatie en het pastoraal team volop mensen actief betrokken waren, werd zij gekozen uit alle kandidaten. Kernachtig gaf Isabel haar motivatie weer in haar sollicitatiebrief: 'De communicanten vertelden wat ze het leukste vonden van de communie. Eén van hen zei: "Het leukst is het samenzijn, alles samendoen." Voor mij (Isabel) spreekt de communicant daarmee een belangrijke taak uit van een parochie, mensen met elkaar én met God verbinden.'

Isabel start met een maand vol ontmoetingen, bezoeken en informatie over onze parochie. Het pastoraal team neemt hierin het voortouw en uiteraard is er ruimte voor koffie met mensen uit onze dorpen. Vanaf oktober is zij onze kartrekker voor de diaconie en gemeenschapsopbouw. Verderop in ons parochieblad stelt zij zichzelf voor.

Op 4 juli hadden wij als parochiebestuur ook een moment om innerlijk te juichen. In onze gemeenschappelijke avond met alle locatieraden heerste er vrolijkheid, gezelligheid en vooral ruimte om elkaar echt te ontmoeten. Ja, er liggen taken die aandacht vragen, zoals de administratie, ons gebouwenbeheer en het nadenken over de toekomst. Maar er is inmiddels verbinding, betrokkenheid en steeds meer humor om zaken die niet goed lopen gezamenlijk op te pakken. Het voelt als samen werken aan die toekomst, zonder direct te weten hoe die er uit ziet. Onze parochie is een verzameling mensen die samen worden gebracht en zo de liefde met elkaar willen vieren. Ons pastoraal team werkt daar dagelijks aan. En wij juichen als bestuur dat we dit team gaan versterken met een jonge bevlogen professional!

Sandra Franken, vice voorzitter parochiebestuur

2	Afscheid Lonneke-Flyeren
3	Voorwoord-Inhoudsopgave-Colofon
4	Column-Nieuws
5	Onder de Toren-Acolieten Heeswijk
6	Voorstel Isabel v. Baal-Geloven Nu
7	Nieuws
8	Overzicht vieringen vanaf 8 september
9	Overzicht vieringen t/m 2 december
10	Diaconie
11	Berlicum-Middelrode
12	Dinther
13	Heeswijk
14	Loosbroek
15	Kinderbladzijde

COLOFON

Redactie:

Toos van Boxmeer Jozien Klerks
Wilma Brekelmans Els van Sleuwen
Jolanda van den Elsen Truus Wagenaar
Ria van Hemmen

Fotografie: J.vd.Bosch,
kapelleninbrabant.nl, privébezit.

Redactieadres:

kopij@parochieheiligeaugustinus.nl

Inleverdatum kopij: vóór 1 nov.2018

Volgende editie: Week 48 - 2018

Website:

www.parochieheiligeaugustinus.nl

Drukker:

Editoo B.V. te Arnhem

Aan de inhoud wordt de grootst mogelijke zorg besteed, maar de ervaring leert dat fouten nooit helemaal zijn te voorkomen.

Een Jihad van liefde

Soms hoor je een verhaal, zo aangrijpend, dat het je niet meer loslaat. David van Reybrouck (1971), een Vlaamse cultuurhistoricus en schrijver, vertelde over zijn gesprekken die hij mocht hebben met Mohamed El Bachiri, een Marokkaanse Belg, een eenvoudig metrobestuurder, moslim en Molenbekenaar. Hij is de man van Loubna Lafquiri, zijn grote liefde en de moeder van zijn kinderen, die op 22 maart 2016 bij de aanslagen in Brussel om het leven is gekomen. Op indrukwekkende wijze doet hij verslag daarvan in een klein boekje met de titel 'Een Jihad van liefde'. Het is 'een eerbetoon aan zijn vrouw en een humanistische boodschap van liefde en medemenselijkheid.' Het is de getuigenis van een man, die zijn intense verdriet, zijn totale ineenstorting en zijn woede op basis van zijn Islam – geloof en zijn respect voor de christelijke waarden weet om te buigen naar de smeekbede aan alle mensen tot verdraagzaamheid, vertrouwen en respect voor elkaar en een oproep tot eenvoudige, maar sterke liefde.

De diepe betekenis van de twee belangrijke woorden uit de titel, 'Jihad' en 'liefde', wil ik u schetsen met de eigen woorden van Mohamed El Bachiri.

'Ik ben een jihadist van de liefde. Vraag me niet om te haten, nog liever zou ik sterven. In klassiek Arabisch betekent jihad 'inspanning'. De jihad is gebruikt om troepen te motiveren, oorlogen te voeren. Maar oorspronkelijk heeft het de betekenis van: de inspanning tegen jezelf, tegen je hartstochten, je drijven. De jihadist laat de moed niet zakken, hij bewaart de glimlach en erkent de menselijkheid van de ander.'

Op basis van deze overtuiging beschrijft hij wat liefde voor hem en voor alle mensen van welk geloof dan ook zou moeten betekenen:

'Liefde, dat wat me drijft, me laat leven en overleven. Liefde, de basis, de sokkel waarop ieder geloof moet rusten. Liefde, het begin van alle bloei. Liefde, het schuiloord voor wie in zijn tranen verstikt. Liefde, de omhelzing van een onbekende ziel. Liefde kan niet leiden tot haat, want vreugde leidt nooit tot pijn. Liefde kent alleen genade en vergeving. Liefde oordeelt niet, liefde is onschuldig. Liefde is niets dan delen en aanvaarden. Liefde kan intiem zijn en toch overal. Als jij Liefde bent, heb ik dezelfde godsdienst.'

Mohamed El Bachiri, een mens met een groot hart. Met diep respect voor zijn levensinstelling heb ik zijn verhaal gelezen. Ik kan het u aanbevelen dit ook te doen. Het verandert uw leven.

Jan van der Krabben

Thema-avonden

Ze komen er weer aan: de thema-avonden vanuit de parochie H. Augustinus.

Een reeks van vijf avonden over vragen die mensen bezighouden. Thema's genomen uit de actualiteit, levensverhalen of levensvragen, steeds gezien in het perspectief van geloof, hoop en liefde.

De avonden staan open voor iedereen, van waar je ook komt, wat je ook denkt, hoe je ook in het leven staat.

Om te beginnen:

9 oktober 2018 – cc Servaes Dinther – 20.00-22.00 uur **Echte vriendschap: een illusie?**

Niemand kan zonder vriendschap. Ook Augustinus kon dat niet. Maar wat is echte vriendschap?

Inleider Ingrid van Neer-Bruggink, werkzaam bij het Augustijns Instituut, gaat aan de hand van teksten van Augustinus dieper op dit onderwerp in. Daarna gaan we samen actief aan de slag met verschillende vragen. Heeft echte vriendschap bepaalde eigenschappen? Wat is de waarde ervan? Komen onze moderne opvattingen over vriendschap nog overeen met die van Augustinus?

Echte vriendschap: een actueel onderwerp bezien door de ogen van Augustinus.

Generaties voor Vrede

Dat is het thema van de Vredesweek 2018 die gehouden wordt van 15 t/m 23 september.

Zoals oorlog geen onderscheid maakt naar leeftijd, maar iederéén raakt, zo kunnen alle generaties zich inzetten voor vrede.

Oudere generaties delen hun verhalen met jongeren, zoals oorlogsherinneringen. Door de komst van vluchtelingen, worden we hier opnieuw mee geconfronteerd en groeit het besef dat vrede niet vanzelfsprekend is. In iedere generatie zijn er altijd mensen die zich verzetten tegen onrecht en die hopen op vrede.

In de vieringen van 22 en 23 september zal met teksten en liederen in alle vieringen van de Augustinusparochie aandacht worden besteed aan de vrede. Dus in Heeswijk zaterdag om 19.00 uur, in Middelrode en Loosbroek op zondag om 09.30 uur en in Dinther om 10.45 uur. Ook de viering van Kinderkerk in Heeswijk om 11.00 uur, een viering voor jonge kinderen, zal in het teken staan van vrede.

Naast het bidden om vrede ben je natuurlijk ook vrij om een gift te doneren aan het vredeswerk van PAX op rekening NL03 TRIO 0390 5150 00.

Onder de Toren...

In gesprek met Joke Roefs - van de Ven, vrijwilligster in de geloofsgemeenschap Loosbroek.

Aan de huiskamertafel in de Dorpsstraat in Loosbroek zit een vitale vrouw die enthousiast vertelt. Joke is getrouwd met Martien, samen hebben ze vier kinderen, drie dochters en een zoon en tien kleinkinderen.

Sinds wanneer Joke vrijwilliger in de parochie is weet ze niet meer maar dat is in ieder geval al heel lang. Zo is ze al meer dan veertig jaar lid van het gemengd koor, waarvan tien jaar als voorzitter. Het gemengd koor zingt twee keer in de maand en heeft op maandag repetitie. Sinds zeven jaar is Joke ook lid van het koor Simul Canto dat een keer per maand zingt. Verder coördineert ze de kerkschoonmaakploeg en helpt daarin ook volop mee. Ze vertelt dat dit altijd heel gezellig is. Omdat Loosbroek een hechte gemeenschap is kent men iedereen wat ook tot uiting komt in het vrijwilligerswerk voor de parochie. Daarnaast is Joke ook lid van de bloemsiergroep en ook regelt ze de organist en dirigent bij jubileumdiensten en uitvaarten. Samen met haar man hebben ze tien jaar met vrijwilligers het fietsengebeuren aan huis gehad, Martien was de verkoper en daarnaast deed Joke de PR via Marktplaats.

Op de vraag of ze naast het vrijwilligerswerk voor de geloofsgemeenschap nog hobby's heeft, geeft ze aan dat ze graag tuiniert. En de tuin ligt er inderdaad prachtig bij. De tien kleinkinderen brengen de nodige bezigheden met zich mee en ze bezoekt ook elke week haar buurvrouw van 93 jaar die sinds vorig jaar op Laverhof woont.

Joke is een actieve vrouw in de geloofsgemeenschap van Loosbroek maar wat zeker zo belangrijk is dat ze er met zoveel plezier haar werk doet en er enthousiast over kan vertellen. Hopelijk kan ze nog een tijdje doorgaan met haar vrijwilligerswerk.



Onze jonge acolieten

Heeswijk

Al jarenlang zetten drie jongeren zich voor onze geloofsgemeenschap in als acoliet. Een van hen, Lennert, heeft nu afscheid genomen. De andere twee hopen we nog lang bij ons te houden! Hieronder vertellen ze iets over zichzelf.

Ik ben **Laurens van Os**. Ik ben 17 jaar oud, ik voetbal bij vv Heeswijk en ik zit in de zesde klas van Gymnasium Bernrode hier in Heeswijk.

Ik ben misdienaar vanaf mijn eerste communie. Mijn broer was toen misdienaar en mij leek het ook leuk. Ik doe het nog altijd met veel plezier.

Ik ben **Rens van den Berg** en ben 15 jaar. Ik zit op het Fioretti-college, richting bouw, omdat ik straks metselaar wil worden. Mijn hobby's zijn voetballen bij vv Heeswijk en ik speel trombone bij de koninklijke fanfare Sint Willibrord.

Sinds ik mijn communie heb gedaan ben ik misdienaar. Ik ben destijds misdienaar geworden, omdat ik de kerk en alle gebruiken die daar bij horen erg interessant vond. Nu ben ik acoliet en mag naast het misdienen ook mee de hosties uitdelen. Ik vind het nog steeds interessant en fijn om ergens in te geloven en steun te krijgen van het geloof. Ook ik vind het belangrijk dat de jeugd bij de kerk betrokken blijft, jammer dat dat steeds minder wordt hier in de gemeenschap.

Na een periode van 18 jaar ga ik, **Lennert van der Steen**, afscheid nemen als acoliet en misdienaar in de kerk van Heeswijk.

Achttien jaar is een hele tijd als ik terugkijk op mijn leven van 25 jaar. Dan wordt meteen duidelijk, dat ik begonnen ben na mijn eerste communie. Met de steun van met name Joost ben ik er zo zachtjes aan ingegroeid. Toen ik na verloop van tijd de nachtmis in de St.-Jan mocht dienen vond ik dat een hele eer. Met het volwassen worden heeft er ook een ontwikkeling plaatsgevonden binnen mijn eigen geloof. Ik wilde zelf de misdienen en acoliet worden. Om dicht bij de mensen in de parochie te staan en om regelmatig op de plaats samen te komen waar ik bewust stil wil staan bij mijn geloof. Zoals ieder op zijn levenspad te maken krijgt met kruispunten, zo sta ik daar nu voor: Door mijn studie innovatiewetenschappen aan de TU/e ga ik een half jaar naar Zürich. Een goed moment om een nieuwe weg in te slaan.

Joost, hartelijk dank voor alles dat ik mocht leren en van je meekreeg als bagage voor de toekomst. Voor alle parochianen, het allerbeste en tot ziens.

Even voorstellen: Isabel van Baal

Beste mensen,

Na het mooie en warme welkom in het voorwoord van de vicevoorzitter, mag ik mij aan u voorstellen.

Allereerst wil ik u complimenten geven over de gevolgde sollicitatieprocedure. Het sprak mij aan hoe jullie samen de vacature, de gesprekken hebben opgepakt en uiteindelijk tot een besluit zijn gekomen. Dit laat iets zien van jullie parochie. En ik mag nu zeggen: onze parochie!

Waarschijnlijk zijn jullie nieuwsgierig naar mij, maar ik ben ook erg benieuwd naar jullie. Wie zijn de mensen van de dorpen Berlicum/Middelrode, Dinther, Heeswijk en Loosbroek?

Door een aantal dorpen ben ik heen gereden. De natuur ziet er mooi uit, maar ik ben vooral benieuwd naar u, naar jou. Ik hoop u/je in de komende tijd te ontmoeten en kennis te maken.

Mijn naam is Isabel van Baal en ik woon in Zetten, een mooi dorp in de Betuwe. Ik studeerde in Tilburg en sinds 2015 ben ik aan het werk als pastoraal werker.

Voor die tijd werkte ik tijdens mijn theologiestudie als begeleidster in de gehandicaptenzorg. De afgelopen jaren heb ik gewerkt in de parochie HH Cosmas en Damianus in Groesbeek. Bovendien was ik geestelijk verzorger in de gehandicaptenzorg bij de organisatie 's Heeren Loo in Wekerom.

Ik kom uit een gezin met drie zussen. In mijn vrije tijd ben ik graag in het gezelschap van mijn twee zussen en ga ik om met vrienden en vriendinnen. Als het kan ga ik twee keer in de week fitnessen, maar het liefst speel ik tafeltennis.

Samen met u hoop ik te werken aan onze geloofsgemeenschap, waarin we oog hebben voor elkaar en de liefde van God mogen ontvangen en doorgeven.

De eerste maand zullen het pastoraal team en het bestuur gebruiken om mij in te werken. Ik zal dan kennis maken met een aantal mensen, maar iedereen in één maand ontmoeten lijkt onmogelijk.

Voorop staat dat ik graag kennis met u wil maken.

Tot ziens!

Hartelijke groeten,
Isabel van Baal



Welkom aan Isabel van Baal

Per 1 september is Isabel van Baal pastoraal werker in de parochie H. Augustinus. De parochianen willen haar welkom heten op zaterdag 29 september in de dienst van 19.00 uur in de kerk van Heeswijk. Aansluitend is er gelegenheid om samen een kopje koffie te drinken. Komt u ook?

Geloven Nu!

In heel Nederland zijn groepen bezig met het project Geloven nu! Mensen van vandaag met al hun wel en wee spreken met elkaar over wat hen bezighoudt en lezen samen een verhaal uit de christelijke traditie.

Onze groep bestaat uit jonge ouders. Hun wel en wee wisselen ze met elkaar uit én ze vinden het boeiend om hun ervaringen te plaatsen binnen de wijsheidstraditie van het christendom met alle waarden en normen.

Ervaring leert dat iedere avond een ontdekkingsreis is. De avond is een keer per maand, meestal de tweede maandag van de maand.

Inlichtingen en opgave: pastor Joost Jansen, 06-50564738

Verder bouwen in vertrouwen

Heeswijk

Onder dit thema vond op 24 mei in het Willibrordcentrum in Heeswijk een bijeenkomst plaats van en voor de parochianen van de oude Heeswijkse parochie.

Nadat Rob Cremers de leden van de locatieraad had geïntroduceerd, was het woord aan Sandra Franken, de vice-voorzitter van het parochiebestuur. Zij introduceerde de leden van het nieuwe parochiebestuur. Vervolgens stond zij stil bij het feit dat steeds minder priesters beschikbaar zijn voor het werk binnen de parochie. Steeds meer werk zullen wij zelf moeten gaan doen. Vandaar dat gekozen is voor het samenstellen van een pastoraal team, waarin ook enkele leden van de oude pastoraatsgroep zijn opgenomen.

Vervolgens nam Jeanette Dekker de presentatie van de avond over. Na een introductiespel kregen de aanwezigen per tafeltje een stelling voorgelegd. Over die stellingen werd vervolgens druk gediscussieerd.

Interessant was de vraag of het pastorale team nog vertrouwen heeft in de toekomst. Sandra Franken kon dat volmondig beamen. Na de fusie is er een nieuwe manier van werken gezocht in de vorm van één pastoraal team. De rol van vrijwilligers wordt daarin alleen maar belangrijker. Op deze manier worden de verschillende verantwoordelijkheden meer gedeeld door gewijden en leken. Er is een beleidsplan gemaakt en daarin ligt de nadruk op de jongeren en presentiepastoraat.

Op vragen over de toekomst van het kerkgebouw kon niet veel meer worden gezegd dan dat er verkennende gesprekken gaande zijn over een mogelijke herbestemming, maar dat alle betrokkenen hebben afgesproken om daarover voorlopig verder nog niets te zeggen. Ook werd gevraagd naar de besteding van de kerkbijdrage. Uitgelegd werd dat die niet alleen bestemd is voor het onderhoud van de gebouwen, maar (met name) ook om te voorzien in de salarissen die de parochie verschuldigd is aan de priesters en pastoraal werker. Ook de algemene kosten (zoals verzekeringen, verwarming en stroom) moeten meer dan vroeger uit de kerkbijdragen worden betaald, omdat de inkomsten uit collectes steeds verder teruglopen.

Tot slot hield John van Tartwijk nog een hartstochtelijk pleidooi voor het behoud van een eigen ruimte om bijeen te komen voor vieringen.

Deze avond heeft ons geleerd dat de geloofsgemeenschap in Heeswijk nog springlevend is. Wij hopen dat de betoonde bereidheid om zich in te zetten voor de parochie ook waargemaakt gaat worden. Iets voor u, meld u dan aan bij Mia van Doorn of Rob Cremers, of loop op woensdagavond eens binnen in het parochiebureau.

Gesnuffeld in de TVgids...

... naar programma's, die met geloven en de diepere waarden in het leven te maken hebben:

- * Ik mis je
- * Nederland zingt
- * Jacobine op zondag
- * Andries
- * De verwondering
- * Eucharistieviering
- * Met hart en ziel
- * Van harte
- * De kapel
- * Geloofsgesprek
- * Kruispunt



Doopvoorbereiding

In onze parochie vinden regelmatig voorbereidingsavonden plaats voor ouders die hun kind willen laten dopen. Dit zijn gezamenlijke – parochiebrede – bijeenkomsten. De locatie van samenkomen is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Aanmelden hiervoor is noodzakelijk.

Ouders die plannen hebben om hun kindje te laten dopen in september, oktober, november of december kunnen contact opnemen met de secretariaten van elke locatie of via het centrale parochiesecretariaat.

Als u zich aangemeld heeft zal er contact met u worden opgenomen over de datum in september, wanneer de gezamenlijke voorbereiding plaats vindt.



Overzicht vieringen Parochie Heilige Augustinus

za 08 sept	Berlerode	15.00 uur	Geen viering
	Heeswijk	19.00 uur	Eucharistieviering
zo 09 sept	Berlicum/Middelrode	10.00 uur	Woord- en Communieviering / Ziekenzondag
	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering / Ziekenzondag
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering / Gildemis
za 15 sept	Berlerode	15.00 uur	Woord- en Communieviering
	Heeswijk	19.00 uur	Woord- en Communieviering
zo 16 sept	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering / met het gilde
	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
za 22 sept	Berlerode	15.00 uur	Eucharistieviering
Vredesweek	Heeswijk	19.00 uur	Eucharistieviering
zo 23 sept	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Woord- en Communieviering
Vredesweek	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
	Heeswijk	11.00 uur	Kinderkerk
za 29 sept	Berlerode	15.00 uur	Eucharistieviering
	Heeswijk	19.00 uur	Parochiële welkomstviering met pastoraal werker Isabel van Baal
zo 30 sept	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Geen viering
	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
do 04 okt	Loosbroek	19.00 uur	Rozenkrans
vrij 05 okt	Heeswijk	19.00 uur	Rozenkrans
za 06 okt	Berlerode	15.00 uur	Eucharistieviering
	Heeswijk	19.00 uur	Eucharistieviering
zo 07 okt	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering
	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering
	Dinther	10.45 uur	Woord- en Communieviering
ma 08 okt	Berlicum/Middelrode	19.00 uur	Rozenkrans / in De Rots
vrij 12 okt	Heeswijk	19.00 uur	Rozenkrans
za 13 okt	Berlerode	15.00 uur	Woord- en Communieviering
	Heeswijk	19.00 uur	Eucharistieviering
zo 14 okt	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Woord- en Communieviering
	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
ma 15 okt	Berlicum/Middelrode	19.00 uur	Rozenkrans / in De Rots
vrij 19 okt	Heeswijk	19.00 uur	Rozenkrans
za 20 okt	Berlerode	15.00 uur	Woord- en Communieviering
	Heeswijk	19.00 uur	Woord- en Communieviering / Collecte Wereldmissiedag
zo 21 okt	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Woord- en Communieviering
	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering / Collecte Wereldmissiedag
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering / Collecte Wereldmissiedag
ma 22 okt	Berlicum/Middelrode	19.00 uur	Rozenkrans / in De Rots
vrij 26 okt	Heeswijk	19.00 uur	Rozenkrans



za 27 okt	Berlerode	15.00 uur	Eucharistieviering
	Heeswijk	19.00 uur	Eucharistieviering
zo 28 okt	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering
	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
ma 29 okt	Berlicum/Middelrode	19.00 uur	Rozenkrans / in De Rots
do 01 nov	Berlicum/Middelrode	19.00 uur	Eucharistieviering / Allerheiligen-Allerzielen
	Heeswijk	19.00 uur	Woord- en Communieviering / Allerheiligen-Allerzielen
vrij 02 nov	Dinther	19.00 uur	Eucharistieviering / Allerheiligen-Allerzielen
za 03 nov	Berlerode	15.00 uur	Eucharistieviering
	Heeswijk	19.00 uur	Woord- en Communieviering
zo 04 nov	Heeswijk	09.00 uur	Eucharistieviering / Gildemis
	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering
	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering / Allerheiligen-Allerzielen
	Dinther	10.45 uur	Woord- en Communieviering
za 10 nov	Berlerode	15.00 uur	Woord- en Communieviering
	Heeswijk	19.00 uur	Eucharistieviering
zo 11 nov	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Woord- en Communieviering
	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
za 17 nov	Berlerode	15.00 uur	Woord- en Communieviering
	Heeswijk	19.00 uur	Woord- en Communieviering
zo 18 nov	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Woord- en Communieviering
	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
za 24 nov	Berlerode	15.00 uur	Eucharistieviering
	Heeswijk	19.00 uur	Eucharistieviering
zo 25 nov	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering
	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering
	Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering
za 01 dec	Berlerode	15.00 uur	Eucharistieviering
1e Advent	Heeswijk	19.00 uur	Eucharistieviering
zo 02 dec	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering
1e Advent	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering
	Dinther	10.45 uur	Woord- en Communieviering
	Heeswijk	11.00 uur	Kinderkerk



Wij willen u erop attenderen dat wijzigingen altijd mogelijk blijven. U kunt de meest recente gegevens in de Brug bij de kerkberichten vinden, evenals op de website bij de agenda.

Vervoer voor kerkbezoek in Middelrode

Graag attenderen we Berlicumse parochianen er op dat er, als zij in Middelrode een viering willen bijwonen maar met vervoersproblemen zitten, een beroep kan worden gedaan op autovervoer door medeparochianen. Een aantal parochianen heeft zich inmiddels aangemeld om te zorgen voor vervoer. Schroom niet u te melden als u wilt dat wij voor u vervoer regelen. Aanmelden kan bij het parochiesecretariaat 073-5031215 of per e-mail berlicummiddelrode@parochieheiligeaugustinus.nl



Amnesty - Bloggen

Je stem te laten horen op internet brengt sommige bloggers ver. De Udense Nikkie de Jager is bijvoorbeeld een bekende visagiste en ze is door haar online make-up tutorials in Hollywood geweest. De blogger Anna Nooshin schrijft over mode, verschijnt regelmatig op tv en heeft meegedaan aan Expeditie Robinson.

Kritiek

Mehman Huseynov blogt over mensenrechten. Hij is journalist, activist en blogger in Azerbeidzjan. Zijn kritische stem over corruptiepraktijken en schendingen van mensenrechten bracht hem op het politiebureau, waar hij werd gemarteld. Nadat hij dit publiekelijk vertelde en een klacht indiende, werd hij veroordeeld tot twee jaar cel. De Berlicumse groep van Amnesty International schrijft nu voor Mehman, met een oproep om hem onmiddellijk vrij te laten.

Brieven

Amnesty maakt zich ruim vijftig jaar sterk voor politieke gevangenen en vluchtelingen en tegen de doodstraf en schending van de mensenrechten door overheden en bedrijven. Dit doen ze onder andere door brieven te schrijven en in Berlicum schrijven een aantal mensen elke twee maanden brieven om te helpen onschuldige mensen vrij te laten. Dat dit werkt, bewijzen de mensen die jaarlijks door deze schrijfacties werden vrijgelaten, 600 mensen bijvoorbeeld in 2016.

Onterecht opgepakt

Ook schrijft de Berlicumse groep voor advocate Sirikan Charoensiri, die een Thaise mensenrechtenverdediger is. Ze riskeert een celstraf van 15 jaar en werd opgepakt nadat ze sprak bij de VN over de situatie in haar land. Ze wordt vervolgd doordat ze aanwezig was bij een protest tegen de militaire macht in Thailand waar ze juridische hulp aan studenten wilde geven.

Heropvoedingskampen

In China verdween studente Guligeina Tashimaimaiti, ze studeert in Maleisië en werd waarschijnlijk opgepakt na een familiebezoek in China. Ze is van origine Oeigoers, wat een minderheidsgroep in China is.

Sinds voorjaar 2017 pakt China massaal Oeigoeren op en geeft ze lange gevangenisstraffen of plaatst ze in heropvoedingskampen. Ook voor Guligeina schrijft de Berlicumse Amnesty groep deze keer.

Helpen van onschuldigen

Wil je ook onschuldige mensen helpen? Geef dan wat van je tijd om brieven te schrijven. Het hoeft maar eens per twee maanden en het kost je een kwartiertje. Doe mee met de lokale groep van Amnesty International. Neem hiervoor contact op met Annelie Smits, 073-8500560 en mail: anneliesmits@hotmail.com.

Wereldmissiemaand voor Ethiopië

God is ons een toevlucht en een sterkte

Onder dit motto uit psalm 46 voert Missio in 2018 campagne voor de Wereldmissiemaand. Deze zin is een bron van kracht voor christenen wereldwijd. In Ethiopië, maar ook in Nederland.

Katholieke minderheid

Ethiopië heeft een rijke cultuur, maar is nog steeds een van de armste landen ter wereld. De Rooms-katholieke Kerk is ondanks haar kleine omvang van 0,7 procent van de bevolking zeer actief. Zij zet zich in voor scholing, zorg voor de armen en hulp aan vluchtelingen.

Steun voor koffieboeren

Ethiopië is de grootste koffieproducent van Afrika. In de regio Kaffa zijn de Menjas van de koffieverbouw afhankelijk. Deze bevolkingsgroep is erg klein, is arm en wordt gediscrimineerd. Vanuit hun gemeenschap in Wush Wush hebben de "Kleine Zusters van Jezus" zich het lot van de Menjas aangetrokken en proberen ze hun situatie te verbeteren.

Opvang van vluchtelingen

Ethiopië neemt na Oeganda het grootste aantal vluchtelingen op, ongeveer 900.000 mensen. In Gambella wonen vooral voor de oorlog gevluchte mensen uit Zuid-Soedan. De priesters, zusters en catechisten die hier leven, gaan naar de vluchtelingenkampen, delen het armoedige leven en bemiddelen tussen vijandige etnische groepen.

Missiezondag

Missiezondag is juist het feest van solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Geef daarom ook in onze kerken tijdens de collecte op Missiezondag op 20/21 oktober.

Of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Wereldmissiedag voor de kinderen

Begin oktober wordt in Loosbroek door de basisschool extra aandacht besteed aan de wereldmissiedag voor de kinderen.

Meer informatie:

www.missio.nl en www.parochieheiligeaugustinus.nl



Berlicum - Middelrode

Sacramentskerk, Driezeeg 38, 5258 LE Middelrode
Parochiecentrum De Rots, Kerkwijk 44a, 5258 KC, Berlicum
Secretariaat bereikbaar elke werkdag van 09.30 tot 11.30 uur
Mailadres: berlicummiddelrode@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 073-5031215
In geval van nood 24 uur per dag bereikbaar via 073-5031215

Voor wie de klokken luidden...

Door het doopsel zijn in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

24 juni Fleur Schouten
01 juli Owen van Beurden
08 juli Fez van den Akker
15 juli Sem van Dal

Door de dood hebben we afscheid genomen van:

17 mei	Nettie Verheijen - Reijnders	95 jaar
24 juni	Dien van der Doelen - van Boxtel	96 jaar
25 juni	Rien Hoezen	81 jaar
04 juli	Maria de Hommel - van der Aa	75 jaar
08 juli	Antoon van Boven	74 jaar
28 juli	Maria van Ewijk - Potters	82 jaar
30 juli	Ad Jagers	78 jaar
31 juli	Miet van Uden - Dollevoet	87 jaar

Dorpsplein Middelrode

Na tien jaar van plannen maken en ontwikkelen, veel praten en overleggen, gaat eindelijk de schop in de grond om het dorpsplein in Middelrode te realiseren.

Dit bewonersinitiatief is in samenwerking met gemeente Sint Michielsgestel, het kerkbestuur en de Moerkoal tot stand gekomen en is er een plan ontwikkeld waardoor de ruimte tussen Moerkoal, kerk en Driezeeg een groot plein wordt.

De grote rode beukenboom blijft staan en daaromheen komt een boombank, deze wordt gemaakt door enkele vrijwilligers van de Moerkoal. Ook de containers worden verplaatst. Voor enkele bomen is een kapvergunning afgegeven zodat de parkeerplaats ook in het gehele plan meegenomen kan worden.

De planning is de werkzaamheden in de week van 13 augustus te beginnen en dat de werkzaamheden rond 14 oktober van dit jaar worden afgerond. In de weken waarin gewerkt wordt aan het plein zal er soms overlast zijn, bijvoorbeeld tijdens kerkdiensten. Maar hopelijk kunnen we in het volgende parochieblad laten zien hoe het geworden is.

Ziekenzondag

Op zondag 9 september om 10.00 uur vieren we de ziekenzondag in de Sacramentskerk in Middelrode.

De geloofsgemeenschap Sint Norbertus wil op deze dag, de dialoog tussen de zieke en de gezonde mensen extra bevorderen. Zij doet dit onder andere tijdens het samen vieren in een woord- en communiedienst en met koffie en een gezellig samenzijn na afloop van de viering.

De parochiële bezoekgroep Berlicum / Middelrode stelt de viering samen en tekent voor de organisatie van deze dag. Het geheel wordt ondersteund door Stichting Welzijn Ouderen, de Zonnebloem en Bres.

Aansluitend aan de viering is er tot 13.00 uur koffie in De Moerkoal, waar iedereen voor uitgenodigd wordt en is er gelegenheid tot ontmoeting.

Het thema van deze viering is: "Handen heb je om te geven". Het thema van vandaag is ontleend aan het evangelie van Marcus 7, 31-17, waarin Jezus ons laat zien dat iedereen voor Hem even belangrijk is en daarom strekt hij ook zijn helende handen naar hen uit die in hem geloven. Daadwerkelijk de zieken met open handen ontvangen en hen genezen is een voorbeeld van Hem hoe wij kunnen leven. Wij zijn samen (ziek en gezond, arm en rijk) als we in vol vertrouwen onze handen openen en ons inzetten voor de kwetsbare medemens. In deze viering staan wij met open handen voor Hem en vragen Zijn hulp om ons open te stellen voor de zwakke en kwetsbare mens in onze geloofsgemeenschap. Wij nodigen iedereen uit zieken én gezonden, om deze bijzondere dag bij te wonen





Dinther

Sint Servatiuskerk, St Servatiusstraat 1, 5473 GA Dinther
Parochiespreekuur in cc Servaes, Raadhuisplein 24
elke dinsdag 19.00 tot 20.00 uur
Mailadres: dinther@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 06-24370625
In geval van nood: Pastor Joost Jansen: 06-50564738

Gedoopt is

1 juli 2018 Tim Hermans

Welkom in onze geloofsgemeenschap.

Gehuwd zijn

23 juni 2018 Alexander Nelissen en Sarma Manurung

Wij wensen jullie een mooie toekomst.

Wij namen afscheid van

18-05-2018 Ad Driessen 81 jaar

30-05-2018 Berta Smits-Westelaken 88 jaar

18-06-2018 Frits Evers 69 jaar

04-07-2018 Marie Langenhuizen-van Zutphen 95 jaar

29-07-2018 Lena Verkuijlen-van Kessel 91 jaar

31-07-2018 Anna van den Heuvel-Dortmans 91 jaar

11-08-2018 Piet Jacobs 78 jaar

Mogen zij voortleven in vrede en geluk bij God.

Locatieraad

De Locatieraad Dinther vergadert op 11 september en 13 november om 20.15 uur in cc Servaes. Parochianen zijn altijd welkom voor vragen en de nodige input of gewoon om geïnformeerd te blijven.

Het jaarverslag over 2017 is gereed. Vraag er gerust naar bij onze secretaris Kees Kuijpers of via het secretariaat.

Geslaagd tuinfeest

Op zondag 8 juli was er in de Ontmoetingstuin van Dinther achter cc Servaes het jaarlijkse tuinfeest. Velen ontmoetten elkaar in een gezellige, geanimeerde sfeer. Lokaal talent toonde met contrabas, koorzang, solozang en ballet hun kwaliteiten op het podium. Wim Smits maakte een ronde met zijn accordeon. Men kon de toren van de St. Servatiuskerk beklimmen. Voor de kleinsten was er een luchtkussen en de grote zandbak van de Ontmoetingstuin. Traditiegetrouw bakten de dames van het 'pannenkoekenteam' lekkere pannenkoeken en Rob Juijn had heerlijke verse worstjes op de barbecue. CC Servaes verzorgde de bar.

Wij bedanken de organisatie en alle medewerkers.

Zin om volgend jaar mee te doen?

Mail gerust naar organisatieontmoetingstuin@gmail.com.

Vrijwilligersavond

Beste vrijwilliger,

Ook jij zet voor onze geloofsgemeenschap steeds je beste beentje voor. Wij zijn erg blij met jou.

Een parochie zonder vrijwilligers is immers ondenkbaar. De Locatieraad van de Geloofsgemeenschap Dinther nodigt je uit om samen met al die andere vrijwilligers bij elkaar te komen om een gezellige avond bij te wonen op **zaterdag 20 oktober 2018 om 20.00 uur in cc Servaes**.

Na een lekker kopje koffie of thee worden de aanwezigen kort bijgepraat over het reilen en zeilen van onze eigen geloofsgemeenschap binnen de H. Augustinusparochie. Dan is er tijd voor gezelligheid.

Je kunt je buigen over de quizvragen.

Je kunt meedoen aan een loterij.

En dan kun je misschien wel met een prijsje naar huis.

Dat alles onder het genot van een drankje en een hapje.

Ook is er volop gelegenheid om met elkaar te buurten.

Het wordt vast weer een genoeglijke avond.

Met hartelijke groet en tot ziens,

Locatieraad geloofsgemeenschap Dinther.

Aanmelden is niet nodig. Je partner (indien van toepassing) is natuurlijk ook van harte welkom.



Eucharistieviering vrijwilligers

Gedurende vele jaren hebben heel veel vrijwilligers hun beste krachten gegeven aan onze parochie. Omdat er op zaterdag geen viering meer is gedenken we in de **viering van zondag 21 oktober om 10.45 uur** alle vrijwilligers, die ons afgelopen jaren ontvallen zijn.



Heeswijk

H. Willibrorduskerk, Hoofdstraat 80, 5473 AS Heeswijk
Parochiespreekuur elke woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur
Mailadres: heeswijk@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 0413-291315 of 0413-296341
In geval van nood: 06-50564738, bgg: Abdij van Berne: 0413-299299
Lichtpunt:heeswijkkl@parochieheiligeaugustinus.nl/ t.a.v.lichtpunt

Lief en Leed

Overleden:

21 juni 2018 Arno van der Pas 58 jaar

27 juli 2018 Jo van Padua - Swinkels 80 jaar

Huwelijksjubileum:

Bert en An v.d. Berg - Voets 60 jaar getrouwd

Nieuwe misdienaars gezocht!

Heb jij je Eerste Communie al gedaan?

Vond je het ook leuk om mee te helpen met misdienen?

Dat komt goed uit, want we zijn op zoek naar nieuwe misdienaars!

Als misdienaar word je de eerste tijd geholpen om het goed te leren. Daarna, als je het zelf goed kunt, mag je het alleen doen. Of misschien vind je het wel leuker om het samen te doen met je vriendje of vriendinnetje?

Als misdienaar help je in de vieringen op zaterdag om 19.00 uur in de kerk van Heeswijk. Soms mag je ook helpen bij een bijzonder feest als Kerstmis.

Je bent ongeveer één keer in de 6 weken aan de beurt.

Je ouders kunnen jou opgeven bij Jeannette Dekker.

j.dekkerhome@home.nl / 0413293223

Willibrord

7 november Willibrordzondag

Willibrord is van Angelsaksische afkomst. Zijn naam betekent "onder de bescherming van de hoogste God". Hij werd geboren in Engeland in het jaar 658. Als 7-jarige werd hij door zijn ouders naar het benedictijnenklooster van Ripon gebracht. Daar genoot hij onderwijs van de heilige Wilfried.

Willibrord vertrok op 20-jarige leeftijd naar Ierland waar hij in het klooster van Rathmelsigi ging wonen. Na zijn priesterwijding trok Willibrord samen met elf gezellen in 690 de Noordzee over om de Friezen te bekeren.

In de herfst arriveerden de missionarissen in Katwijk aan Zee. Van daaruit volgde Willibrord de Rijn naar Wijk bij Duurstede en vond daar Pepijn II, hofmeier van de Frankische koning Clovis II, die eerder de oorlog had gewonnen van de heidense Friezenkoning Radboud. Onder bescherming van Pepijn was Willibrord in staat om het evangelie aan de heidenen te verkondigen.



Willibrord wilde niet op eigen gezag missioneren maar op dat van de paus. Hij reisde naar Rome, waar Paus Sergius I hem zijn zegen en steun verleende. De paus wijdde Willibrord in 695 te Rome tot aartsbisschop van de Friezen. Zijn bisschopszetel vestigde Willibrord in Utrecht alwaar hij een kerk bouwde die hij toewijdde aan de Heilige Verlosser.

Willibrord profiteerde bij zijn verkondiging van de steun van de Frankische adel. Van edelvrouw Irmana van Ohren kreeg hij villa Echternach in Luxemburg, waarvan hij een abdij maakte. Echternach werd het kloppende hart van de missie onder de Friezen.

Na de dood van de Frankische koning Pepijn II in 714 was het voor Willibrord niet meer mogelijk zijn verkondiging voort te zetten in de noordelijke streken.

Radboud, de heidense Fries, heroverde al plunderend een groot gebied op de Franken. Nadat koning Karel Martel in 715 Radboud verslagen had, vertrok Willibrord samen met de heilige Bonifatius naar het Noorden. Hij zou zelfs in Denemarken zijn geweest.

Sint Willibrord heeft als titel 'Apostel der Friezen'. Hij stichtte vele kerken, kloosters en vestingen en legde een stevig fundament voor de opbouw van de Kerk in de Lage Landen en Duitsland. Op 7 november 739 stierf Willibrord in de abdij van Echternach. Daar ligt hij ook begraven. Paus Pius XII riep hem in 1939 uit tot patroon van de Nederlandse Kerkprovincie.



Loosbroek

Sint Antoniuskerk, Dorpsstraat 51, 5472 PJ Loosbroek
Parochiespreekuur elke donderdag van 18.30 tot 19.30 uur
Mailadres: loosbroek@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 0413-229345
In geval van nood: 0413-229345

Overleden:

20 juni Jouke Ruigrok 17 jaar

Terugblik Donatusviering

De Donatusbedevaart op 1 juli was een mooi geheel. De kerk zat vol. Het gildekoor van het St. Barbaragilde uit Dinther had prachtig gezongen. De liederen pasten heel goed bij het thema over de natuur en het omgaan ermee. Een keurig uitgevoerd nieuw Misboekje zorgde voor een eigentijdse uitwerking van het thema in woord en gebed. Joost Jansen onderstreepte dit alles met een mooie overweging over rampen, die ook ons ten deel kunnen vallen en hoe daar mee om te gaan. Na de viering was er in de parochietuin een mooie vendelgroet. En fijn in de schaduw zittend, kon iedereen daar genieten van koffie/thee met cake, die enkele dames zelf gebakken hadden.

“Loosbroek draait door”

vrijdag 12 oktober

De werkgroep “spiritualiteit in deze tijd” heeft opnieuw een interessant thema bedacht: “Militaire missies en immigratie; verbanden en oplossingen”.

Eli van Beekveld gaat deze avond aan de hand van een aantal stellingen in gesprek met Rick Dekkers, die veel ervaring heeft met militaire missies, met John Davies, specialist voor Bernheze t.a.v. immigratie en met Jos Heijmans, die als burgemeester van Weert een heel eigen koers volgt t.a.v. immigratie en opvang van asielzoekers.

Het geheel wordt muzikaal omlijst door de bijzondere groep Bluezy. En er is een bijpassende powerpoint-presentatie.

Inloop vanaf 19.30 uur met muziek van Bluezy. Om 20.30 uur is de opening door presentatrice Rijan Vinkhuizen. Om 22.00 uur is de afsluiting. Daarna is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en een drankje.



Werkgroep bloemsieren

De 29 dames van deze werkgroep zorgen, dat er elke viering op en voor het altaar en in de Mariakapel een bloemstuk(je) staat. Bij een feestelijke viering of op hoogtijdagen is het wat uitbundiger en kleurrijker. Elke week hebben 2 dames de beurt (op de foto zijn dat Nellie Lunenburg en Clair de Groot) en met hoogtijdagen 4 dames. Tijdens de vasten en de advent wordt er niet gesierd.

In de zomer en herfst tot het vriest, kunnen de bloemen, vooral dahlia's en hortensia's in de parochietuin worden gesneden. Soms bieden parochianen aan om in hun tuin bloemen te komen halen.

Contactpersoon van deze werkgroep is Riet Bronts.



Nieuwe dirigente voor koor Servanto

De laatste 5 jaar heeft het koor onder de enthousiaste leiding van Greet Strijker gezongen.

Na de zomervakantie wordt Lieke Beirnaert de nieuwe dirigente. Zij is al dirigente van 3 kinderkoren en is tevens klassiek zangeres en zangdocent van beroep. Ze heeft klassieke zang gestudeerd aan het Conservatorium in Tilburg. Ze is 32 jaar en woont in Megen.



Ontdek jouw talent met Sjors Creatief bij jeugdchoor De Vrolijke Noot

Sjors Sportief & Sjors Creatief lieten vorig schooljaar al veel basisschoolkinderen kennismaken met diverse sportieve en culturele activiteiten in hun gemeente. Alle kinderen uit het basisonderwijs ontvangen aan het begin van het nieuwe schooljaar het Sjorsboekje en mogen één (of meerdere) cursussen uitkiezen.

Lieke Beirnaert, dirigente van jeugdchoor De Vrolijke Noot, biedt via Sjors Creatief drie gratis proefflessen aan op 5, 12 en 19 september. Het koor repeteert elke woensdag van 18.30 uur - 19.30 uur in het Willibrordcentrum in Heeswijk.

Probeer eens iets anders dan je al doet en schrijf je in voor de drie proefflessen bij ons jeugdchoor.

Hier leer je van professioneel zangeres Lieke niet alleen goed zingen maar ook de verschillende muzieknoten en ritmes. Plezier in zingen staat hierbij natuurlijk voorop!

Woon jij in Berlicum of Middelrode maar staan de proefflessen niet in het Sjorsboekje?

Dan kun je je toch hiervoor inschrijven via de website van Sjors Sportief/Creatief.

Of bij Jeannette Dekker: j.dekkerhome@home.nl



Kinderkerk

In de Kinderkerk komen jonge ouders met hun kinderen (vanaf 3 jaar) samen voor een korte viering in de kerk. Steeds is er een ander thema. Er wordt een verhaal verteld uit de Kinderbijbel en er is een doe-activiteit die het verhaal extra kleur geeft. De terugkerende liedjes, gebedjes en symboliek geven de kinderen al snel een vertrouwd gevoel. Na de viering is er nog een gezellig samenzijn met koffie, thee en ranja.

Voor vragen kunt u bellen naar de pastoraal-assistente Jeannette Dekker 0413 - 293223

De vieringen van Kinderkerk zijn er weer op de volgende data:

23 september	Vrede
02 december	Advent
25 december	Kerstmis
24 februari	
21 april	Pasen

02 juni

Steeds op zondag om 11.00 uur in de Willibrorduskerk in Heeswijk.



Herfst

Het regent eikels en kastanjes
kijk ze vliegen in het rond
hier en daar strooien de bomen
beukenootjes op de grond
Je ziet de paddenstoelen groeien
blaadjes worden geel of bruin
ganzen vliegen naar het zuiden
en 't wordt steeds kouder in de tuin
Een boom verliest zijn laatste blaadjes
de koeien blijven in de stal
het is of alles wil vertellen
dat het winter worden zal



Heeswijk - Meerstraat - Wegkapel



Dinther - Den Dolvert - Heilig Hart



Berlicum - Begraafplaats - Kruiskapel



Loosbroek - Pastorietuin - Mariakapel