



Parochie Heilige Augustinus

Berlicum/Middelrode Heeswijk-Dinther Loosbroek





Abt Denis Hendrickx neemt afscheid

In 2013 werd Denis Hendrickx o.praem. door de Norbertijnen van de abdij van Berne gekozen tot 71ste abt van Berne. Zes jaar later werd hij herkozen. Bij elke keuze wordt ook de maximale leeftijd vastgesteld. Bij beide keuzes betrof dat 75 jaar. Inmiddels heeft abt Denis die einddatum van 75 jaar bereikt. Officieel zou dat hebben betekend dat hij op 24 mei zou zijn teruggetreden.

Het Generaal Bestuur van de orde in Rome heeft hem gevraagd tot en met 31 augustus aan te blijven. Dat betekent dat hij ook het zesjaarlijkse generaal kapittel – de internationale bestuursvergadering van de orde – nog zal meemaken. Deze bijeenkomst wordt in Praag gehouden eind juli – begin augustus.



Uitleg bij de voorkant

Op de voorkant staat het beeld van Sint Donatus, dat in Loosbroek bij de kerk staat.

Maar wie was eigenlijk Sint Donatus?

Donatus leefde waarschijnlijk in de 2e eeuw na Christus. Hij was een officier in het Romeinse leger, die zich later door een Goddelijk teken tot het Christendom bekeerde en vele weldaden deed. Hij wordt vaak afgebeeld als een officier met een stel bliksemschichten in zijn hand.

Donatus is een heilige en martelaar en wordt in het Rijnland, Nederland en België vereerd als patroon tegen onweer en bliksem.

Hij leefde in een tijd waarin de overheid, de keizer van Rome, een alles overheersende macht uitoefende over zijn onderdanen. Willekeur en onderdrukking waren aan de orde van de dag.

Tegelijk met het terugtreden op 31 augustus wordt de huidige prior automatisch prior-administrator. Het is zijn taak om de lopende zaken te behartigen en nieuwe verkiezingen voor te bereiden.

Omdat invulling van een of andere vorm van 'de dienst van de leiding' in deze tijd geen eenvoudige opgave is, heeft het bestuur van de orde gevraagd om enkele kapittels (ledenvergaderingen) te houden met als centrale vraag hoe er naar de toekomst wordt gekeken en welk leiderschap de voorkeur zou hebben. Half oktober moet dan een definitief besluit genomen worden. De abt-generaal zal begin oktober nog een speciale visitatie houden. Daarin krijgen alle norbertijnen de gelegenheid een eigen standpunt kenbaar te maken.

Op vrijdag 6 september zal abt Denis officieel afscheid nemen. Hem wordt een afscheidsreceptie aangeboden. Voorafgaande daaraan zal onder andere Peter Nissen een toespraak houden rond het centrale thema van de toekomst van het religieuze leven.

Het is de bedoeling dat hij rond die datum ook definitief terugkeert naar Tilburg en daar zijn diensten zal aanbieden voor het parochiepastoraat in de Norbertijnenparochie van Tilburg-Noord met het heiligdom van Peerke Donders en het interreligieus ontmoetingscentrum 'Het Ronde Tafelhuis'.

Bron: Abdij van Berne | Foto: Ramon Mangold



Parochiedag 29 september

Al jaren hebben we in onze Augustinusparochie de gewoonte om het nieuwe pastorale werkjaar te openen met een parochiedag. Die traditie willen we ook dit jaar voortzetten.

Graag willen we alle parochianen daarvoor dan ook uitnodigen op **zondag 29 september** in Middelrode. We beginnen de dag met een eucharistieviering om 10.00 uur in de kerk van Berlicum/Middelrode. In de andere kerken van onze parochie is er die ochtend geen viering. In deze viering zal het pastoresteam

– Frank van Roermund, Isabel van Baal, Guido Dieteren – voorgaan.

Na de viering zullen we elkaar als parochianen van de Augustinusparochie ontmoeten. De vormelingen zullen net als vorig jaar helpen om er een prachtige parochiedag van te maken.

In de Nieuwsbrief, die na de zomervakantie verschijnt, zullen wij u verder informeren over de parochiedag 2024.



Parochie Heilige Augustinus

Maria Magdalena "Apostel van de hoop"

Welk kerkelijk feest vindt u het mooiste feest? Vaak is het antwoord op deze vraag: Kerstmis. Een feest dat tot de verbeelding spreekt, de geboorte van Jezus. Het belangrijkste feest en wat mij betreft ook het mooiste feest in onze kerk is Pasen. Met Pasen vieren we dat het leven sterker is dan de dood. Dat liefde het kwaad overwint. In de viering van de paaswake komen we binnen in een donkere kerk met de brandende paaskaars. Eén lichtje kan uiteindelijk de hele kerk verlichten. Vanuit het licht van de paaskaars geven we elkaar het licht door. Het Licht kan zoveel kracht hebben dat het ons hoop mag geven, als het donker om ons heen voelt.

Dat brengt mij bij een ander feest dat we op 22 juli vieren. Het feest van Maria Magdalena; door paus Franciscus wordt ze ook wel 'de apostel van de hoop' genoemd.

Maria Magdalena was één van de vrouwen rondom Jezus' leven, sterven en verrijzenis. Na de kruisdood van Jezus ging zij naar het graf en was ze, samen met andere vrouwen, de eerste getuige van de verrijzenis van Jezus. Lang is Maria Magdalena neergezet als een zondares of als de vrouw uit wie zeven demonen zijn verdreven. Gelukkig werd Maria Magdalena in de dertiende eeuw door Thomas van Aquino 'herontdekt' en werd het beeld van Maria Magdalena hersteld. De naamdag van Maria Magdalena is 22 juli, haar gedenkdag werd door paus Franciscus op 3 juni 2016 opgewaardeerd naar een feestdag. Er bestaat een rangorde in feesten: Kerstmis en Pasen zijn hoogfeesten en 22 juli - maar ook andere dagen - zijn feestdagen.

Midden in de vakantietijd valt het feest van Maria Magdalena. Wat mij betreft wordt ze met recht 'apostel van de hoop' genoemd; zij was het die het goede nieuws verkondigde aan de leerlingen. Door haar vieren wij vandaag de dag nog steeds de hoogfeesten. Wat mij betreft blijft Pasen het mooiste hoogfeest, maar de dag van Maria Magdalena zou best iets meer aandacht mogen krijgen.

Een fijne zomertijd gewenst.
pastor Isabel

2	Afscheid abt - Nieuws
3	Voorwoord-Inhoudsopgave-Colofon
4	Het Augustinus-pad
5	Parochiebestuur (in opbouw)
6	Nieuws
7	Nieuws
8	Overzicht vieringen v/a 14 juli
9	Overzicht vieringen t/m 3 november
10	Jaarthema - Vraag en antwoord
11	Berlicum/Middelrode
12	Heeswijk-Dinther
13	Loosbroek
14	Diaconie
15	Communie-Vormsel

COLOFON

Redactie:

Marion van den Boom Jozien Klerks
Toos van Boxmeer Jolanda van Schijndel
Ria van Hemmen Els van Sleuwen

Fotografie:

J vd Bosch †, privébezit, Kerkfotografie

Website:

www.parochieheiligaugustinus.nl

Redactieadres:

kopij@parochieheiligaugustinus.nl

Inleverdatum kopij: vóór 27 sept. 2024

Volgende editie: vanaf 25 okt. 2024

Drukker:

Editoo B.V. te Veenendaal

Aan de inhoud wordt de grootst mogelijke zorg besteed, maar de ervaring leert dat fouten nooit helemaal zijn te voorkomen.



Het Augustinus-pad

Pastorale koers 2024 – 2028

De afgelopen maanden heeft het pastoresteam een concepttekst opgesteld voor de pastorale koers in onze Augustinusparochie voor de periode 2024 – 2028.

In de komende periode zal deze concepttekst eerst besproken worden met de pastoraatsgroep en het parochiebestuur. Daarna zal de tekst ook voorgelegd worden aan de locatieraden en andere geïnteresseerde parochianen. Zo wil het beleidsplan heel nadrukkelijk een groeidocument zijn, waarbij alle parochianen aanvullingen kunnen geven. We noemen het dan ook liever een pastorale koers. Beleidsplannen hebben soms te hoge ambities, of ambities die niet gedragen worden door degenen die ze moeten uitvoeren, of ze hebben geen ambitie en beschrijven slechts wat er al gebeurt. Ze zijn te vaag of juist te veel dichtgetimmerd, waardoor ze in een snel veranderende realiteit hun relevantie verliezen. Om dit te voorkomen is deze pastorale koers niet in beton gegoten.

Wij willen alle parochianen uitnodigen om te helpen ons plan af te maken. Niet zozeer door veel tekst aan de pastorale koers toe te voegen, maar door mee te denken en te werken aan de nadere uitwerking van de gedeeltes die wij bewust niet heel concreet hebben ingevuld.

Waarom is een pastorale koers voor onze parochie noodzakelijk?

Een beleidsplan of een koers worden vaak geassocieerd met bedrijven en instellingen die eerst een plan moeten maken alvorens zij geld of goedkeuring kunnen verwerven om hun activiteiten uit te voeren. Onze kerk is toch heel iets anders? Daar zijn de doelen en de behoeften toch wel duidelijk en van alle tijden? Wij denken dat het ook noodzakelijk is om op te schrijven hoe de taken en ambities van de parochianen, het pastoresteam en het parochiebestuur worden uitgevoerd. Zie het als een routekaart die duidelijk maakt welke kant we samen op gaan.

Daarbij is de realisatie van de geformuleerde doelen niet het allerbelangrijkste. We willen ruimte creëren voor de werking van de Heilige Geest en de mogelijkheid om soepel in te spelen op de mogelijkheden van deze tijd. Zo wordt de weg om samen actief en betrokken te zijn op continuering en verdieping van onze relatie met Christus en de gemeenschap het belangrijkste. Oftewel: De weg is het doel!

Tevens dient het voor u als parochiaan en de omgeving van onze parochie als een document waarop men ons op kan aanspreken. Daarbij denken wij aan ons bisdom, maar ook aan organisaties in en buiten ons werkgebied. Deze pastorale koers is opgesteld omdat er vier belangrijke redenen zijn om tot een nieuwe pastorale koers te komen:

1. Het huidige Beleidsplan (Spoorboekje 2022- 2024) loopt af.
2. Er is een echte behoefte aan leiding en perspectief. Deze zullen in eerste instantie aangegeven dienen te worden vanuit het pastoresteam om vervolgens verder ingekleurd te worden door pastoraatsgroep, parochiebestuur en overige parochianen.
3. Hoewel de parochie zes jaar geleden gefuseerd is, verloopt de weg naar één Augustinusparochie niet vanzelf.
4. De krimp in de parochie vraagt om een nieuwe oriëntatie.

De essentie van deze pastorale koers is dat het niet áf is, omdat wij u als parochiaan van onze parochie willen uitnodigen om het nader inhoud te geven. Dat kan door bestaande initiatieven uit te bouwen of door iets nieuws.

Loopt u dit Augustinus-pad met ons mee?

Parochiebestuur (in opbouw)

Als nieuw parochiebestuur willen we ons graag voorstellen. Met als ingangsdatum van 6 juni 2024 – het feest van de heilige Norbertus, de stichter van de norbertijnen – zijn de volgende drie personen voorgedragen aan bisschop De Korte van 's-Hertogenbosch.

Als parochie zijn wij blij dat zij bestuurlijk de schouders onder onze parochie willen zetten. Ze stellen zichzelf voor:



Clemens Regout

Secretaris



Christa Neefjes

Penningmeester

Sinds 2021 woon ik in Middelrode met echtgenote Birgit. We hebben drie uithuizige kinderen. Hiervóór hebben we 24 jaar in Baarn gewoond.

Geboren in 1953, opgegroeid in Bloemendaal, gymnasium (kostschool) in Zeist. Studie rechten in Leiden en daarna 35 jaar werkzaam, achtereenvolgens als advocaat, bedrijfsjurist en directiesecretaris. In 2015 gestopt. Ik houd me sindsdien bezig met heerlijk niets doen en met het bestuur van stichtingen in de sfeer van charitas, cultureel erfgoed en familie.

Christa Neefjes in vijftig woorden:

61 jaar, getrouwd met Jan, woont twee jaar in Heeswijk-Dinther, zes (schoon)kinderen en zes kleinkinderen, geboren in Zaandam, werkzaam (geweest) als assistent-accountant, boekhouder, raadslid, secretaris (ccServaes) en penningmeester, diaken, vrijwilliger in de Abdijtuin en Abdijwinkel. Geloof in Jezus Christus, de Bijbel en de Kerk als bron van ons leven geven mij 10.000 redenen tot dankbaarheid! ('10.000 Reasons' - Song by Matt Redman).



Alexander Nelissen

Communicatie



Joost Jansen o.praem.

Waarnemend pastoor

Ik ben Alexander Nelissen

en al jaren gepassioneerd gelovige!

Ik heb een eigen bedrijf en ben werkzaam in de communicatie.

Ik heb een vrouw en drie kinderen waarvan de middelste, Charlotte, al heel jong is gestorven.

Elkaar vooruit helpen en rust en kracht vinden door het geloof helpen me dit kruis te dragen.

Vacature:

Vicevoorzitter. Wie voelt zich geroepen?

Norbertijn van de Abdij van Berne en sinds zijn 19e jaar steeds bezig om zijn passie voor bijbel en liturgie met mensen te delen.

Als pastoor in Dinther begonnen (1999) en vervolgens: Heeswijk, Loosbroek tot en met de fusie met Berlicum-Middelrode tot één parochie Heilige Augustinus.

Ik ben 'waarnemend', dat betekent 'zolang het dienstig is'.

Vacature:

Zorg voor de gebouwen. Wie voelt zich geroepen?



De Drie Dobbelstenen weer te zien voor iedereen!

De naam 'De Drie Dobbelstenen' staat voor een heel bijzondere familie.

Vader Gerard, wiens vrouw in 1819 op 27-jarige leeftijd stierf in het kraambed, besloot toen niet te hertrouwen, maar een priesteropleiding te gaan volgen. Na zijn wijding werd hij kapelaan in Woensel en daarna pastoor in Borkel en Schaft. Hij stierf op 71-jarige leeftijd.

Zijn zoon Joan ging op 15-jarige leeftijd in Uden studeren. En toen zijn vader pastoor werd in Borkel en Schaft kreeg Joan een aanstelling als kapelaan in Hilvarenbeek en daarna in diverse andere parochies. Helaas is Joan op 44-jarige leeftijd gestorven aan een ernstige ziekte.

Ook zijn jongere broer Adrie ging voor priester studeren en volgde eenzelfde soort carrière, werd kapelaan op diverse plaatsen en later pastoor in Son. Hij bereikte een leeftijd van 88 jaar.

Jaren later maakte de Bossche schilder Piet Schlager de portretten van deze Drie Dobbelstenen.

De drie schilderijen, die voorheen in de sacristie van de Heeswijkse Willibrorduskerk hingen, zijn in augustus 2023 vanwege sluiting van deze kerk, langdurig in bruikleen gegeven aan Museum Krona in Uden. Daar worden ze nu tentoongesteld en zijn ze weer voor iedereen te zien!



Vredesweek 2024

Vrede lijkt verder weg dan ooit. De oorlogen in Gaza, Soedan en Oekraïne domineren vrijwel dagelijks het nieuws. Het aantal conflicten wereldwijd neemt schrikbarend toe. De vredesopbouw verkeert in een crisis. Wereldwijd mislukken diplomatieke pogingen om een einde te maken aan gevechten.

Samen voor Vrede. Nu!

Dat is het thema van de vredesweek van dit jaar.

Sinds 1967 organiseert PAX ieder jaar in september de nationale vredesweek. Samen met duizenden mensen in Nederland laten ze zien dat het anders kan. Iedereen kan iets doen voor vrede!

Met de vredesweek zien we dat er ondanks alle berichten over oorlogen, vluchtelingen en groeiende polarisatie, ook heel veel mensen zijn die verlangen naar vrede en verbinding en zich daar dagelijks voor inzetten. Ongezien gebeuren er allerlei bijzondere en mooie dingen. Niet groot en onmogelijk, maar klein en dichtbij.

De vredesweek wordt dit jaar gehouden van 14 t/m 22 september. In de kerken van onze parochie wordt er door de voorgangers extra aandacht geschonken aan de vredesweek op vredesavond: 15 september 2024. Laten we samen bidden om vrede en zo mogelijk een steentje bijdragen aan de weg naar vrede.



Nieuwsbrief

Weet u dat in onze Augustinusparochie maandelijks een digitale Nieuwsbrief verschijnt?

Met deze Nieuwsbrief kunnen wij u op de hoogte houden van onze activiteiten en nieuwsfeiten. Zo ontvangt u telkens via e-mail de meest actuele informatie.

Wilt u onze parochie Nieuwsbrief voortaan ook ontvangen? Stuur u dan een e-mail naar: secretariaat@parochieheiligeaugustinus.nl.

Heeft u een tekst voor de Nieuwsbrief? Die kunt u sturen naar: pastorguido@parochieheiligeaugustinus.nl.



Verkoop tweedehands fietsen voor onderhoud van kerk in Loosbroek

Bert van Erp stelt al ruim 7 jaar zijn stal beschikbaar voor de verkoop en later ook voor de reparatie van gebruikte fietsen. Iedereen uit Loosbroek of daarbuiten kan bij hem komen kopen. Maak daarvoor een afspraak door te bellen met Bert, tel. 06 21994642 of 0413 229359 of met Marietje van Pinxteren, tel. 0413 229502 of 06 55932252 of email: mhpinxteren@gmail.com Er kunnen bij Bert ook tweedehands fietsen worden ingeleverd. De laatste jaren zijn Nico van Zutphen en Jo Lunenburg de reparateurs. Zij zijn bijna elke dinsdagochtend 3 uur bezig met het opknappen van gekregen fietsen, die daarna als goed bruikbaar in de verkoop kunnen.

Deze fietsen zijn uitermate geschikt voor jongeren als uitgaansfiets of voor studenten, die in een grote stad wonen of voor iedereen om te hebben naast een dure fiets, die je niet overal achter durft te laten. Er zijn ook kinderfietsen te koop.

De opbrengst is voor het onderhoud van de kerk. Het is een goed lopende bron van inkomsten, die hard nodig is.

Rommelmarkt vastgoed van de geloofsgemeenschap Loosbroek

Deze goed en ruim gesorteerde rommelmarkt is op zaterdag **14 september** tussen 10.00 en 14.00 uur op het parkeerterrein van Lunenburg Events & More. Voor auto's wordt het parkeerterrein ter plaatse aangegeven. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van het vastgoed (kerk, pastorie, tuin en begraafplaats) van de Geloofsgemeenschap Loosbroek. Van harte welkom!

Donatusbedevaart een jarenlange traditie in Loosbroek

Op **zondag 14 juli** vindt traditiegetrouw de bedevaart naar de heilige Donatus in Loosbroek plaats. Hieraan wordt voor de 40ste keer meegewerkt door het Sint Barbaragilde en het Gildekoor uit Dinther. Dit jaar geen eucharistieviering maar een woord- en communieviering, voorgegaan door onze pastoraal werkers, Isabel en Guido.

Na afloop van de viering, die om 09.30 uur begint, vindt er een demonstratie vendelzwaaien plaats in de fraaie parochietuin, de groene oase in het hart van de geloofsgemeenschap Loosbroek. Heel veel pelgrims wisten de afgelopen jaren de weg naar Loosbroek te vinden, waar het na de viering goed toeven is met koffie of thee en eigengebakken cake. Iedereen is van harte welkom!

Hoe lang kent Loosbroek de Donatusbedevaart?

Op 6 mei 1899 werd door Monseigneur van de Ven de Broederschap ter ere van de Heilige Donatus opgericht. De jaarlijkse bedevaart heeft sindsdien plaats op de tweede zondag in juli. De Pauselijke goedkeuring werd hiervoor in 1911 gegeven. Pastoor de Groot - hij heeft de parochie Loosbroek opgericht - heeft ervoor gezorgd dat de mensen Donatus beter leerden kennen.

Loosbroek heeft drie beeltenissen van Sint Donatus. Een beeldje dat wordt meegedragen in de processie, een beeld in de kerk aan een van de pilaren en het grote beeld van Donatus, dat buiten tegen de muur van de kerk onder een afdak de bevolking van Loosbroek beschermt tegen onweer.

In de processie wordt ook een stukje van het gebeente van Donatus als relikwie (een als heilig beschouwd overblijfsel) meegedragen.

In Loosbroek is ook een straat naar Donatus genoemd.



Overzicht vieringen Parochie Heilige Augustinus

Het is raadzaam om voor de actuele stand van zaken voor alle vieringen de website (www.parochieheiligeaugustinus.nl), de digitale nieuwsbrief, Facebook en/of de kerkberichten in weekblad De Brug in de gaten te houden.

datum	locatie	tijd	soort viering	voorganger
zo 14 juli	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering	Joost Jansen
	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering	Guido Dieteren / Isabel van Baal
			Donatusbedevaart	
	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering	Joost Jansen
zo 21 juli	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering	Frank van Roermund
	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering	Guido Dieteren
	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering	Frank van Roermund
zo 28 juli	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Woord- en Communieviering	Parochiële voorganger
	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering	Joost Jansen
	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering	Joost Jansen
zo 04 augustus	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Woord- en Communieviering	Guido Dieteren
	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering	Parochiële voorganger
	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Woord- en Communieviering	Guido Dieteren
zo 11 augustus	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Woord- en Communieviering	Guido Dieteren
	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering	Parochiële voorganger
	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Woord- en Communieviering	Guido Dieteren
zo 18 augustus	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering	Frank van Roermund
Maria ten	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering	Isabel van Baal
Hemelopneming	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Woord- en Communieviering	Isabel van Baal
zo 25 augustus	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Woord- en Communieviering	Parochiële voorganger
MIVA-zondag	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering	Frank van Roermund
	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering	Frank van Roermund
zo 01 september	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Woord- en Communieviering	Parochiële voorganger
Werelddag behoud	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering	Parochiële voorganger
van de schepping	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Woord- en Communieviering	Parochiële voorganger
zo 08 september	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Woord- en Communieviering	Isabel van Baal
Nationale	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering	Frank van Roermund
Ziekendag	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering	Frank van Roermund
zo 15 september	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering / Gildemis Sint Joris	Frank van Roermund
Begin van de	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering	Isabel van Baal
Vredesweek	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering / Gildemis Sint Barbara	Joost Jansen
zo 22 september	Berlicum/Middelrode	10.00 uur	Woord- en Communieviering / Oecumene	Isabel van Baal, Guido Dieteren en Ed van den Berg
Einde van de	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering	Frank van Roermund
Vredesweek	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering	Frank van Roermund
zo 29 september	Berlicum/Middelrode	10.00 uur	Woord- en Communieviering	Isabel van Baal / Guido Dieteren
Augustinuszondag			Opening pastoraal jaar	

zo 06 oktober	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering	Joost Jansen
	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering	Parochiële voorganger
	Heeswijk-Dinther	10.00 uur	Woord- en Communieviering bij de Kilsdonkse molen	Guido Dieteren
zo 13 oktober	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Woord- en Communieviering	Parochiële voorganger
	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering	Frank van Roermund
	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering	Frank van Roermund
zo 20 oktober	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Eucharistieviering	Frank van Roermund
Wereldmissiedag	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering	Isabel van Baal
	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Woord- en Communieviering	Isabel van Baal
zo 27 oktober	Berlicum/Middelrode	09.30 uur	Woord- en Communieviering	Guido Dieteren
	Loosbroek	09.30 uur	Eucharistieviering	Frank van Roermund
	Heeswijk-Dinther	10.45 uur	Eucharistieviering	Frank van Roermund
zo 3 november	Berlicum/Middelrode	10.00 uur	Woord- en Communieviering / Allerzielen	Werkgroep
	Loosbroek	09.30 uur	Woord- en Communieviering / Allerzielen	Parochiële voorganger
	Heeswijk-Dinther	09.00 uur	Eucharistieviering / Sint Willebrordusgilde	Joost Jansen
		10.45 uur	Woord- en Communieviering / Allerzielen	Guido Dieteren

Sluiting De Rots en ccServaes in zomervakantie

De Rots in **Berlicum/Middelrode** is tijdens de zomervakantie gesloten:

maandag 8 juli t/m vrijdag 16 augustus

en in de herfstvakantie:

maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober

Van 22 juli t/m 11 augustus is Cultureel Centrum Servaes in **Heeswijk-Dinther** gesloten. In die weken is het locatiesecretariaat van de geloofsgemeenschap Heeswijk-Dinther dus ook gesloten.

In **Loosbroek** gaat het spreekuur in de vakantie gewoon door.

We blijven 24 uur per dag bereikbaar op 073-5031215

Bezoek vanuit de parochie

Als parochie vinden wij het erg belangrijk om onze parochianen pastoraal nabij te zijn. Maar vaak weten wij niet van uw persoonlijke situatie. Dus stelt u bezoek op prijs vanuit de parochie of kent u misschien iemand in uw omgeving die een pastoraal bezoek op prijs zou stellen, neem dan contact op met het parochiesecretariaat: 06-81976646, secretariaat@parochieheiligeaugustinus.nl.

In overleg wordt gekeken of iemand van de bezoekgroep of een van de pastores bij u op bezoek komt.

Doopvoorbereiding

Wilt u uw kind laten dopen?

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat van een van de locaties of bij het centrale parochiesecretariaat.



Opbrengst collecte Loosbroek Nederlandse Missionarissen

De collecte voor de Nederlandse Missionarissen met Pinksteren heeft € 97,27 opgebracht.

Mariavieringen

Berlicum/Middelrode

Op de maandagen 7 - 14 - 21 en 28 oktober bidden we om 19.00 uur in De Rots het Rozenkransgebed.

Loosbroek

De Mariaviering is op dinsdag 1 oktober.



'Geloof, daar zit muziek in' Jaarthema 2024 – 2025

Het komende seizoen 2024 – 2025 willen we in onze Augustinusparochie gaan werken met een jaarthema. Een parochiebreed jaarthema biedt ons de mogelijkheid om de diverse inhoudelijke en catechetische activiteiten met elkaar te kunnen verbinden.

We hebben gekozen voor het jaarthema:
'Geloof, daar zit muziek in'.

De uitdrukking 'Daar zit muziek in' heeft sowieso altijd betrekking op het heden. Maar tegelijkertijd is deze uitdrukking vooral ook gericht op de toekomst. Of beter nog: ze geeft een **positieve kijk op en verwachting van de toekomst**. En dat is precies wat we met dit jaarthema willen laten zien en verder onderzoeken. Want het geloof geeft op positieve wijze zicht op een betekenisvolle toekomst in het perspectief van de eeuwigheid.

Muziek is iets dat alle mensen aanspreekt. Denkt u maar aan het Eurovisie Songfestival of aan het einde van het jaar met de Top 2000. En op religieus gebied hebben we natuurlijk de vele meezing-koordagen en op televisie in de Goede Week The Passion en de Matteüs-Passion. Muziek heeft dan ook te maken met ritme. In muziek hoor je het ritme van het leven, hoor je het ritme van de kerk en haar geloof.

In de Bijbel staan veel verwijzingen naar muziek. Regelmatig lezen we daar hoe de mensen God danken in een lied. Mirjam, de zus van Mozes, heft na de bevrijdende doortocht door de Rietzee een lied aan. En natuurlijk zijn de 150 Psalmen van oorsprong één groot liedboek..

Ook de heilige Augustinus zag dat. Van hem is de beroemde uitspraak: "Zingen, dat is twee keer bidden". Dat zijn woorden vol vertrouwen in de muziek en vol dankbaarheid naar God toe.

Die (goddelijke) lofzang willen we speciaal in het komend seizoen gaande houden en samen verder uitwerken. Dat belooft een spannende muzikale zoektocht met elkaar te worden.

Vraag en antwoord

Hoe eenvoudig kan het zijn: je vraagt wat en je krijgt een antwoord. Klaar is Kees.

Was het maar altijd zo in het leven. Toch is veel van onze conversatie zo gestructureerd. Je ziet dat ook in de digitale media. Je zoekt op je laptop naar een nieuwe functie, je stelt een vraag en dan verwacht je een eenduidig antwoord waarmee je geholpen bent. De laptop zal niet reageren met een wedervraag: 'Wat voel je hier bij?' Neen, er moet eenvoudig en heel concreet gereageerd worden.

Echter: het menselijk bestaan is niet opgebouwd als een laptop. De processen zijn wat omvattender en ook wat ingewikkelder. Wanneer je een vraag stelt over wat iemand vindt, of hoe je met iemand in contact kunt komen, of wanneer het gaat over de 'vragen des levens' is er meestal geen eenduidig antwoord te geven. Soms brengt het je verder als de vraag zich verdiept, als de vraag een andere vraag oproept en een antwoord vooralsnog ver te zoeken is.

In het Synodaal Proces gaat het om het zoeken naar wat de Geest tot de kerken zegt, gaat het niet om een snel antwoord. Er zijn gelovigen die dit laatste graag willen. Ze worden teleurgesteld. We gaan – al luisterend op weg – van vraag naar vraag. De vragen verdiepen zich en als er al een antwoord gegeven wordt dan zal dit altijd met barmhartigheid omgeven moeten worden. Want het antwoord in de ene situatie werkt anders uit dan in de andere. Dit speelt met name in kwesties van dood en leven. Wanneer houd je op met een terminaal zieke te behandelen en laat je 'de natuur zijn gang gaan'? Er zijn momenten dat God de greep moet zegenen...

Leven met vragen: het is een leven in vertrouwen dat we worden geleid door een barmhartige God die ons nodig heeft, ons vertrouwt, graag met ons optrekt opdat mensen tot elkaar worden gebracht om deze wereld beter te maken.

Joost Jansen o.praem.





Berlicum / Middelrode

Sacramentskerk, Driezeeg 38, 5258 LE Middelrode
Parochiecentrum De Rots, Kerkwijk 44, 5258 KC, Berlicum
Secretariaat bereikbaar maandag en donderdag van 09.30 tot 11.30 uur
Mailadres: berlicummiddelrode@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 073-5031215. (24 uur per dag bereikbaar)
Banknummer: NL37 RABO 0106 9057 08

Voor wie de klokken luiden

Overleden

02 mei	Annie Smulders - v.d. Westelaken	86 jaar
03 mei	Henk van Riel	80 jaar
20 mei	Paul Monchen	91 jaar
29 mei	Janske Bissels - v.d.Pas	97 jaar
31 mei	Jeanne Sesink - v. Lith	93 jaar
04 juni	Jo Aarts-Sigmans	89 jaar
23 juni	Jos van de Veerdonk	102 jaar
24 juni	Frans Bomers	90 jaar

Gedoopt

28 april	Dries van Dijk
28 april	Anne van Dijk

Vervoer voor kerkbezoek in Middelrode

Graag attenderen we Berlicumse parochianen erop dat, als zij in Middelrode een viering willen bijwonen maar met vervoersproblemen zitten, er een beroep kan worden gedaan op autovervoer door medeparochianen. Schroom niet u te melden als u wilt dat wij voor u vervoer regelen. Dit vervoer wordt u gratis aangeboden.

Aanmelden kan bij het parochiesecretariaat 073-5031215 of per e-mail berlicummiddelrode@parochieheiligeaugustinus.nl

Koffiemomentje

Elke zondag na de viering is er koffie en thee. Elke week zet Rien koffie en thee en Betsie en Sjan zorgen ervoor dat iedereen een kopje koffie of thee krijgt met een koekje.

Het is voor velen een momentje om na te praten over de viering, de nieuwtjes uit te wisselen of gewoon om elkaar weer te ontmoeten.

Rien, Betsie en Sjan, bedankt voor jullie hulp!



Ziekenzondag

Op zondag **8 september** vieren we de ziekenzondag in Berlicum/Middelrode.

De R.K. geloofsgemeenschap Sint Norbertus wil op deze zondag de dialoog tussen zieke en gezonde mensen extra bevorderen. Zij doet dit onder andere met het samen vieren in een woord- en communiedienst. Na afloop is er een gezellig samenzijn met koffie.

De parochiële bezoekgroep Berlicum/Middelrode stelt deze viering samen en tekent ook voor de organisatie van deze dag.

De ziekenzondag 2024 begint in Berlicum/Middelrode om 9.30 uur in de kerk van het Allerheiligst Sacrament in Middelrode. Aansluitend aan de viering is er koffie in de Moerkoal, waar iedereen voor uitgenodigd wordt tot ongeveer 13.00 uur met gelegenheid tot ontmoeting.

Daadwerkelijk de zieken licht geven en hen genezen is een voorbeeld van Hem hoe we kunnen leven. Wij zijn samen (zieken en gezonden, armen en rijken) als we in vol vertrouwen onze handen openen en ons inzetten voor de kwetsbare medemens.

In deze viering geven wij licht aan de kwetsbare en zwakke mens in onze geloofsgemeenschap.

Deze ziekenzondag is voor iedereen. Wij nodigen ook iedereen uit, ziek en gezond, om deze bijzondere zondag bij te wonen.



Heeswijk - Dinther

Sint Servatiuskerk, Sint Servatiusstraat 1, 5473 GA Dinther
Parochiesprekbeurt in cc Servaes, Raadhuisplein 24

elke dinsdag 19.00 uur tot 20.00 uur

Mailadres: heeswijkdinther@parochieheiligeaugustinus.nl

Telefonisch bereikbaar: 073-5031215. (24 uur per dag bereikbaar)

Banknummer Heeswijk: NL42 RABO 0333 6049 97

Banknummer Dinther: NL57 RABO 0111 6011 18

Wij namen afscheid van

09 april	Ad Pennings	74 jaar
16 april	Hans Offermans	74 jaar
28 april	Odette Galle	72 jaar
01 mei	Riek Brouwers-van der Biezen	97 jaar
05 mei	Betsie ter Heerd-van Beers	81 jaar
08 mei	Antoinet de Mol-van Uden	71 jaar
18 mei	Gerardus Dobbelsteen	76 jaar
26 mei	Nellie Vermeulen-van Kessel	93 jaar
02 juni	Jo van de Meerakker-van den Boom	86 jaar
13 juni	Ad Hurkmans	80 jaar

Mogen zij voortleven in vrede en geluk bij God.

Gedachtenisboek

Achter in de St.Servatiuskerk ligt een 'gedachtenisboek' voor de overledenen. Het ligt op een standaard in de buurt van de gedachteniskruisjes bij de Mariakapel. Van de overleden parochianen uit Heeswijk-Dinther wordt hierin een 'in memoriam' opgenomen met zo mogelijk een gedachtenisprentje en/of een rouwkaart.

Van veel overleden parochianen wordt tegenwoordig elders afscheid genomen.

Dan beschikt de locatie lang niet altijd niet over een gedachtenisprentje en/of een rouwkaart. Mogelijk stelt u het op prijs om via het gedachtenisboek de herinnering aan uw dierbare toch te kunnen bewaren en te kunnen delen met andere parochianen. Dat kan natuurlijk altijd. Misschien wilt u in dat geval een gedachtenisprentje en/of een rouwkaart sturen naar Sint Servatiusstraat 1, 5473 GA Heeswijk-Dinther of zelf in de brievenbus stoppen. Zo kunnen we de herinneringen aan onze overleden dierbaren en medeparochianen levend houden.



Herinrichting Kerkplein Dinther

Het kerkplein voor de kerk en cc Servaes heeft al geruime tijd de aandacht. Sinds kort is projectgroep kerkplein, die deel uitmaakt van Platform Samen Servaes, intensief aan de slag gegaan. Kartrekker Lambert van der Ven heeft een aantal mensen erbij betrokken. De eerste schetsen zijn met de gebruikers, de eigenaren en de buurt gedeeld en besproken. Het gaat hierbij om een goede aansluiting op de Traverse, een aantrekkelijk plein, een groener plein en voldoende parkeerplaatsen. Alles is nog in ontwikkeling; de haalbaarheid wordt nog getoetst en de uitvoering zal in ieder geval pas plaats vinden als de Traverse gereed is.



Vrijwilligersmiddag op 21 september in Gildehuis Heeswijk

Wat zou de Locatie Heeswijk-Dinther van de Parochie Heilige Augustinus zijn zonder u? Als dankjewel voor uw belangeloze inzet binnen onze locatie wil de locatieraad er daarom bijzonder aandacht aan besteden.

Op zaterdag 21 september 2024 ontvangen wij onze vrijwilligers graag om 13.30 uur in het Gildehuis van Heeswijk aan Fokkershoek 8a.

We willen er actief gezellig samen zijn.

Na een genoeglijke middag sluiten wij af om 17.00 uur.

Elke vrijwilliger krijgt nog een persoonlijke uitnodiging.

Natuurlijk willen we onze overleden vrijwilligers daags erna speciaal gedenken in de eucharistieviering van 22 september om 10.45 uur. Voorganger is dan Frank van Roermund.



Loosbroek

Sint Antoniuskerk, Dorpsstraat 49, 5472 PJ Loosbroek
Parochiespreekuur elke donderdag van 18.30 tot 19.30 uur
Mailadres: loosbroek@parochieheiligeaugustinus.nl

Telefonisch Riet Bronts 0413-229418 of 06-30264961
bereikbaar Betsy Kézér 06-15204058

Banknummer: NL 09 RABO 0129 8017 04

Overleden

21 april Jan Bosch

91 jaar



Gazon maaien

Piet van Menzel maait al ongeveer 20 jaar het gazon bij de kerk en in de Parochietuin. Dit karwei kost hem een paar uur per week in het groeiseizoen. Dankzij Piet ligt het groene tapijt er altijd keurig bij!

Laurens Nuijen helpt hem hierbij sinds eind mei.



Schoonmaken

Ongeveer 6 keer per jaar krijgen de kerk, het portaal, de sacristie en de hal en het toilet een flinke schoonmaakbeurt. Joke Roefs coördineert het. Op de foto zijn ook Wilhelmiën de Mol, Els Kerkhof, Mien Oosterholt en Mien Bosch aan het werk. Jammer dat Mariet van der Velden ontbreekt. Tussendoor wordt gepoetst waar nodig.

Koffieurtje op Laverhof

Elke eerste zaterdag van de maand gaan er drie vrijwilligers van onze (zieken)bezoekgroep naar Laverhof. Zij verzorgen daar een bijeenkomst in de aula voor de bewoners afkomstig uit Loosbroek. Dat zijn er momenteel 15. Enkele dagen tevoren worden ze middels een briefje uitgenodigd. Degenen die niet zelf kunnen komen, worden door een vrijwilliger gehaald.

Er wordt gebuurt, koffie gedronken, een paar liedjes gezongen en het is vooral leuk om elkaar te zien. Gezien de deelname worden deze bijeenkomsten door de meesten gewaardeerd.



Mariaconcert

Projectkoor Puur Zang nam de bezoekers mee op een verrassende muzikale reis langs Maria in al haar rollen op zaterdag 8 en zondag 9 juni in onze kerk. De nummers varieerden van pop tot klassiek en werden prachtig uitgevoerd o.l.v. dirigent Pleun van Dieren en pianist Hubert Verest.





Cheque voor Lichtpunt

Blij verrast waren we op 19 april met de cheque van € 1.000,- die voor Lichtpunt HDL is aangevraagd namens Rabobank Coöperatiefonds Oss Bernheze. Dit bedrag komt op het rekeningnummer van Lichtpunt te staan inzake diaconie parochie Heilige Augustinus.

In de voorbereidingen is Lichtpunt benaderd door Casper Hoenderdos die mede in de ledenraad van de Rabobank zit. Daarbij is gesproken over Lichtpunt en de vele werkzaamheden voor mensen die het minder hebben. Bijzonder was dat er nog 3 leden van de ledenraad deze aanvraag voor Lichtpunt wilden indienen. Casper gaf aan dat Lichtpunt HDL een gerespecteerde werkgroep is die overal wordt benoemd. Daarom is het goed dat er contacten zijn met Schuldhulpmaatje en Ons Welzijn zodat we hulp kunnen geven aan mensen die het niet meer zelf kunnen redden (enkele van de werken van Barmhartigheid). We lossen problemen op én soms organiseren we iets leuks.

Wij als werkgroep Lichtpunt HDL zijn dankbaar en blij dat we mensen die het minder hebben zo kunnen helpen met steun van plaatselijke parochianen, Lichtcirkel, winkels en giften van mensen, bedrijven en Rabobank Oss Bernheze.



Wereldmissiezondag 20 oktober Speciale aandacht voor Papoea-Nieuw-Guinea

Wij attenderen hier nu al op; het collecteweekend is een week voordat het volgende Parochieblad uitkomt.

Centraal staan de vrouwen in Papoea-Nieuw-Guinea, hun engagement en de uitdagingen waar de hele regio voor staat door klimaatverandering.

Juist vrouwen geven vorm aan het samenleven in de familie en in de gemeenschap.

Kerkelijk leven zou zonder hun inzet ondenkbaar zijn. Maar deelname aan de cruciale beslissingen in hun gemeenschappen wordt hun vaak ontzegd. Vaak lijden ze onder geweld. En de voortgaande klimaatverandering bemoeilijkt steeds vaker hun alledaagse werk.

Op 6 oktober is de Wereldmissiedag van de Kinderen. Loosbroek besteedt hier ook aandacht aan.

De kerken van in onze parochie vragen om een gulle gift tijdens de collecte in de vieringen van 20 oktober.

U kunt uw gift ook direct overmaken op:

NL93 INGB 0000 0087 25 t.n.v. Missio Den Bosch

Doe mee!



MIVA: Ambulance voor Zambia Voorkom onnodige baby- en moedersterfte.

Op 25 augustus is de jaarlijkse MIVA-collecte.

Dit jaar vraagt Stichting MIVA aandacht voor de slecht bereikbare geboortezorg in het achterland van Zambia. Het gebeurt maar al te vaak dat vrouwen hun baby hier langs de kant van de weg ter wereld brengen.

Help dit jaar verloskundige Zelly aan een ambulance en voorkom zo onnodige baby- en moedersterfte.

Zelly kan haar belangrijke werk alleen doen met uw inzet. Een ambulance kan bij levensbedreigende situaties uitkomst bieden en onnodige sterfte voorkomen.

De kerken van de H. Augustinusparochie in Berlicum/ Middelrode, Heeswijk-Dinther en Loosbroek vragen om een gulle gift tijdens de collecte in de vieringen van 25 augustus.

Uw gift is natuurlijk ook welkom op

NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA Den Bosch.

Vormelingen 2024 door Ralph en Sjors

Tijdens de bijeenkomst hebben wij het gehad over: wat weet jij al van Jezus. Daarna moesten wij 10 vragen beantwoorden en daar kwam het woord Samaritaan uit. Dus gingen wij de tekst lezen van de Heilige Samaritaan en gingen we praten over wat wij van dit verhaal vinden, wie onze naaste is en of er nu situaties zijn waar je dit mee kunt vergelijken.

Verder mochten we meezingen met het familiekoor bij de mis voor de communicanten en hebben we de hostie uit mogen delen aan de mensen in de kerk.



Opbrengst actiedag van 't Palet voor Lichtpunt en Kinderhulp

Op 23 mei werd het bedrag dat was opgehaald bij de actiedag van Basisschool 't Palet bekendgemaakt. 't Palet heeft geld opgehaald voor twee goede doelen. Voor Lichtpunt en voor Kinderhulp.

Die ochtend stonden alle kinderen buiten vol spanning te wachten op de speelplaats. De directeur, juf Marion, sprak de kinderen toe en verwelkomde ons (pastor Henco, Ria, pastor Isabel en een vertegenwoordiger van Kinderhulp).

Er stonden acht krukken opgesteld. Hierop kwamen één voor één kinderen staan die een stukje van het bedrag op een kaartje omhoog moesten houden. We begonnen achteraan bij de centen, daarna de dubbeltjes, de euro's, de tientjes, honderdjes en als laatste duizendtallen. De kinderen mochten meedenken. Uiteindelijk werd het eindbedrag van € 5.561,90 zichtbaar. Een fantastisch bedrag! Het Lichtpunt mocht een cheque in ontvangst nemen van € 2.780,95. Hier kunnen wij veel kinderen blij mee maken!

We bedanken alle kinderen en leerkrachten voor hun inzet!

Nieuws van de communiciewerkgroep

Op 2 juni was de grote dag van de Eerste Heilige Communie. Wat zagen de kerk en de communicanten er feestelijk uit! Tijdens de viering is er gelezen en geholpen met het klaarmaken van de tafel. Er was muziek van het familiekoor. Ook dit jaar was er weer een grote groep enthousiaste zangers; dank voor hun muzikale bijdrage. De fotograaf heeft mooie plaatjes vastgelegd ter herinnering aan het ontvangen van de Eerste Heilige Communie.

Na deze grote dag was er nog een afsluitende kinderbijeenkomst en de dankviering.

Tijdens deze viering werd een mooi bedrag ad € 241,06 uitgereikt aan het goede doel: de Vincentiusvereniging. Hiervoor hadden de communicanten geld gespaard in hun eigen gemaakte spaarpotjes. Goed gedaan! Voor deze groep is het communieproject hiermee ten einde. Wij hopen alle kinderen na de zomervakantie weer te zien bij de gezinsvieringen.

Vanaf september beginnen we met een nieuwe groep communicanten. In het voorjaar van 2025 zullen zij hun eerste communie ontvangen. In de eerste schoolweek na de zomervakantie worden de aanmeldingsbrieven uitgedeeld in groep 4. Mocht je geen brief ontvangen dan kun je contact opnemen met Pastor Isabel van Baal.

Al enkele jaren blijkt de opening van het communieproject een groot succes: de vossenjacht. Ook komend jaar willen we hiermee gaan starten en weer op zoek gaan naar Bijbelse figuren.

We hopen weer veel communicantjes te mogen begroeten.



Fotografie: George Blanken



Neem eens de tijd,
zoek eens een bankje op en
sta stil bij datgene wat je bezig houdt...

